

Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης: Εάν δεν θέλεις να φαίνεσαι κενός περιεχομένου

/ [Πεμπτουσία](#)· [Ορθοδοξία](#)-[Πολιτισμός](#)-[Επιστήμες](#)



Άγιος Ισίδωρος Πηλουσιώτης. (Μικρογραφία από το «Μηνολόγιο», του Βασιλείου του Β΄).

(Επιμέλεια Στέλιος Κούκος)

Στον Θεοφρόνιο

Ότι οι αρετές γίνονται γνωστές από τις πράξεις και όχι από τα λόγια.

Εκείνον που είναι ζηλωτής της θείας διδασκαλίας, δεν τον παρουσιάζουν τέτοιον τα λόγια του, αλλά η έμπρακτη εφαρμογή των λόγων.

Γιατί ούτε και ο αρχαίος αντάρτης [ο διάβολος], επειδή χρησιμοποίησε τα θεία λόγια, όταν πείραζε τον Κύριο, ήταν αξιέπαινος για τον λόγο αυτόν ότι τα γνώριζε, αλλά απορριπτέος και απόβλητος, γιατί, ενώ τα γνωρίζει, δεν τα εφαρμόζει.

Εάν λοιπόν δεν θέλεις να φαίνεσαι κενός περιεχομένου και ότι έχεις την αρετή μόνο στην γλώσσα, φανέρωσέ την με τα έργα σου.

Γιατί ούτε ο Γολιάθ κέρδισε τίποτε με την εξωτερική πανοπλία του, αφού δεν είχε τα εσωτερικά βοηθήματα.

Από το βιβλίο "Ισιδώρου Πηλουσιώτου, Άπαντα τα έργα 1, Επιστολές, Βιβλίο Α΄, Επιστολές Α΄ - Φ΄", της σειράς βιβλίων Έλληνες Πατέρες της Εκκλησίας του εκδοτικού οίκου Ελευθερίου Μερετάκη "Το Βυζάντιον", Πατερικαί Εκδόσεις "Γρηγόριος ο Παλαμάς" Θεσσαλονίκη, Φεβρουάριος 2000. Εισαγωγή, κείμενο, μετάφραση, σχόλια από τον Αθανάσιο Παπαρνάκη διδάκτορα Θεολογίας, επόπτης, επιμελητής εκδόσεως Ελευθέριος Γ. Μερετάκης.