

Γιατί Θεέ μου; (Μητροπολίτης Βρυούλων Παντελεήμων)

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#) / [Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#)



(ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΒΡΥΟΥΛΩΝ
ΧΡΟΝΙΚΑ

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Βρυούλων κ.κ.Παντελεήμων με αφορμή τα περιοριστικά μέτρα λόγω της πανδημίας COVID 19, που του στερεί την δυνατότητα να βρήσκειται πλησίον των Χριστιανών της επαρχίας του, επέλεξε επι

του παρόντος, να επικοινωνεί με τα πνευματικά τέκνα του, δια του διαδικτύου)



Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Είναι κάποιες ώρες, δύσκολες, σκοτεινές που πνίγεται η ψυχή και τα χάνει. Θλίψεις, δοκιμασίες, πειρασμοί, ασθένειες βαρειές και αθεράπευτες που μας λυγίζουν. Και τότε, βγαίνει απ'την ψυχή μας ένας πόνος, μια απορία, ένα παράπονο. Γιατί Θεέ μου όλα αυτά;

Τα πρωτοφανή καιρικά φαινόμενα που ζούμε, τα οποία μας λένε πως οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, ώστε ο θυμός των στοιχείων της φύσεως να ξεσπά, όλο και πιο βίαιος, φέρνει στον νού μας τους λόγους του Θεοφόρου Αποστόλου της Αποκαλύψεως, που τονίζει: οι άνθρωποι “οὐ μετενόησαν ἐκ τῶν ἔργων αὐτῶν” (Αποκ. 16,11)

“Οὐ μετενόησαν” περιφρόνησαν τον έναν και μοναδικό δρόμο, την μετάνοια και φθάσαμε δυστυχώς στο σημείο, να διαπιστώνουμε, ότι χειρότερη από τις φυσικές καταστροφές, είναι η καταστροφή που γίνεται στο πνεύμα και στις ψυχές των ανθρώπων, για να ζούμε σε μια κοινωνία παρανοϊκή, που το Ευαγγέλιο θεωρείται διδασκαλία ξεπερασμένη. Η ανομία και η ασέβεια, σκλήρυναν τις καρδιές των ανθρώπων που πείσμωνσαν στην αμετανοησία.

Δυστυχώς σήμερα όλα καταρρέουν! Αμφισβήτηση της πίστεως. Απροκάλυπτη πολεμική εναντίον της. Ανεμπόδιστη διάδοση αθεϊστικών ιδεών. Κίνηση για μια άθρη παιδεία. Ηθική παραλυσία. Προσπάθεια διάλυσης της οικογένειας, διαστροφές διάφορες, άλλαξαν τον τελευταίο καιρό, την εικόνα της Πατρίδος.

Ο διάβολος δυστυχώς πριν εξαπολύσει την μεγάλη του επίθεση, φρόντισε να εξουδετερώσει την άμυνα της κοινωνίας. Διέβαλε πρόσωπα και εξαγόρασε συνειδήσεις. Όλα ύπουλα, χωρίς να φανερώνει το καταχθόνιο σχέδιό του. Προπαγανδίζει ότι ενδιαφέρεται δήθεν για το καλό της κοινωνίας και ότι προτείνει μια λύση στα διάφορα θέματα, θεωρώντας ως την μόνη σωστή επιλογή. Έτσι η κοινωνία παραδίδεται.

Φοβισμένοι σιωπούμε. Συμβιβαζόμαστε.

Και αυτός ανενόχλητος δουλεύει. Το κακό πλημυρίζει τα πάντα. Παρουσιάζει την διαφθορά ως ανάγκη. Εκδιώκει την σεμνότητα και την ντροπή. Κάνει αγώνα να εκκοσμικεύσει την εκκλησιαστική ζωή, χαρακτηρίζοντας ακόμη και τα Ιερά Μυστήρια της Εκκλησίας, απλές τελετές.

Γιατί ο διάβολος ανενόχλητος κατεργάζεται το κακό; Πού είναι ο Θεός; Γιατί επιτρέπει ο Θεός το κακό;

Ανάγκη να ξεκαθαρίσουμε' Δεν έφερε το κακό στην ζωή μας ο Θεός. Εμείς το προκαλέσαμε γιατί κάναμε κατάχρηση της ελευθερίας του.

Ο Θεός μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμη και το κακό για να μας σώσει. Ο Μέγας Βασίλειος λέει, ότι ο Θεός προκαλεί πολλές φορές τον πόνο και ο ίδιος πάλι τον αφαιρεί και αποκαθιστά την υγεία. Κτυπάει, αλλά τα χέρια που κτύπησαν, αυτά και θεραπεύουν!

Πόσοι άνθρωποι γνώρισαν τον Θεό μέσα σε μια δοκιμασία τους. Πόσοι σε μια αρρώστια τους, κατέφυγαν στον μόνο Δυνατό που “ιάται πάσας τας νόσους” θεραπεύει κάθε ασθένεια. Πόσοι μέσα στην φυλακή, συνειδητοποίησαν την αμαρτωλότητά τους και κατέφυγαν στον φιλόανθρωπο Θεό.

Να ευγνωμονούμε τον Θεό πατέρα που χρησιμοποιεί το νυστέρι του πόνου, για να μας θεραπεύσει από τους όγκους της αμαρτίας.

Εμείς σήμερα, ούτε λέμε αλλά ούτε και ακούμε αυτήν την σωτήρια φράση “Με την βοήθεια του Θεού, θα...”

Μπορεί να οργίζεται ο Θεός, αλλά η οργή Του δεν μοιάζει με την ανθρώπινη. Η οργή του Θεού κρύβει μέσα της αγάπη και το σωτηριώδες σχέδιο του Θεού, να μας σώσει, αφού ανέβηκε στον Σταυρό για εμάς.

Κύριε πού είσαι;

Οργίστηκες! Οργίστηκες για την πολλή μας κακία και την διαφθορά μας; Οργίστηκες γιατί θέλουμε να κόψουμε κάθε σχέση που είχαμε μαζί Σου; Οργίστηκες γιατί οι Άρχοντες, οι Κυβερνήτες όλων των λαών της γής ξέχασαν ότι υπάρχει κάποιος που επιστατεί σε όλη την Δημιουργία, που επιβλέπει την πορεία των λαών, που με πανσοφία, παντοδυναμία και παναγαθότητα, ορίζει όλες τις λεπτομέρειες της ζωής του κόσμου; Και Αυτόν, δεν πρέπει να τον αγνοούν ποτέ οι Άρχοντες. Για όλους ο Θεός φροντίζει με τον ίδιο τρόπο.

Ας μην απογοητευόμαστε. Αλλά να αυξάνουμε τον ζήλο να ομολογούμε την πίστη μας στον Θεό και να καλούμε όσους μπορούμε να επιστρέψουν σ’ ΕΚΕΙΝΟΝ, που μόνος μπορεί να μας σώσει.

Εκείνο που έχει σημασία και ενδιαφέρει ιδιαίτερα τον Θεό, είναι το τι κάνω Εγώ και όχι το τι κάνουν οι πολλοί. Ο Χριστός δεν μιλούσε μόνο σε μεγάλα ακροατήρια, αλλά και σε έναν άνθρωπο ανέπτυσε τις σπουδαιότητες και μοναδικές αλήθειες της διδασκαλίας Του (Νικόδημος- Σαμαρείτιδα). Αλλά και στην παραβολή του απολωλότος προβάτου, αφήνει τα ενενήνταεννέα πρόβατα, για να βρει και να σώσει το ΈΝΑ.

Τέκνα μου αγαπητά,

Σας παρακαλώ να βάλουμε στόχο έστω και τώρα, την περίοδο της καραντίνας, να διαβάσουμε έστω μια φορά όλη την Καινή Διαθήκη και κατόπιν να αρχίσουμε σελίδα σελίδα, κεφάλαιο κεφάλαιο να την μελετήσουμε. Να δείτε πόσο διαφορετικοί θα αισθανθούμε και πόσο εύκολα θα βγούμε από το καθημερινό άγχος και τους φόβους μας.

ΓΕΝΟΙΤΟ



**Η Μητρόπολις Βρυούλων
Μ.Ασία**



ΠΑΡΕΚΚΛΗΣΙΟΝ
ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΤΩΝ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΝΕΟΜΑΡΤΥΡΩΝ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ





ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ

ΚΛΕΙΝΟΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΟΙΑΚΟΣΤΡΟΦΟΣ
ΠΑΛΛΙΦΑΤΟΝ ΤΩΝ ΒΡΥΟΥΛΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΝ ΑΝΕΖΩΟCΕΝ
ΕΝ ΕΤΕΙ ΒΙΗ' ΑΠΟ ΧΡΙCΤΟΥ ΓΕΝΝΩΝ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

Ο ΑΠΟ ΘΕΟΥΠΟΛΕΩC ΕΠΙCΚΟΠΟC ΤΡΙΤΟC ΕΝ ΤΗ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ
ΤΑΥΤΗ ΠΟΙΜΕΝΑΡΧΗC ΚΑΤΑCΤΑΘΕΙC ΠΑΡΟΝ ΕΠΙCΚΟΠΕΙΟΝ
ΤΗ ΟΙΚΕΙΑ ΑΥΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΙ ΕΧΑΡΙCΑΤΟ ΕΝ ΕΤΕΙ ΒΙΘ'

ΠΑΝΑΓΙΑC ΒΟΥΡΛΙΩΤΙCΗC

ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΚΑΝΔΥΛΑΝ ΑΨΑC ΦΩC ΧΡΙCΤΟΥ ΤΗ ΙΩΝΙΑ ΓΗ
ΠΡΟΧΕΩΝ ΕΙC ΔΟΞΑΝ ΤΟΥ ΕΝ ΤΡΙΑΔΙ ΘΕΟΥ