

«Οι δαιμονικές δυνάμεις είναι ανίσχυρες μπροστά στην αγάπη»

/ [Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



Στην αδυναμία των δαιμονικών δυνάμεων μπροστά στα τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία ζωής, όπως η ταπείνωση, η αγάπη, η αλήθεια και η αδιάκοπη διάκριση μετανοίας αναφέρθηκε στο σύντομο κήρυγμά του ο Αρχιεπίσκοπος Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας κ.κ. Αναστάσιος.

Ο Μακαριώτατος ιερούργησε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό της Αναστάσεως του Κυρίου στα Τίρανα, συλλειτουργώντας του Μητροπολίτη Αμαντίας κ. Ναθαναήλ, ο οποίος κήρυξε τον θείο λόγο.

Πριν την απόλυση της Θείας Λειτουργίας ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Αλβανίας αναφέρθηκε εν συντομία στη σημερινή ευαγγελική περικοπή από το Κατά Λουκάν ευαγγέλιο η οποία αναφέρεται [στη θεραπεία του δαιμονισμένου των Γαδαρηνών](#).

Λαμβάνοντας αφορμή από τον τελευταίο στίχο του Πάτερ ημών ο Αρχιεπίσκοπος Αναστάσιος αναφέρθηκε στους λόγους στους οποίους οι δαιμονικές δυνάμεις δεν μπορούν να κυριαρχήσουν τονίζοντας ιδιαίτερα την έλλειψη της ταπείνωσης και της αγάπης.

*«Υπάρχει κάτι όμως το οποίο πρέπει να μην το λησμονούμε. Ο πονηρός δεν είναι τόσο δυνατός όσο φαίνεται. Υπάρχουν ορισμένες περιοχές του που είναι εντελώς αδύναμες και το μυστικό είναι να τον αντιμετωπίζουμε νικηφόρα εκεί που πραγματικά είναι αδύναμος . **Ο πονηρός λοιπόν δεν μπορεί να ταπεινωθεί. Δεν μπορεί να αγαπήσει αληθινά. Δεν μπορεί να πει την αλήθεια γιατί είναι ο ίδιος το ψέμα. Και το πιο τραγικό, δεν μπορεί να μετανοήσει»** σημείωσε.*

«Ας προσέξουμε λοιπόν τα τέσσερα βασικά συστατικά στοιχεία ζωής. Την ταπείνωση, την αγάπη, την αλήθεια και την αδιάκοπη διάκριση μετανοίας. Και δεν θα πρέπει να φοβόμαστε αδελφοί μου τίποτε. Σε αυτά τα τέσσερα οι δαιμονικές δυνάμεις είναι εντελώς ανίσχυρες. Έχοντας αυτή τη βεβαιότητα ας προχωρήσουμε ειρηνικά στον καθημερινό μας αγώνα», **κατέληξε**.

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr