

Ο Μητροπολίτης Προικονήσου στα «ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020»

[/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Προικονήσου, φιλοξένησε ο Ιερός Ναός Αγίου Δημητρίου του ομωνύμου δήμου Αττικής, όπου λαμβάνουν χώρα οι ενοριακές εορταστικές εκδηλώσεις “ΔΗΜΗΤΡΙΑ 2020”.

Ο Σεβασμιώτατος ανέπτυξε το θέμα: “Αη Δημήτρης: Μάρτυς - Μήνας - Άνθος! Μια ταπεινή προσέγγιση”.

Ο Σεβασμιώτατος με το υπέροχο γλαφυρό του ύφος σκιαγράφησε την προσωπικότητα του Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου με τον εξής τρόπο: “Ο Άγιος Μεγαλομάρτυς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, παιδί γνήσιο της Ελλάδος και μάλιστα της μεγαλουπόλεως Θεσσαλονίκης, διέλαμψε σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όταν ακόμα

απλωνόταν και στα Βαλκάνια το ψηλαφητό σκοτάδι της ειδωλολατρίας.

Τρία είναι τα σπουδαία στοιχεία που τον χαρακτήρισαν:

1. Η παρθενία και όλη στίλβουσα πολυποίκιλη αρετή Του, που βασιζόνταν στη βαθειά πίστη και αγάπη Του προς τον Χριστό.
2. Ο ιεραποστολικός του ζήλος που εκφραζόταν με τη συστηματική διδασκαλία της Πίστεως που ο ίδιος εβίωνε στο λαό της Θεσσαλονίκης και μάλιστα στους νέους.
3. Το εθελούσιο μαρτύριο για τον Χριστό και το Ευαγγέλιο, με το οποίο επισφράγισε την ομολογία της Πίστεως και όλη τη σύντομη ζωή του.

Αγαπήθηκε εξ αρχής από τους Χριστιανούς, στους οποίους διαχρονικά δείχνει πλουσίως την αγάπη και συμπάρασταση Του με ποταμό ποικίλων θαυμάτων, θεραπείες ασθενών, αλλεπάλληλες διασώσεις της γενέτειρας πόλεώς Του (και όχι μόνο!), από ορατούς και αοράτους εχθρούς και μάλιστα με την αναίμακτη απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης μετά από δουλεία αιώνων ανήμερα της μνήμης Του, 26 Οκτωβρίου 1912. Σ' αυτό οφείλεται, πέραν του πανδήμου εορτασμού της μνήμης Του, παλαιότερα και με ολόκληρη «Μεγάλη Εβδομάδα Αγίου Δημητρίου», και:

α) Η λαϊκή ονομασία του μηνός Οκτωβρίου, κατά τον οποίο τελείται η μνήμη Του, σε ΑΗ ΔΗΜΗΤΡΗ, και

β) Η ονομασία των χρυσανθέμων, των κατ' εξοχήν δηλ. ανθέων του Φθινοπώρου, σε ΑΓΙΟΔΗΜΗΤΡΙΑΤΙΚΑ ή ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΕΣ.

Συνελόντι ειπείν, ο Άγιος Δημήτριος είναι και Μάρτυς, Μεγαλομάρτυς μάλιστα, και Μήνας, ήτοι καιρός ευσεβείας και επιστροφής στον Αρχιμάρτυρα Κύριο ημών Ιησού Χριστό, και Άνθος ευώδες ευαγγελικής αρετής, που ξεχύνει αφθόνως Μύρον πολύτιμο ευφραντικό και αγιαστικό των πιστών”.

Ακολούθησε το καθιερωμένο “Ενοριακό Αρχονταρίκι” εντός του Ιερού Ναού, στο οποίο ο Σεβασμιώτατος απάντησε στα ενδιαφέροντα ερωτήματα τα οποία του υπέβαλε το ακροατήριο.

Η 11η μέρα των εορταστικών εκδηλώσεων ολοκληρώθηκε με κατανυκτική αγρυπνία στην οποία ιερούργησε ο Αιδεσιμολογιώτατος Πρωτοπρεσβύτερος π. Μιχαήλ Χαλάς, Προϊστάμενος του Ιερού Ναού Κοιμήσεως Θεοτόκου Αργυρουπόλεως.

Έψαλαν οι Πρωτοψάλτες κ.κ. Ιωάννης Πλευρίτης και Δημήτριος









Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr