

Ο Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ στην Ι. Μ. Φθιώτιδος

/ [Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



Τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Φθιώτιδος κ. Συμεών επισκέφθηκε σήμερα το πρωί, στις εγκαταστάσεις του Πνευματικού - Διοικητικού Κέντρου της Ιεράς Μητροπόλεως, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς και Φαλήρου κ. Σεραφείμ, προκειμένου και δια ζώσης να του ευχηθεί για τα ονομαστήρια του.

Οι δύο Αρχιερείς είχαν μία γόνιμη και ουσιαστική επικοινωνία, ενώ προ της αναχωρήσεως του ο κ. Σεραφείμ, συνοδευόμενος από τον Σεβασμιώτατο κ. Συμεών, επισκέφθηκε τις νέες εγκαταστάσεις του νεοϊδρυθέντος Ωδείου «Γερμανός ο Μελωδός» και τις νέες εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως, όπου και ζωντανά μέσα από το Studio, παρεχώρησε δηλώσεις για τις εντυπώσεις του από την επίσκεψη στο Πνευματικό και Διοικητικό Κέντρο της Μητροπόλεως και με αγάπη ευχήθηκε τόσο στον Σεβασμιώτατο Ποιμενάρχη κ. Συμεών και τους συνεργάτες του, όσο και στους ακροατές του

Ραδιοφωνικού Σταθμού.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Μεταξύ των άλλων ο κ. Σεραφείμ υπογράμμισε:

«Αισθάνομαι βαθιά χαρά και μεγάλη συγκίνηση που έχω την ευλογία σήμερα να επισκέπτομαι αυτή την πολύ στοργική πόλη, την Αγιωτάτη και Ηρωτόκο Μητρόπολη της Λαμίας για να υποβάλλω ταπεινές ευχές, αδελφικές προσρήσεις στον πολύ αγαπητό στην Αρχιερωσύνη αδελφό, τον εκλεκτό Μητροπολίτη σας, τον Σεβασμιώτατο κ. κ. Συμεών, του οποίου τα πολλά τάλαντα και τα εξαιρετικά από Θεού χαρίσματα δοκιμάσαμε όλοι στην Εκκλησία μας και ιδιαίτερα ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών κατέπληξε όλους τους αδελφούς, με την ευσέβεια, την πιστότητα, την σοφία, την ευθυκρισία και την ευγένειά του και τώρα ως ήλιος εκλάμπων εν τω Ναώ Κυρίου, εδώ στην περιώνυμη αυτή και περίπυστη Μητρόπολη Φθιώτιδος και σε αυτή την ιστορική πόλη, τη Λαμία, προσφέρει τα πολλά του τάλαντα και την πόλη του πατρική αγάπη στους εγγύς και στους μακράν, σε όλους τους αγαπημένους αδελφούς, οι οποίοι επιτελούν την ηρωική έξοδο προς τη Βασιλεία του Θεού όπως όλοι μας το κάνουμε.

Θέλω να συγχαρώ τον Μητροπολίτη κ. Συμεών και όλους τους συνεργάτες του για το υπέροχο έργο, το οποίο προσφέρουν και του οποίου γινόμεθα όλοι γνώσται μέσα από τις καταπληκτικές αναφορές που γίνονται καθημερινά, γιατί είναι ένα έργο που εμπνέει και οδηγεί στη σύγχρονη εποχή, όπου έχει ανάγκη ο άνθρωπος από οδοδείκτες.



Για αυτό το λόγο, θέλω να ευχηθώ στο Σεβασμιώτατο να έχει πάντοτε δύναμη, αυτή την πνευματική και ηθική δυναμική και να αποτελεί για όλους μας έναν φωτεινό φάρο, που προσφέρει στη ζωή μας το καινούργιο, αυτό που περιμένει ο κόσμος μέσα την καθημερινή αποτυχία της ιστορίας και πού είναι ο Σωτήρας μας Ιησούς Χριστός.

Συγχαίρω για το έργο, το οποίο επιτελείται. Συμπληρώθηκε ένας χρόνος ποιμαντορίας, αγλαοκάρπου ποιμαντορίας και πιστεύω, ότι αυτός ο χρόνος προσφέρει χρυσές ελπίδες, πεπληρωμένες δυνάμεως και χάριτος Θεού, για όσα θα επακολουθήσουν. Ήδη τα έργα, τα οποία έχουν γίνει, πραγματικά καταπλήσσουν και εμπνέουν και οδηγούν και για αυτό το λόγο ως ελάχιστος αδελφός την Αρχιερωσύνη του Σεβασμιωτάτου, δεν μπορώ παρά να εκφράσω το θαυμασμό μου την αγάπη μου και βέβαια να απονείμω ταπεινά, ως ελάχιστος αδερφός και συνεπίσκοπος τον της Εκκλησίας έπαινον διότι η Εκκλησία είναι μία και για αυτό το λόγο, όλοι μας μετέχουμε στο Μυστήριο της και στην κοινωνία της. Συγχαρητήρια θερμά για όλα αυτά είδα, για όλα όσα προγραμματίζονται και εύχομαι η Χάρη του Θεού και οι ευχές και η μεσιτεία του Πολιούχου, Εφεστίου Αγίου, Μέντορος και Ποδηγέτου της Μητροπόλεως, του Αγίου Ευαγγελιστού Λουκά να αγιάζει, να φωτίζει και να εμπνέει το έργο του Σεβασμιωτάτου και όλων σας».

Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πειραιώς κ. Σεραφείμ επεφύλαξε ένα πολύ ευχάριστο δώρο για την Φθιωτική Εκκλησία:

«Την ευγενή παραχώρηση εκπομπών του Ραδιοφωνικού Σταθμού της «Πειραιϊκής Εκκλησίας» στον Ραδιοφωνικό Σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος».

Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης κ. Συμεών δεν έκρυψε την συγκίνησή του γι' αυτή την αρχοντική χειρονομία του Αγίου Πειραιώς και δήλωσε τον απεριόριστο σεβασμό, την εκτίμηση και την αγάπη, την οποία τρέφει προς το πρόσωπό του.

Δείτε φωτογραφίες:



















Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr