

6 Οκτωβρίου 2020

Στάρετς Λεωνίδας της Όπτινα: Αν δε βλέπεις να υπάρχει αγάπη μεταξύ των αδελφών είναι επειδή εσύ δεν έχεις αγάπη μέσα σου!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Άγιος Στάρετς Λεωνίδα της Όπτινα (1768-1841).

Μαθητής: Δε βλέπω να 'χουν αγάπη μεταξύ τους οι αδελφοί. Δε βρίσκω κανένα με τον όποιο θα μπορούσα να συζητήσω για θέματα της Αγίας Γραφής.

Στάρετς [Λεωνίδα της Όπτινα]: - Είναι αδύνατο να μην υπάρχει αγάπη μεταξύ τους. Έτσι πρέπει να σκέφτεσαι, σ' αυτό το συμπέρασμα πρέπει να καταλήξεις.

Αν δε βλέπεις να υπάρχει αγάπη μεταξύ τους είναι επειδή εσύ δεν έχεις αγάπη μέσα σου.

Θα πρέπει πρώτα να διαπιστώσεις μέσα σου τα χαρακτηριστικά της γνήσιας αγάπης και τότε θα δεις ότι η αγάπη κατοικεί και στους αδελφούς και σε σένα.

Έχουμε εντολή από το Θεό ν' αγαπάμε το συνάνθρωπό μας με αγνή καρδιά, δεν αναφέρεται πουθενά όμως πως εμείς πρέπει να ζητάμε την αγάπη τους.

Αν δεν μπορούν ή, καλύτερα, αν δεν έχουν το θάρρος να συζητήσουν μαζί σου για

την Αγία Γραφή, μην το επιζητάς φορτικά.

Όποιος έχει ταπείνωση έχει και απλότητα.

Κι η θεία αυτή αρετή δεν εξιχνιάζει τις κρίσεις του Θεού.

Ο ταπεινός κι απλός υποτάσσεται με πίστη.

Ικανοποιείται μόνο με τις έννοιες εκείνες που η πίστη τον του αποκαλύπτει.

Ο Θεός δε θα ζητήσει το λόγο από το δόκιμο επειδή δεν έγινε θεολόγος, αλλά επειδή δεν πρόσεξε τον εαυτό του.

Ο Θεός δε θα τον εγκαταλείψει στην προσπάθειά του να σωθεί.

Αν Εκείνος ευδοκήσει, θα του αποκαλύψει και τα μυστήρια.

Ο νους που φωτίζεται από το θείο φως, κατά το μέτρο της πίστης, αποκτά γνώση πάνω απ' αυτή που έχουν τα βιβλία.

Ο νους είναι που ανακάλυψε τη γνώση, όχι η γνώση το νου.

Απόσπασμα από το βιβλίο, "Στάρετς Λεωνίδα της Όπινα", μετάφραση, επιμέλεια Πέτρου Μπότση, Αθήνα, 2000.