

21 Σεπτεμβρίου 2020

Όσιος Πορφύριος: Αν δεν πάμε με τον Χριστό, θα βασανιζόμαστε συνέχεια!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Όσιος Πορφύριος (1906-1991).

Όταν διαβάζεις, να προσέχεις να μη σου φεύγει ούτε μια λέξη.
Νάχεις επιθυμία για τις ακολουθίες.
Εκεί επαναλαμβάνονται τα ίδια ψαλτικά κι όμως μας αρέσει να τ' ακούμε.
Μας φαίνονται πάντα καινούργια.

Να μην κατακρίνεις. Όλους να τους βλέπεις αγίους.

Όταν ο άλλος φωνάζει, παραφέρεται, τότε εσύ να μη μιλάς.

Όταν κάποιος είναι του Αντιθέτου, θυμώνει, λέει το κακό, συκοφαντεί.
Ο χριστιανός δεν κάνει έτσι.
Ζει εν αυτώ Χριστός.

Ο μάρτυρας όταν τον βασανίζουν μειδιά.
Μπορώ να πω πως με ηδονή δέχεται τα μαρτύρια.
Ο πόνος μετατρέπεται σε ηδονή.

Όταν μπούμε στον Χριστό, ζούμε τις καταστάσεις αυτές.
Ζούμε την χαρά, την αναφαίρετη χαρά.

Εγώ ωφελούμαι από τους κανόνες της Παρακλητικής, το Τριώδιο και τ' άλλα

βιβλία της Εκκλησίας, μ' αυτά μεγάλωσα.

Μερικοί κουράζονται, γι' αυτό τα διαβάζουν επιπόλαια.
Ο κανονάρχης πρέπει να διαβάζει αργά.

Αν δεν πάμε με τον Χριστό, θα βασανιζόμαστε συνέχεια.

Να κάνετε υπακοή στο πρόγραμμα και να μη το χαλάτε. Να μη λέτε «Δε μπορώ σήμερα, ας το κάνω αύριο», ούτε η αρρώστια να σας χαλάει το πρόγραμμα.
Μόνο η αρρώστια προς θάνατο.

Ο ζήλος πρέπει να είναι με επίγνωση.

Όχι ζήλος άκριτος.

Απόσπασμα από το βιβλίο της Μοναχής Πορφυρίας (Σπυριδούλας Μόσχου), «Μαθητεία στον Γέροντα Πορφύριο», έκδοση η "Μεταμόρφωσις του Σωτήρος", Μήλεσι 2012.