

17 Σεπτεμβρίου 2020

Γέροντας Θαδδαίος: Πρέπει να Τον προσεγγίζουμε με ανοιχτή καρδιά και να είμαστε μαζί Του συνέχεια!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Γέροντας Θαυδαίος (1914-2003).

8. Ο Κύριος μας ευαρεστείται με τα καλά μας έργα. Ελεημοσύνες και καθετί άλλο που κάνουμε για τη σωτηρία μας και το συμφέρον του πλησίον και της Αγίας μας Εκκλησίας, είναι ευάρεστα στον Θεό.

Ωστόσο, αυτό που τον ευχαριστεί περισσότερο είναι η απλή, αθώα και παιδική αγάπη, που προσκολλάται στην καρδιά Του.

Αυτό είναι που Του είναι πιο ευάρεστο και θέλει από μας.

Αυτό είναι που μπορεί να Του δώσει κάθε άνθρωπος, πλούσιος ή φτωχός, νέος ή γέρος.

9. Επιστρέφω ξανά και ξανά σ' αυτό το θέμα, επαναλαμβάνοντας τον εαυτό μου: πρέπει να μάθουμε πώς να προσεγγίζουμε τον ουράνιο Πατέρα μας, πώς να προσερχόμαστε ενώπιόν Του με την καρδιά μας και με ολόκληρο το είναι μας, πώς να Τον ευαρεστούμε, όπως Τον ευαρεστούν οι άγγελοι και οι Άγιοι. Διότι είμαστε πολύ ακάθαρτοι.

Ο Θεός δεν λογαριάζει την ακαθαρσία μας όταν Τον πλησιάζουμε με την καρδιά μας • μας αποδέχεται μεμιάς.

Όταν αμαρτάνουμε ενώπιον του Πατέρα μας και κατόπιν Τον προσεγγίζουμε εκ βάθους καρδιάς, μας συγχωρεί τα πάντα, σαν να μη συνέβη τίποτα ποτέ.

10. Ο Κύριός μας είναι άπειρος και η αγάπη Του άφατη.

Πρέπει να Τον προσεγγίζουμε με ανοιχτή καρδιά και να είμαστε μαζί Του συνέχεια, γιατί κι Εκείνος είναι μαζί μας διαρκώς.

Εκείνος είναι η κινητήρια δύναμη της ζωής μας και θέλει να κατανοήσουμε τον νου Του.

Όλη Του η ζωή εδώ στη γη, ανάμεσα στους ανθρώπους ήταν μια φυσιολογική ζωή, προσιτή σε μας.

Είπε ότι ο ίδιος είναι η αγάπη μας και μας εξήγησε ότι ο Θεός τόσο πολύ αγάπησε τον κόσμο, που έδωσε τον μονογενή Του Υιό για τη σωτηρία του ανθρώπου (βλ. Ιωάν. 3,16).

Μας αποκάλυψε ένα τεράστιο μυστήριο και μας έκανε γνωστά πολλά πράγματα.

Μας ανύψωσε περισσότερο από κάθε άλλο πλάσμα.

Η ανθρώπινη φύση, ανυψωμένη περισσότερο από κάθε άλλη κτίση, εισήλθε στο μυστήριο της Αγίας και Ζωοποιού Τριάδος.

11. Τι περισσότερο μπορούμε να επιθυμήσουμε εμείς οι άνθρωποι από το να είμαστε ένα με τον Θεό Πατέρα μας;

Γι' αυτό πρέπει να μάθουμε με ποιο τρόπο μπορούμε να Τον προσεγγίζουμε με την καρδιά μας ως αθώα, ανοιχτόκαρδα παιδιά.

Πρέπει να Τον παρακαλέσουμε να μας διδάξει πώς να είμαστε καλοί, πώς να Τον αγαπάμε όσο Τον αγαπούν η Υπεραγία Θεοτόκος, οι άγγελοι και οι Άγιοι.

Απόσπασμα από το βιβλίο, "Οι λογισμοί καθορίζουν την ζωή μας, Βίος και διδαχές του γέροντα Θαυδαίου της Βιτόβνιτσα", των εκδόσεων Εν πλω.