

1 Σεπτεμβρίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Παρουσιάστηκε ο μακάριος Βαβύλας και μας εκάλεσε κοντά του!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Το μαρτύριο του αγίου Βαβύλα, (Μηνολόγιον Βασιλείου Β', φ. 10, 11ος αι.).

Εις τον Άγιο Μάρτυρα Βαβύλα, Λόγος Πρώτος

Εγώ ήθελα βέβαια να ξεπληρώσω σήμερα το χρέος που όταν ήρθα εδώ σας υποσχέθηκα, αλλά τι έπαθα;

Παρουσιάστηκε στο μεταξύ ο μακάριος Βαβύλας και μας εκάλεσε κοντά του.

Δε μίλησε καθόλου, όμως μας γύρισε πίσω με τη λαμπρότητα του προσώπου του. Λοιπόν μη σας κακοφανή που αναβάλλω αυτό το χρέος.

Ασφαλώς όσο περνά ο καιρός τόσο πιο πολύ τόκο θα έχετε. Γιατί με τόκο θα πληρώσω το ποσό αυτό, αφού και ο Κύριος που μου το εμπιστεύθηκε, έτσι πρόσταξε.

Βέβαιοι λοιπόν για τα δανεισμένα, ότι και το κεφάλαιο και τα δουλεμένα είναι δικά σας, ας μην αδιαφορήσωμε για το κέρδος που μας έτυχε σήμερα, αλλά ας ασχοληθούμε μ' ευχαρίστηση με τα κατορθώματα του μακαρίου Βαβύλα.

Πώς λοιπόν διοίκησε την Εκκλησία τη δική μας και πώς έσωσε το ιερό αυτό πλοίο μέσα στην κακοκαιρία και την τρικυμία και τα κύματα, και πόσο θαρραλέα φέρθηκε στον βασιλέα, και πώς πρόσφερε τη ζωή του για τα πρόβατά του και δέχτηκε τη μακάρια εκείνη σφαγή, αυτά και τα όμοια μ' αυτά θα τα αφήσωμε να τα πουν οι γεροντότεροι διδάσκαλοι και ο πατέρας όλων μας.

Γιατί τα παλαιότερα πράγματα μπορούν να σας τα διηγηθούν καλά όσοι γέρασαν

πια, ενώ όσα έγιναν στα νεώτερα χρόνια και την εποχή τη δική μας, αυτά θα σας τα διηγηθώ εγώ ο νέος, δηλαδή όσα έγιναν μετά την ταφή του μάρτυρος, όταν βρισκόταν στο προάστειο.

Και ξέρω βέβαια καλά ότι οι ειδωλολάτρες θα κοροϊδέψουν την υπόσχεσή μου, ότι θα σας πω τα γενναία έργα κάποιου μετά το θάνατο και την ταφή του.

Όμως εμείς δε θα σιωπάσουμε γι' αυτό, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε προ πάντων, ώστε να αποδείξωμε καθαρά αυτό το παράδοξο και να στρέψωμε την κοροϊδία στο δικό τους κεφάλι.

Γιατί ο καθένας άνθρωπος δεν μπορεί να παρουσιάση κατορθώματα μετά το θάνατό του, ο μάρτυρας όμως μπορεί πολλά και μεγάλα, όχι για να γίνη εκείνος λαμπρότερος (αφού καθόλου δεν τον νοιάζει η δόξα των πολλών), αλλά για να μάθης εσύ ο άπιστος ότι ο θάνατος των μαρτύρων δεν είναι θάνατος, αλλά αρχή καλύτερης ζωής και δρόμος για πνευματικώτερο βίο και μεταφορά από τα ασήμαντα προς τα σπουδαία.

Και μη βλέπης αυτό τώρα, ότι του μάρτυρα το σώμα βρίσκεται εμπρός μας χωρίς ζωή, στερημένο την ψυχική του ενέργεια, αλλά το άλλο παρατήρησε, ότι αντί εκείνης της ψυχής παραμένει σ' αυτό μια άλλη δύναμη, η χάρη του αγίου Πνεύματος, που με όσα θαύματα ενεργεί, μας βεβαιώνει όλους για την ανάσταση.

Συνεχίζεται

Απόσπασμα από τον Α' λόγο, "Εις τον Άγιο Μάρτυρα Βαβύλα", του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου, από την έκδοση "Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα", τόμος Πέμπτος, τα "Εγκωμιαστικά Β'", των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφρασις, σχόλια Κων. Λουκάκης.