

1 Σεπτεμβρίου 2020

Πέντε στέκια-θησαυροί στις πλατείες της γειτονιάς

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



«Απόψε στις 8 στο γνωστό»: μ' αυτήν τη φράση κλείνονται τα ραντεβού στα στέκια της γειτονιάς. Κι αν φαντάζεσαι ακόμα χωμάτινες αλάνες και ζαχαροπλαστεία για υποβρύχιο, δεν έχεις εξερευνήσει ένα μεγάλο μέρος της σύγχρονης Αθήνας. Οι συνοικιακές πλατείες, που δεν έχουν μεν την αίγλη του κέντρου αλλά που πάντα ένας ντόπιος (ή έστω κάποιος που ζει καιρό εκεί) σου προτείνει, κρύβουν σημεία για σουλάτσο που ξεφεύγουν από τις γνωστές, πολυπερπατημένες πιάτσες και σε κάνουν να νιώθεις γηγενής.

Είτε περιορίζεις τις μετακινήσεις σου είτε προσπαθείς να ανακαλύψεις νέα σημεία στην Αθήνα εκτός της πεπατημένης ή αν απλώς θες να συναντιέσαι κι εσύ στο «γνωστό», επιλέξαμε για σένα πέντε στέκια σε μικρές πλατείες, σε λαοφιλείς περιοχές κοντά στο κέντρο· για να γνωρίσεις την περιοχή, τη γειτονιά, την πόλη σου απ' την αρχή.



#1 Ένα γνωστό-άγνωστο διαμαντάκι στο Παγκράτι

Πλήρες μαγαζιών και πλατειών είναι το πάντα δημοφιλές Παγκράτι και θα μπορούσαμε να διαλέγουμε off Broadway στέκια για δέκα τεύχη. Το «Βαρνάβα» (2107017008) όμως, σε μια γωνιά της ομώνυμης πλατείας κοντά στο Καλλιμάρμαρο, είναι σταθερή αξία και δεν θα βρεις ντόπιο που να μην στο

εκθειάσει. Σπирτόζικα κοκτέιλ για μετά τις απογευματινές τσάρκες και χουχουλιάρικη ατμόσφαιρα στα ενδότερα μόλις πιάσουν τα κρύα, το κάνουν στέκι παντός καιρού, με θαμώνες που φτάνουν στην περιοχή μόνο γι' αυτό.



#2 Διαχρονικό στα Πετράλωνα

Όταν πάμε Πετράλωνα να γίνουν τα ανάλογα και καταλήγουμε στην Πλατεία Μερκούρη, βρίσκουμε πάντα στέγη στην εγχώρια «Βραζιλιάνα» (Αρκάδων 4, 2117108428). Διαχρονικό στέκι απ' τα λίγα, χάρη στην αρμονική ενσωμάτωσή του με τον οικιστικό χαρακτήρα της γειτονιάς, απευθύνεται σε φουλ χαλαρές καταστάσεις που ξεκινούν με τον καφέ, περνούν απ' το μεζέ (που μπορεί να είναι κυριολεκτικά οτιδήποτε: burger, σκιουφιχτά ή vegeterian σαλάτα με κινόα...) και καταλήγουν στο ποτό, πάντα υπό την υπόκρουση world μουσικής χωρίς σύνορα.



#3 Το αμερικανίζον χωριό της Κυψέλης

Την τελευταία μέρα του Αυγούστου ξανανοίγει τις πόρτες του το πολύβουο χωριό της Κυψέλης, της απόλυτης αθηναϊκής γειτονιάς. Η Νέα Υόρκη συναντά την ελληνική επαρχία στα τραπέζια του «It's a Βίλατζ» (2108220222) που απλώνουν το απροσποίητο coolness τους στην Πλατεία Αγίου Γεωργίου, διαβάζουν σε ρυθμούς τζαζ τα πρωινά, χορεύουν δυνατά τα βράδια και τρώνε μερακλίδικο brunch... όλη μέρα! Αρκεί να πας μία φορά για να γίνεις πολίτης του μικρού χωριού και να επιστρέφεις συνεχώς.



#4 Hotspot στα Ιλίσια

Μόλις ενάμιση χρόνο απλώνεται το «Lot 51» στην Πλατεία Βραζιλίας, (Παπαδιαμαντοπούλου 24B, 6937337066) μια μικρή γωνιά των Ιλισίων κοντά στο μετρό Μέγαρο Μουσικής, και έχει αποκτήσει ήδη ορκισμένους θαυμαστές. Φοιτητόκοσμος και νέοι ως επί το πλείστον, κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής μέχρι του Ζωγράφου, πιάνουν πόστο στο ντιζαϊνάτο στέκι που κερδίζει πόντους χάρη στη μίνιμαλ αισθητική του, τον καλό καφέ (δουλεύουν αποκλειστικά με single origin καφέδες από την ελληνική εταιρεία Atea 51) και τις δυνατές μουσικές που μεταμορφώνουν το χώρο το βράδυ.



#5 Το απόλυτα δημοφιλές της Πανόρμου

Όλη μέρα ένα πολύχρωμο μελίσσι ζουζουνίζει στην πλατεία του Αγίου Δημητρίου στην Πανόρμου, καθισμένο στα τραπεζάκια που απλώνονται νωχελικά στα πλάγια της ομώνυμης εκκλησίας, στο πεζοδρόμιο ή στο σκεπασμένο deck του «My Hood» (Πανόρμου 16, 2106401383). Με brunch (σε πολύ καλές τιμές) και καφέδες, μέχρι μπίρες και κοκτέιλ, το στέκι των Πανορμιτών απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και όλες τις ώρες, γι' αυτό πάντα θα το βρεις γεμάτο. Αξίζει γιατί θα απολαύσεις ραστώνη, γρήγορο σέρβις και ωραίες μουσικές.

Πηγή : athinorama.gr