

31 Αυγούστου 2020

## **Όσιος Εφραίμ: Να μην λύσουμε εμείς το πρόβλημα, ας αφήσουμε και μία μέριμνα στην Παναγία!**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





*Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης (1912-1998).*

**Γεώργιος Κρουσταλάκης: Μερικοί γονείς, Γέροντα, πιστοί άνθρωποι της Εκκλησίας, κάνουν αίτημα προσευχής και ζητούν από τον Θεό να τους αξιώσει κάποιο παιδί τους, εάν μάλιστα αυτό δείχνει κάποια ιερή κλίση, να στραφεί στη Θεολογία ή να αφιερωθεί στο έργο της Εκκλησίας. Πώς βλέπετε αυτή τους την επιθυμία; Αυτό τον ιερό πόθο;**

Όσιος Εφραίμ Κατουνακιώτης: - Προσευχή! Πάντως και μεις στην Παναγία προσευχόμεθα. “Παναγία μου, το πρόβλημα τού παιδιού μου σε Σένα το αναθέτω. Συ γνωρίζεις, εάν το παιδί μου μαθητεύσει τώρα στη Θεολογία, θα σε ευαρεστήσει; Εάν σε ευαρεστήσει, Εσύ γνωρίζεις, βοήθησέ το. Εάν όχι, Συ ξέρεις”.

Να μην το λύσουμε εμείς το πρόβλημα. Ας αφήσουμε και μία μέριμνα στην Παναγία.

Να το λύσει αυτή, να το λύσει Αυτή.

Και η Παναγία ξέρει.

Ξέρει και το μέλλον. Βλέπει ότι το παιδί αυτό θα διαδραματίσει, θα ζήσει μια ζωή πολύ καλή. Το βοηθάει λοιπόν να στραφεί στη Θεολογία.

Εάν το παιδί ακολουθήσει το ρεύμα των συμμαθητών του, τότε το αποτρέπει.

Φέρει τέτοια εμπόδια, ούτως ώστε το παιδί να μην μπορεί να σπουδάσει Θεολογία.

Εάν όμως βλέπει η Παναγία ότι το παιδί πρόκειται να την ευαρεστήσει, τότε βοηθάει το παιδί. Δηλαδή τα περισσότερα προβλήματα με την προσευχή λύνονται: “Παναγία μου εγώ το πρόβλημα αυτό το αναθέτω σε Σένα. Βοήθησέ με, όπως Εσύ γνωρίζεις”.

Κι έτσι εγώ αμεριμνώ.

Ε, προσεύχομαι, “Παναγία μου, βοήθησέ με, σκέπασέ με, όπως Εσύ γνωρίζεις. Να σώσουμε κι εμείς την ψυχή μας”.

*Από το βιβλίο του Γεωργίου Κρουσταλάκη, “Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης, ο Θεολόγος, ο Παιδαγωγός της ερήμου”, των εκδόσεων Εν πλω.*