

4 Ιουλίου 2020

## **Γερόντισσα Γαβριηλία: Και τότε, είναι ένας Παράδεισος πάνω στη Γη!**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





*Γερόντισσα Γαβριηλία (1897-1992).*

Γ.Γ: Όταν έχεις βαθιά επιθυμία μπορείς να κάνεις πάντα το Θέλημα του Θεού, ο Θεός θα σου το αποκαλύψει. Αυτό ζητεί. Να στείλουμε το χέρι μας να πιάσει την Χάρη Του, και η Χάρη Του να μας οδηγήσει και το Άγιο Πνεύμα Του να μας φωτίσει. Και τότε, είναι ένας Παράδεισος πάνω στη Γη!

Και να μην έχεις αμφιβολίες αν είναι-δεν είναι το Θέλημα του Θεού.  
Γιατί όταν έχεις αμφιβολίες, δεν γίνεται σωστή η δουλειά.

Κι ύστερα μην ξεχνάς ότι σου το κάνει φανερό όταν δεν είναι Θέλημα Του, γιατί τότε κλείνει όλες τις πόρτες. Όταν πηγαίνεις εδώ, πηγαίνεις εκεί και βλέπεις ότι όλα είναι κλειστά, άλλαξε δρόμο, μην επιμένεις με το δικό σου θέλημα. Κάνε προσευχή κι άλλαξε γνώμη.

**Τ: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό...**

Γ.Γ: Αλλά να μην ξεχνάς την προσευχή!

Όπως μιλούμε μ' έναν δικό μας, έτσι να συνομιλείς με το Πνεύμα του Θεού.

Αλλά ξέρεις, κάθε Θέλημα του Θεού εξαρτάται κατά κάποιον τρόπο και από τους

ανθρώπους...

Ο Θεός καλεί τον Άνθρωπο να Τον ακολουθήσει. Ο Άνθρωπος απαντά. Ναι ή Όχι...  
Ο Θεός ευλογεί ένα Γάμο για παιδιά. Ο Άνθρωπος απαντά. Ναι ή Όχι...

Πάντως, η προσπάθεια να ζούμε στο Θέλημα του Θεού, είναι απαραίτητη προσπάθεια. Γιατί αυτός είναι και ο σκοπός μας πάνω στη Γη.

*Από το βιβλίο "Γερόντισσα Γαβριηλία, Η ασκητική της Αγάπη", των εκδόσεων Πορφύρα. Συνομιλία με την Τ. Μηναιοπούλου ('70-'80).*