

3 Ιουλίου 2020

Στάρετς Σέργιος: Η προσευχή του Ιησού είναι το κατεξοχήν όπλο για να αγωνιστούμε κατά των κακών λογισμών!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Στάρετς Σέργιος (1903-1987).

Συνέχεια από εδώ: <http://www.diakonima.gr/?p=501257>

Ας μην παγιδευτούμε σε αυτόν τον δρόμο (την αντιρρητική ικανότητα προς τους δαίμονες ενώ βρίσκονται σε διάλογο μαζί τους, την έχουν μόνο οι πνευματικά προχωρημένοι), αλλά ας υιοθετήσουμε αμέσως τον πιο σίγουρο τρόπο, που είναι η άμεση και πλήρης απόρριψη των λογισμών από την πρώτη στιγμή της εμφανίσεώς τους.

Ο Γέροντας παρομοιάζει τον λογισμό με φλόγα που μόλις άναψε. Αν δεν σπεύσουμε να τη σβήσουμε αμέσως, φουντώνει και εξελίσσεται σε πυρκαγιά που μπροστά της είμαστε εντελώς ανίσχυροι. Ο Γέροντας παρομοιάζει επίσης τον πειρασμό με φίδι που ετοιμάζεται να μας δαγκώσει, που πρέπει να το χτυπήσουμε μόλις αισθανθούμε να μας αγγίζει στο δέρμα.

Η απόρριψη των λογισμών από την πρώτη στιγμή που εμφανίζονται, πρέπει να αποτελεί απόλυτη αρχή για εμάς, όπου δεν χωράει συμβιβασμός, πρέπει να μας γίνει αντανakλαστική ενέργεια, μια αντιμετώπιση συστηματική και αυτόματη. Να ξέρουμε, ωστόσο, ότι η συνεχής απόρριψη των λογισμών δεν επιφέρει τη μείωσή τους, αντιθέτως προκαλεί την επιμονή των δαιμόνων και τον πολλαπλασιασμό των λογισμών.

Όταν όμως συνεχώς τους απορρίπτουμε και τους αγνοούμε, χάνουν τη δύναμή τους. Και ενώ αρχικά ήταν εσωτερικοί, με την έννοια ότι έβρισκαν ανταπόκριση μέσα μας για να τραφούν και να αναπτυχθούν, στη συνέχεια γίνονται ολοένα και πιο εξωτερικοί και ξένοι προς εμάς, και έτσι η εξουσία τους επάνω μας μειώνεται όλο και περισσότερο.

Η επαναλαμβανόμενη απόρριψη των λογισμών και η αδιαφορία από μέρους μας προκαλούν αποδυνάμωση και απονέκρωση των παθών, διότι και σε αυτά επίσης αρνιόμαστε τη δυνατότητα να γεννηθούν, να αναπτυχθούν και να εκδηλωθούν.

Η αποδυνάμωση των παθών δεν είναι αποτέλεσμα μιας απλής διανοητικής τεχνικής ελέγχου των λογισμών. Η πνευματική διάσταση των παθών, ο στενός δεσμός τους με τις δαιμονικές δυνάμεις απαιτούν, για να μπορέσουμε να τις νικήσουμε, την ανώτερη δύναμη της Χάριτος, η οποία δεν αποκτάται παρά με τη μετάνοια και την ταπείνωση δια της προσευχής.

Από τη στιγμή που εκδηλώνεται ένας κακός λογισμός, αμέσως να μετανοούμε και να ζητούμε συγχώρεση από τον Θεό. Να αντιτάξουμε επίσης αμέσως την προσευχή του Ιησού, που είναι το κατεξοχήν όπλο για να αγωνιστούμε κατά των κακών λογισμών, να τους νικήσουμε, και να επιτύχουμε τη σταδιακή κάθαρση από τα πάθη μας.

Ο Γέροντας [Στάρετς Σέργιος] βεβαιώνει κατηγορηματικά ότι η προσευχή είναι το μόνο μέσο για να νικήσουμε τους πειρασμούς. Κυρίως να προσέξουμε να μην πιστέψουμε ότι οι πειρασμοί έχουν νικηθεί οριστικά και ότι οι κακοί λογισμοί δεν πρόκειται να επιστρέψουν.

Αν αυτό συμβεί, τότε πέφτουμε στην υπερηφάνεια, τότε υποκύπτουμε με τον πιο σίγουρο τρόπο στους πειρασμούς όταν εμφανιστούν εκ νέου.

Προς τους πειρασμούς που μας πολιορκούν, η στάση μας να είναι μαχητική, όπως του στρατηγού που ετοιμάζει γύρω του τα στρατεύματά του, προκειμένου να αναχαιτίσει τις επιθέσεις από όπου κι αν προέλθουν και να οργανώσει τη μάχη. Ταυτόχρονα όμως να είναι ταπεινή, όπως ενός παιδιού που βρίσκεται σε κίνδυνο

και τρέχει για να βρει καταφύγιο στην αγκαλιά του πατέρα του.

Απόσπασμα από το βιβλίο του Jean-Claude Larchet, "Στάρετς Σέργιος", των εκδόσεων Ακρίτας.