

20 Ιουνίου 2020

Ξεκινά και επίσημα το 5G στην Κύπρο πολύ σύντομα...

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Το αργότερο τον Σεπτέμβριο αναμένεται να αρχίσει η διαδικασία αδειοδότησης για δίκτυο 5G στην Κύπρο, αποκάλυψε στο πλαίσιο της 9ης εκπομπής των Science Hoaxes, ο υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής Κυριάκος Κόκκινος.



Ο κ. Κόκκινος ανέφερε επίσης πως η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και των αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης, σε σχέση με το δίκτυο 5G, χαρακτηρίζοντας ως απαράδεκτο το να καίνε κεραιές εταιρειών στην Κύπρο, την ώρα που η εταιρείες ετοιμάζονται να επενδύσουν αρκετά εκατομμύρια σε νέες τεχνολογίες.

«Ο ΠΟΥ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέληξαν ότι μέχρι στιγμής δεν τεκμηριώνεται ότι το 5G είναι λιγότερο ή περισσότερο βλαβερό από άλλα δίκτυα. Ως πολιτεία οφείλουμε να ακολουθήσουμε την εξέλιξη της τεχνολογίας σεβόμενοι την υγεία των πολιτών και ακολουθώντας τις οδηγίες διεθνών οργανισμών. Χρειάζεται υπεύθυνη και επιστημονικά βασισμένη ενημέρωση. Είναι υποχρεωμένη η κυπριακή δημοκρατία μέχρι το 2020 να αδειοδοτήσει το 5G. Είναι θέμα ανταγωνιστικότητας της τεχνολογίας (πολλαπλάσιες ταχύτητες για καλύτερης ποιότητας υπηρεσίες). Άρα για να γίνει αυτό θα πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά. Μέσα στον σχεδιασμό της κυβέρνησης είναι να έρθει μέχρι την επόμενη Παρασκευή ένας ολιστικός σχεδιασμός με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θεσμούς για το θέμα του 5G », τόνισε.

Παράλληλα αποκάλυψε πως θα αναλάβει πρωτοβουλία, και θα καλέσει στο τραπέζι του διαλόγου, όλους των επικεφαλής των εταιρειών κινητής και ευρυζωνικών συνδέσεων στην Κύπρο με στόχο οικιακοί και επιχειρηματικοί πελάτες να απολαμβάνουν γρηγορότερο και φθηνότερο ίντερνετ.

Στην εκπομπή που συντόνιζε ο δημοσιογράφος Σωκράτης Ιωακείμ φιλοξενήθηκαν

επίσης ο Νικόλας Μαστρογιαννόπουλος (Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία), και ο Θεόδωρος Λουκαΐδης (Γενικός Διευθυντής Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας).

Τα κυριότερα σημεία που προέκυψαν από τη συζήτηση ήταν τα ακόλουθα:

-Ψηφιακός μετασχηματισμός - Η Κύπρος με βάση τους ευρωπαϊκούς δείκτες είναι στην 24η θέση από 28 χώρες τα τελευταία χρόνια. Δεν έχουμε καλές επιδόσεις και γι' αυτό η αποστολή μας είναι να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας για να δώσουμε καλύτερη ποιότητα ζωής στους πολίτες.

-Επιδιώξεις: Συνδεσιμότητα (γρήγορο ίντερνετ), υπηρεσίες και συναλλαγές μέσα από το διαδίκτυο, αναβάθμιση ποιότητας εξυπηρέτησης

-Πρώτη φορά μπήκε κάτω από ένα αρμόδιο υπουργείο η ψηφιακή αναβάθμιση της χώρας

-Η αλλαγή ξεκίνησε αλλά το ταξίδι αυτό για ψηφιακό μετασχηματισμό είναι συνεχές αφού η αναβάθμιση και ο μετασχηματισμός είναι μια αέναη διαδικασία.

-Οφέλη ψηφιακής οικονομίας: Αύξηση του employability των νέων (θέσεις εργασίας) και μια ανθεκτικότητα της οικονομίας σε εξωγενείς παράγοντες (πχ πανδημία) ώστε να μην εξαρτόμαστε μόνο από συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας (τουρισμός, shipping και οικονομικές υπηρεσίες).

-Το ιδανικό θα ήταν ο Κύπριος να μπορεί να διεκπεραιώσει εργασίες στον δημόσιο τομέα από το σπίτι του ανά πάσα στιγμή χωρίς να απαιτείται η φυσική του παρουσία.

-Η τηλεργασία πρέπει να είναι μέρος της εργασίας μας και όχι υποκατάστατο της φυσικής μας παρουσίας.

-Ό,τι κερδίσαμε λόγω της πανδημίας (τηλεκπαίδευση, τηλεργασία) να πρέπει να γίνει κτήμα μας και να ενσωματωθεί πλήρως στην τυπική εργασία.

-Τι πρέπει να μείνει από την πανδημία ως κέρδος: Χαρακτηριστικό το παράδειγμα για διαδικασία έγκρισης επιδομάτων Υπουργείου Εργασίας. Εξετάστηκαν 250 χιλιάδες αιτήσεις για τα επιδόματα. Κερδήθηκε το στοίχημα έτσι ώστε μέχρι 15 Απριλίου να διεκπεραιωθούν χιλιάδες αιτήσεις. Αυτό θα μείνει ως μια θετική κληρονομιά.

-Η πανδημία μας να κάνουμε μεγάλα βήματα για πολλές υπηρεσίες. Στόχος η δημιουργία ενός Digital Services Factory για να κτίσουμε όλες αυτές τις ψηφιακές υπηρεσίες ώστε ο πολίτης να μπορεί να εξυπηρετείται με αποτελεσματικότητα και

ταχύτητα.

-Λόγω μεγέθους της χώρας που έχουμε μπορούμε πολύ εύκολα να κάνουμε τεστιγκ μιας ιδέας ή μιας καινοτομίας έτσι ώστε να προωθηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο.

-Η Κύπρος μπορεί να είναι πρότυπο γιατί έχει άριστο επιστημονικό προσωπικό. Υπάρχουν τα βασικά συστατικά.

-Η αξία της βασικής έρευνας διαφάνηκε και εν καιρώ πανδημίας η οποία είχε άμεση επίδραση στους δύο τομείς που στηρίζουν την οικονομία μας (τουρισμός, υπηρεσίες οικονομικές). Άρα η επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία πάντα μπορεί να βρει λύσεις για διεξόδους εκτός των παραδοσιακών δρόμων.

-Πρέπει να δημιουργήσουμε αυτό το περιβάλλον ώστε να φτάσουμε στα πρότυπα ξένων χωρών ανάλογου μεγέθους με εμάς (πχ Εσθονία). Η ενίσχυση και προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας είναι μια μεγάλη επένδυση. Αν και πάντα υπάρχει το στοιχείο του ρίσκου υπάρχουν τρόποι να τύχει διαχείρισης.

-Ρόλος πανεπιστημίων και ιδιωτικής πρωτοβουλίας: Στα πανεπιστήμια παράγεται η γνώση και οι επιχειρήσεις έχουν τα κανάλια να τα διοχετεύουν στην αγορά. Πρέπει να υπάρχει αυτή η ροή ανάμεσα στο τι παράγεται στα ερευνητικά κέντρα για να εξελιχθεί κάτι ως προϊόν και να φτάσει στον πολίτη.

-Start ups: Η πολιτεία πρέπει να τις στηρίξει έτσι να απορροφήσει το ρίσκο και αν δεν πετύχουν αυτό που ήθελαν να πάνε πίσω να δουν τι δεν δούλεψε και να ξαναδοκιμάσουν. Αυτό που λείπει από την Κύπρο είναι η στήριξη και η ενθάρρυνση με χρηματοδότηση από το κράτος. Και όχι μόνο από κυβέρνηση η στήριξη αλλά και από τον ιδιωτικό τομέα για να δημιουργηθούν ευνοϊκές συνθήκες για start ups.

-Είμαστε ψηλά σε απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων και σε εξαιρετικά επίπεδα σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Άρα χρειάζεται να στηριχθεί η ροή από τη βασική έρευνα στην εφαρμοσμένη για να μετουσιωθεί στην καινοτομία.

-Διαδικασία αξιολόγησης ερευνητικών προτάσεων: Γίνεται πάντα με διαφάνεια, είναι αδιάβλητη και αξιοκρατική με ξένους αξιολογητές και δικαίωμα ένστασης.

-Υπολογίζεται ότι θα δοθούν 250 χιλιάδες ευρώ για την εκπαίδευση των δημοσίων υπαλλήλων

-Σημαντική η συνέργεια μεταξύ των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών με τις θετικές επιστήμες. Πρέπει πάντα να λαμβάνουμε υπόψη και τα ηθικά διλήμματα, τα φιλοσοφικά ερωτήματα και τις κοινωνιολογικές παραμέτρους.

-Μπορούμε και θα τα καταφέρουμε. Θα είμαστε σύντομα σε θέση να βγάλουμε το οικοσύστημα προς τα έξω και να το διεθνοποιήσουμε.

Πηγή: inbusinessnews.reporter.com.cy