

4 Ιουνίου 2020

Όσιος Εφραίμ: Αν η ζωή δε δίνει μαρτυρία, χρησιμοποιήστε το λόγο που τα υπενθυμίζει!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Συνέχεια από εδώ: <http://www.diakonima.gr/?p=497355>

Αν λοιπόν λείπει κάτι σ' αυτά που ειπώθηκαν, συμπληρώστε το εσείς· διότι εγώ σαν άπειρος αυτής της τέχνης, έγραψα αυτά που γνωρίζω, από πόθο για την υπακοή. Γι' αυτό και επιχείρησα να μιλήσω απερίσκεπτα, αλλά νομίζω ότι κανείς δε θα με κατηγορήσει, αν μεσολαβήσετε εσείς.

Επειδή δηλαδή δεν μπορούσα να αρνηθώ, προχώρησα στο μέρος της αναζήτησης, και θέλοντας να μιλήσω με περισσότερη ακρίβεια, είναι λογικό ότι σκόνταψα.

Δεν αρνούμαι τη φύση, δεν καυχιέμαι για την πράξη, δεν απαιτώ την εξομοίωση. Ο λόγος είναι υπηρέτης σας.

Αν η ζωή δε δίνει μαρτυρία, χρησιμοποιήστε το λόγο που τα υπενθυμίζει.

Ας είναι ο λόγος καθρέφτης της φυσικής σας πράξης, και δέστε μέσα σ' αυτόν, σαν μέσα σε αστραφτερή ύλη, την άυλη αρετή σας.

Διαβάζοντας θαυμάστε τους εαυτούς σας, και εντοπίστε τα σφάλματα αυτού που τα έγραψε.

Αυτά που λείπουν στο λόγο, συμπληρώστε τα με την πράξη.

Ελέγξτε την απειρία αυτού που έδωσε σχήμα στα χαρακτηριστικά της αρετής. Περιφρονήστε αυτόν που περιέγραψε μια τέλεια πράξη με ατελή λόγο.

Αντιληφθείτε την προθυμία και μην κατηγορήσετε την άγνοια.
Σκεφθείτε την απειρία και μην απορρίψετε το έργο.

Εσείς προσφέρετε σ' έμένα τα αδιαμφισβήτητα έργα που έχετε.
Δώστε με αφθονία ακατάπαυστες προσευχές και πατρική στοργή, στα οποία είστε πλούσιοι· διότι και εγώ δεν αρνήθηκα τη φτώχεια της διήγησής μου.
Δάνεισα στους πλούσιους, αν και είμαι φτωχός.

Δε θέλω το κεφάλαιο, αλλά απαιτώ την ανταπόδοση.
Δε ζητώ επαίνους, αλλά προσευχές.
Δεν προτιμώ να λάβω μισθό, αλλά να δεχθώ τη χάρη.
Δε γνωρίζω να είναι το έργο μου αντάξιο της παραγγελίας σκέφτομαι όμως ότι θέλοντας να μου προσφέρετε δώρο, με παροτρύνετε να μιλήσω, χωρίς να χρειάζεσθε υπενθύμιση.

Αυτοί που έχουν την πηγή, δεν έχουν ανάγκη από σταγόνα.
Αυτοί που βόσκουν τα κοπάδι, δε στερούνται από γάλα.
Αυτοί που μοιράζουν το ψωμί, δε χρειάζονται τα ψίχουλα.
Αυτοί που παράγουν το μέλι, δεν έχουν ανάγκη να μάθουν ποια είναι η γεύση του.
Αυτοί που έχουν αποκτήσει το μαργαριτάρι, δε θα κοπιάσουν για τιποτένιο οβολό.

Δώστε σ' εμάς από τις καλλιέργειές σας, διότι εκλέξατε τον παράδεισο.
Προσφέρετε την τροφή της ψυχής, εσείς που τρέφεσθε με το ξύλο της ζωής.
Διότι, όπως αυτά που φαίνονται είναι πρόσκαιρα, έτσι και ο λόγος που απευθύνεται σ' εσάς.
Όμως εσείς οι ίδιοι κάνετε το λόγο αιώνιο, διότι με την πράξη σας δίνετε σ' αυτόν αιώνια ύπαρξη.

Ο επίλογος του λόγου του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Για τη θεία χάρη», όπως περιέχεται σε μετάφραση στον τόμο Οσίου Εφραίμ του Σύρου, «Έργα, τόμος ε'», των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Μετάφραση, κείμενο, σχόλια, Κωνσταντίνος Γ. Φραντζολάς, φιλόλογος.