

6 Μαΐου 2020

Όσιος Εφραίμ: Διά μέσου της αγάπης έχει γίνει μια ποίμνη Αγγέλων και ανθρώπων!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Συνέχεια από εδώ: <http://www.diakonima.gr/?p=493537>

Η αγάπη είναι η εκπλήρωση του Νόμου.

Η αγάπη είναι η απλανής σωτηρία.

Αυτή κατοίκησε από την αρχή μέσα στην καρδιά του Άβελ· αυτή έγινε κυβερνήτης του Νώε· αυτή ήταν συνεργός στους Πατριάρχες*· αυτή έσωσε τον Μωυσή· αυτή έκανε τον Δαβίδ κατοικία του Αγίου Πνεύματος· αυτή κατοίκησε μέσα στους Προφήτες· αυτή έδωσε δύναμη στον Ιώβ.

Και γιατί δε λέω τα μεγαλύτερα;

Αυτή κατέβασε σ' εμάς από τους ουρανούς τον Υιό τον Θεού.

Διά μέσου της αγάπης ο άσαρκος παίρνει σάρκα, ο άχρονος εμφανίζεται για χάρη μας μέσα στο χρόνο, ο Υιός του Θεού γίνεται υιός ανθρώπου.

Διά μέσου της αγάπης οικονομούνται όλα για τη σωτηρία μας· ο θάνατος έχει καταργηθεί, ο άδης νικήθηκε, ο Αδάμ έχει ανακληθεί στη ζωή και η Εύα έχει ελευθερωθεί.

Διά μέσου της αγάπης έχει γίνει μια ποίμνη Αγγέλων και ανθρώπων.

Διά μέσου της αγάπης έχει λυθεί η κατάρα, έχει ανοιχθεί ο παράδεισος, έχει φανερωθεί η ζωή, έχει δοθεί ως υπόσχεση η βασιλεία των ουρανών.

Αυτή πιάνοντας στα δίχτυα της τους αλιείς των ψαριών, τους έκανε αλιείς των ανθρώπων· αυτή αγωνίσθηκε μαζί με τους Μάρτυρες και τους έδωσε δύναμη· αυτή μετέβαλε τις ερήμους σε πολιτείες· αυτή γέμισε τα βουνά και τα σπήλαια με ψαλμωδία· αυτή έκανε τους ανθρώπους αγγέλους· αυτή δίδαξε σε άνδρες και γυναίκες να βαδίζουν τον στενό και γεμάτο δυσκολίες δρόμο.

Αλλά ως πού να προχωρήσω επιδιώκοντας τα ασύλληπτα;

Ποιος είναι ικανός να διηγηθεί όλα τα κατορθώματα της αγάπης;

Νομίζω μάλιστα ότι ούτε οι Άγγελοι μπορούν να τα διηγηθούν όπως αξίζει.

Ω μακαρία αγάπη, που χορηγείς όλα τα αγαθά!

Ω μακαρία αγάπη, που αποδεικνύεις μακάριους αυτούς που σε ποθούν!

Είναι μακάριος και τρισμακάριος πραγματικά ο άνθρωπος που απέκτησε την αγάπη με καθαρή καρδιά και συνείδηση.

* Αναφέρεται στους τρεις μεγάλους Πατριάρχες· τον Αβραάμ, τον Ισαάκ και τον Ιακώβ.

Απόσπασμα από τον λόγο "Για την αγάπη", από τον ε' τόμο, της σειράς Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Έργα, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Κωνσταντίνος Ε. Φραντζολάς, φιλόλογος.