

5 Μαΐου 2020

Όσιος Εφραίμ: Οι μαθητές του Χριστού αναγνωρίζονται από την αληθινή αγάπη!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Συνέχεια από εδώ: <http://www.diakonima.gr/?p=493334>

Διότι ποια η ωφέλεια, παιδιά μου, αν κάποιος τα έχει όλα, αλλά δεν έχει την αγάπη που σώζει;

Διότι, όπως αν παραθέσει κανείς επίσημο γεύμα, για να καλέσει το βασιλιά και τους άρχοντες, και τα ετοιμάσει όλα πλούσια, ώστε να μην του λείπει τίποτε, αλλά δεν έχει αλάτι, άραγε είναι δυνατό να φάει κανείς από εκείνο το γεύμα;

Οπωσδήποτε όχι!

Απεναντίας μάλιστα και τα έξοδα ζημιώθηκε, και τους κόπους έχασε, και ντροπή πρόσφερε στον εαυτό του από τους καλεσμένους του.

Έτσι λοιπόν και εδώ. Ποια η ωφέλεια να κοπιάζεις μάταια χωρίς αγάπη;

Διότι χωρίς αυτή κάθε έργο και κάθε πράξη είναι ακάθαρτη· και αν ακόμη έχει κάποιος παρθενία, και αν ακόμη νηστεύει, και αν ακόμη αγρυπνά· είτε προσεύχεται, είτε καλεί σε τραπέζι τους φτωχούς· και αν ακόμη νομίζει ότι προσφέρει δώρα, ή απαρχές, ή καρπούς· και αν ακόμη κτίζει εκκλησιές, ή κάνει κάτι άλλο χωρίς αγάπη, όλα εκείνα θα θεωρηθούν ένα τίποτε ενώπιον του Θεού·

διότι διόλου δεν ευαρεστείται ο Κύριος σ' αυτά.

Και άκου τον Απόστολο που λέει· «Αν λαλώ τις γλώσσες των Αγγέλων και των ανθρώπων, αν έχω προφητικό χάρισμα και γνωρίζω όλα τα μυστήρια, και έχω όλη την πίστη, ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, δε με ωφελεί διόλου».

Διότι εκείνος που έχει έχθρα εναντίον του αδελφού του και νομίζει ότι προσφέρει κάτι στον Θεό, θα θεωρηθεί όπως εκείνος που θυσιάζει σκύλο, και η προσφορά του όπως ο μισθός της πόρνης.

Μη λοιπόν θελήσεις να κάνεις οτιδήποτε χωρίς αγάπη, διότι η αγάπη καλύπτει πλήθος αμαρτιών.

Ω, ποιο αγαθό καταφρονούμε!

Ω, πόσα αγαθά στερούμαστε και πόση χαρά, επειδή δεν αποκτήσαμε την αγάπη!

Αυτή την αγάπη, επειδή δε θέλησε να την αποκτήσει ο Ιούδας, βγήκε έξω από τη χορεία των Αποστόλων, εγκαταλείποντας το αληθινό φως, τον διδάσκαλό του, και αφού μίσησε τους αδελφούς του, βάδισε στο σκοτάδι.

Γι' αυτό και ο κορυφαίος απόστολος Πέτρος έλεγε· «Ξέπεσε ο Ιούδας και βάδισε στον τόπο που του άξιζε».

Και επίσης ο Ιωάννης ο Θεολόγος λέει· «Όποιος μισεί τον αδελφό του βρίσκεται στο σκοτάδι, και βαδίζει μέσα στο σκοτάδι, και δεν ξέρει πού πηγαίνει, διότι το σκοτάδι τύφλωσε τα μάτια του».

Αν όμως πεις ότι, «αν και δεν αγαπώ τον αδελφό μου, όμως αγαπώ τον Θεό», σε ελέγχει ο ίδιος Απόστολος, λέγοντας· «Αν κάποιος πει, ότι 'αγαπώ τον Θεό', αλλά μισεί τον αδελφό του, είναι ψεύτης· διότι αυτός που δεν αγαπά τον αδελφό του, τον οποίο βλέπει, πώς μπορεί να αγαπά τον Θεό, τον οποίο δε βλέπει»;

Αυτός λοιπόν που έχει αγάπη με τους αδελφούς του, και δεν έχει έχθρα εναντίον κάποιον, αυτός που εκπληρώνει το λόγο του Αποστόλου, «ο ήλιος ας μη φτάνει στη δύση του, ενώ εξακολουθεί η οργή σας», αυτός αγαπά αληθινά τον Θεό, αυτός είναι μαθητής του Χριστού που είπε, ότι «από αυτό θα καταλάβουν όλοι ότι είστε μαθητές μου, αν δηλαδή έχετε αγάπη μεταξύ σας».

Είναι φανερό λοιπόν ότι οι μαθητές του Χριστού αναγνωρίζονται από αυτό, από την αληθινή δηλαδή αγάπη· αυτός όμως που έχει μίσος εναντίον του αδελφού, και νομίζει άτι αγαπά τον Χριστό, είναι ψεύτης και εξαπατά τον εαυτό του.

Διότι λέει ο απόστολος Ιωάννης ότι «αυτή την εντολή έχουμε από αυτόν, ώστε όποιος αγαπά τον Θεό να αγαπά και τον αδελφό του».

Και πάλι ο Κύριος λέει· «Να αγαπάς τον Κύριο τον Θεό σου, και τον πλησίον σου, όπως τον εαυτό σου».

Και θέλοντας να δείξει τη δύναμη της αγάπης, πρόσθεσε λέγοντας· «Από αυτές τις δύο εντολές εξαρτώνται όλος ο Νόμος και οι Προφήτες».

Απόσπασμα από τον λόγο “Για την αγάπη”, από τον ε’ τόμο, της σειράς Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Έργα, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Κωνσταντίνος Ε. Φραντζολάς, φιλόλογος.