

4 Μαΐου 2020

Όσιος Εφραίμ: Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, για όσα γίνονται χωρίς αγάπη, δεν ευαρεστείται!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Όσιος Εφραίμ ο Σύρος.

Σωστά είπε ο Κύριος ότι «το φορτίο μου είναι ελαφρύ».

Διότι, τι βάρος είναι ή τι κόπος το να συγχωρήσεις στον αδελφό τα παραπτώματα, τα ελαφρά και τα μηδαμινά, και να συγχωρηθούν τα δικά σου, και να δικαιωθείς αμέσως;

Δεν είπε ότι, «να μου προσφέρετε χρήματα ή μοσχάρια κατσίκια ή νηστεία ή αγρυπνία», για να πεις, «δεν έχω, δεν μπορώ», αλλά αυτό που είναι ελαφρύ και εύκολο και σύντομο, αυτό πρόσταξε λέγοντας· «Εσύ συγχώρησε στον αδελφό σου τα παραπτώματά του, και εγώ συγχωρώ τα δικά σου. Εσύ συγχωρείς μικρά σφάλματα, ίσως λίγους οβολούς, ή και τρία δηνάρια, εγώ όμως σου χαρίζω τις δέκα χιλιάδες τάλαντα.

Και εσύ βέβαια μόνο συγχωρείς, χωρίς να χαρίζεις τίποτε, εγώ όμως και τη συγχώρηση σου δίνω, και τη θεραπεία και τη βασιλεία σου χαρίζω· και το δώρο σου τότε το δέχομαι, όταν δηλαδή συμφιλιωθείς μ' εκείνον που σε εχθρεύεται,

όταν δεν έχεις έχθρα εναντίον κάποιου, όταν ο ήλιος δε φτάνει στη δύση τον, ενώ εξακολουθεί η οργή σου.

Όταν έχεις ειρήνη και αγάπη προς όλους, τότε η προσευχή σου είναι ευπρόσδεκτη, και η προσφορά σου είναι ευάρεστη, και το σπίτι σου είναι ευλογημένο, και συ είσαι μακάριος.

Αν όμως εσύ δε συμφιλιώνεσαι με τον αδελφό σου, πώς ζητάς από μένα συγχώρηση; Καταπατάς τα λόγια μου, και προστάζεις συγχώρηση;

Εγώ ο Κύριός σου προστάζω και δεν προσέχεις, και συ ο δούλος πώς τολμάς να μου προσφέρεις προσευχή, ή θυσία, ή απαρχές, ενώ έχεις έχθρα εναντίον κάποιου; Διότι, όπως εσύ στρέφεις το πρόσωπό σου από τον αδελφό σου, έτσι και εγώ θα απομακρύνω τα μάτια μου από την προσευχή σου, και από το δώρο σου».

Και πάλι σας παρακαλώ, αδελφοί, επειδή ο Θεός είναι αγάπη, και για όσα γίνονται χωρίς αγάπη, γι' αυτά δεν ευαρεστείται. Πώς λοιπόν θα δεχθεί ο Θεός την προσευχή, ή τα δώρα, ή τις απαρχές ή την προσφορά καρπών από ένα φονιά αν προηγουμένως δεν μετανοήσει σύμφωνα με τον λόγο;

Οπωσδήποτε όμως θα μου πεις· “Εγώ δεν είμαι φονιάς”. Εγώ βέβαια δε θα σου αποδείξω ότι είσαι φονιάς, αλλά ο Ιωάννης ο Θεολόγο θα σε ελέγξει, λέγοντας· “Όποιος μισεί τον αδελφό του είναι ανθρωποκτόνος”.

Λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, ας μην προτιμήσουμε τίποτε, ούτε να φροντίσουμε να αποκτήσουμε κάτι πέρα από την αγάπη. Κανείς να μην έχει κάτι εναντίον κάποιου, κανείς να μην ανταποδίδει σε κάποιον κακό για το κακό που του έκανε.

Ο ήλιος ας μην φτάνει στην δύση του, ενώ εξακολουθεί η οργή σας, αλλά απεναντίας ας συγχωρούμε όλα σ' εκείνους που αμάρτησαν σ' εμάς, και ας αποκτήσουμε την αγάπη· διότι καλύπτει πλήθος αμαρτιών.

Απόσπασμα από τον λόγο “Για την αγάπη”, από τον ε' τόμο, της σειράς Οσίου Εφραίμ του Σύρου, Έργα, των εκδόσεων το Περιβόλι της Παναγίας. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια Κωνσταντίνος Ε. Φραντζολάς, φιλόλογος.