

Το «μένουμε σπίτι» δεν είναι για όλους το ίδιο-η φωτογραφία που δείχνει τη σκληρή πλευρά της καραντίνας

[/ Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#) / [Υγεία και ιατρικά θέματα](#)



«Το να είσαι κλεισμένος σ' ένα σπίτι με κήπο δεν είναι το ίδιο με το να ζεις σε μια εργατική πολυκατοικία γεμάτη κόσμο. Και το να δουλεύεις απ' το σπίτι δεν θα είναι το ίδιο με το να χάσεις τη δουλειά σου. Η βάρκα στην οποία θα βρεθείτε μπροστά στον ιό θα αποδειχθεί ότι δεν είναι το ίδιο γερή για όλους, όπως δεν ήταν ποτέ.»

Αυτά ήταν τα λόγια της συγγραφέα Φραντζέσκα Μελάντρι, πριν από λίγο καιρό, σε ανοιχτή επιστολή της για την κατάσταση που επικρατεί στον κόσμο. Και αυτές οι λέξεις ακούγονται πιο ηχηρά, βλέποντας αυτή την φωτογραφία που τράβηξε και ανέβασε ένας φωτογράφος στον προσωπικό του λογαριασμό στο facebook.



Την συγκλονιστική φωτογραφία συνοδεύει η εξής λεζάντα:

«Δεν είναι όλες οι καραντίνες ίδιες.

Οι άνθρωποι αυτοί μου επέτρεψαν να φωτογραφίσω το μοναδικό παράθυρο της ημιυπόγειας γκαρσονιέρας τους, τα είπαμε και λίγο.

Το σπίτι είναι 28 τετραγωνικά, η σύζυγος δούλευε σε καφετέρια που τώρα είναι κλειστή, ο σύζυγος απολύθηκε λίγο πριν ξεκινήσει αυτή η κρίση, δούλευε σε εταιρεία security & ακόμα περιμένει την αποζημίωσή του.

Έχουν 2 παιδιά 3 & 9 ετών. Έχουν μία τηλεόραση παμπάλαια, δεν έχουν internet, έχουν όμως ένα κινητό τηλέφωνο, το δεύτερο είναι κομμένο. Ευτυχώς ο Δήμος τους φέρνει φαγητό και είδη πρώτης ανάγκης καθημερινά. Δεν τους έχει πάρει κανείς συνέντευξη, δεν έχουν παίξει και σε σποτάκια για το “Μένουμε σπίτι”.

UPDATE: Πριν λίγο με ενημέρωσε ο σύζυγος πως αύριο ξαναπιάνει δουλειά, κάποιος καλός φίλος από εδώ μέσα θα τον προσλάβει. Τον ενημέρωσα για τις πολύ συγκινητικές αντιδράσεις σας, σας ευχαριστεί και σας παρακαλεί να βοηθήσετε όποιον γείτονά σας έχει ανάγκη. Σας ευχαριστώ κι εγώ.»

Τα λόγια είναι περιττά και η συγκεκριμένη φωτογραφία πρέπει να είναι αυτό που λέμε τροφή για σκέψη και ένα έναυσμα για να βοηθήσουμε όπως μπορεί ο καθένας τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη. Και το κυριότερο, ας πούμε ένα ευχαριστώ για όλα όσα έχουμε!

Πηγή: mama365.gr