

Ο άνθρωπος δεν θα πεθάνει αν δεν πάει εκκλησία : τάδε έφηΑρχιεπίσκοπος.

Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά (κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα)



Ήμουν στις προηγούμενες Αρχιεπισκοπικές εκλογές εκλέκτορας του Μητροπολίτη Αθανασίου αλλά παρόλο που δεν ανεδείχθη αρχιεπίσκοπος , και με τον γνωστό τρόπο που έγινε,τις πλείστες φορές υποστήριζα τον Αρχιεπίσκοπο στις δηλώσεις του ακόμη και εάν δεν ήμουν πλήρως σύμφωνος.



Τώρα μας εκπλήττει με τις νεοφανείς δηλώσεις του οι οποίες ρίχνουν νερό στον μύλο των Άθεων , των πολεμίων της εκκλησίας και άλλων που είναι κατήγοροι της. Υπάρχουν και οι άνθρωποι που αμφιταλαντεύονται μεταξύ πίστης και ολιγοπιστίας και που δεν ξέρω με αυτές τις δηλώσεις που θα καταλήξουν.

Αγαπητέ προκαθήμενε πέραν του ότι δεν συγκαλέσατε την Ιερά σύνοδο για να συζητήσετε το θέμα των περιορισμών στα θέματα της εκκλησίας κάνετε και δηλώσεις οι οποίες σίγουρα δεν εκφράζουν τους περισσότερους επισκόπους αλλά είναι αυθαίρετες , στερούμενες πνευματικότητας και κοινής λογικής.

Διορθώνω το στερούνται λογικής. Ναι, λογική έχει το μήνυμά σας γιατί δεν περιμέναμε κάποιο πνευματικό λόγο να εκφωνήσετε, αλλά και ναι έχει λογική γιατί , είναι αλήθεια, ότι κανείς δεν έχει πεθάνει μέχρι τώρα γιατί δεν πήγε εκκλησία. Και ευτυχώς γιατί αν γινόταν το αντίθετο, δηλαδή όσοι πάνε εκκλησία να μην πεθάνουν σωματικά και ειδικά εν μέσω κορονοϊοπληξίας, θα γινόταν το αδιαχώρητο στους ναούς. Θα μας υποχρέωνε το κράτος να πηγαίνουμε εκκλησία, για να ζήσουμε. Και αντί αυτού ,όχι δεν μας αφήνουν έστω με αυστηρά περιοριστικά μέτρα να πάμε στην εκκλησία , αλλά αφήνουν όλα τα άλλα (delivery κλπ) που βρίθουν ιών και μικροβίων ελεύθερα. Και μετά έχουμε τον αγαπητό δημοσιογράφο στον Πολίτη να μας λέει ότι ο μ. Αθανάσιος είναι υπεύθυνος που κόλλησαν τόσοι και τόσοι. Και ποια είναι η αλήθεια; κόλλησαν ένα σωρό σε υπεραγορές, φούρνους, τράπεζες και βάλε.

Αυτό πού έλεγε για ένα άτομο ανά οκτώ τετραγωνικά μέτρα δεν πιάνει στην

εκκλησία Μακαριώτατε; δεν μπορούσατε σε μια Ιερά σύνοδο που θα συγκαλούσατε να το συμφωνήσετε και να το ζητήσετε; Πιστέψτε , θα το δεχόταν η κυβέρνηση. Πόσα τετραγωνικά είναι αυτή η εκκλησία; 300τμ. Πόσα άτομα μπορούν να μπουν με βάση την αναλογία ; 35-40. Βάλτε ένα securityέξω με μια πόρτα μόνο ανοικτή και μην αφήστε άλλους να μπουν .Όλα γίνονται , θέληση να υπάρχει. Υπάρχει όμως;

Πίσω στην δήλωση σας. Λέτε κανείς δεν θα πεθάνει αν δεν πάει στην εκκλησία. Ο πονηρός όμως άνθρωπος ή κάποιον άλλο ον μπορεί να πει: Όπως το λέει ο Μακαριότατος σημαίνει ότι και όταν φύγει ο κορονοϊός πάλι δεν χρειάζεται να πηγαίνουμε εκκλησία αφού δεν θα πεθάνουμε. Άρα δίνεται η δικαιολογία σε αυτούς που ψάχνουν προφάσεις να μην πηγαίνουν εκκλησία και δικαιολογία στους κατηγορούς να κατηγορούν. Με την ελαφρότητα που το δηλώνετε προσδίδετε στην Εκκλησία την έννοια κάποιου ιδρύματος, λέσχης, γηπέδου. Δεν θα πεθάνεις αν δεν δεις τον Απόλλωνα ή το ΑΠΟΕΛ , δεν θα πεθάνεις αν δεν πας να παίξεις στοιχήματα ή δεν θα πεθάνεις εάν δεν πας στον Ιππόδρομο. Αυτό δεν είναι κάτι νέο , είναι προφανές και στον πιο χαζό. Είναι ο τρόπος που το λέτε που προβληματίζει και κυρίως ποιος το λέει. Αν το έλεγα εγώ , άντε ένας ιερέας της ενορίας μου (το οποίο πάλι θα ήταν απαράδεκτο) τελοσπάντων το προσπερνάς. Ο προκαθήμενος της εκκλησίας όμως;

Εν κατακλείδι Μακαριότατε θα προτιμούσαμε να μας λέγατε ένα λόγο πνευματικό, στήριξης, πνευματικής εξήγησης γιατί να μην πηγαίνουμε εκκλησία, και φυσικά όχι εγκυκλίους που κανείς δεν ακούει και ειδικά τώρα με άδειες τις εκκλησίες. Μια παρουσία στην τηλεόραση ως προκαθήμενος της εκκλησίας της Κύπρου, ας είναι και στο ραδιόφωνο με λόγο πνευματικό, παραμυθίας. Και αντ' αυτού, δεν θα πεθάνετε κλπ.

Σε ώρες κρίσεων φαίνεται ο πνευματικός ηγέτης .

Πέστε μου 14 χρόνια μετά τις εκλογές έχω λάθος που ήθελα και θέλαμε το 45 % της Κύπρου να είναι Αρχιεπίσκοπος ο μητροπολίτης Αθανάσιος; Θα υπήρχε διαφορά στην αντιμετώπιση; Ήδη στη Λεμεσό, και δεν υποβιβάζω άλλες μητροπόλεις, υπάρχει διαφορά, και δεν εννοώ ότι ο μ.Αθανάσιος θα έκανε καμία ανταρσία, όχι, υπακοή θα έκανε στους νόμους. Βάλτε τον ραδιοφωνικό σταθμό της μητρόπολης Λεμεσού 9-10 πρωί αλλά και βράδυ την ίδια ώρα κάθε ημέρα να ακούσετε και να μιλήσετε με τον μητροπολίτη Λεμεσού Αθανάσιο. Τηλεφωνήματα όχι από την Κύπρο , αυτά είναι τα λιγότερα θα μπορούσα να ισχυριστώ, αλλά από το εξωτερικό. Από Ελλάδα τα πλείστα των τηλεφωνημάτων αλλά και από Λουξεμβούργο, Γερμανία, Αμερική , Καναδά, Ιταλία, Αγγλία κ.α. Ο αυθεντικός πνευματικός λόγος είναι όπως το λουλούδι που είναι ανθισμένο γεμάτο γύρη. Είναι το λουλούδι που τραβάει τη μέλισσα από χιλιόμετρα μακριά για να έρθει να πάρει

τη γύρη, τον πνευματικό λόγο. Ενώ αντίθετα ο πεζός , ο τραχύς και χωρίς χάρη λόγο όχι μόνο δεν τραβάει κανένα αλλά αντίθετα απωθεί. Εμείς θέλουμε λόγο που να ευωδιάζει και να παραμυθεί. Και αυτόν δυστυχώς δεν ακούσαμε ειδικά σήμερα.

Καλό Πάσχα

Νέαρχος Παναγή

Οδοντίατρος Ορθοδοντικός