

27 Μαρτίου 2020

## Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο Ιωσήφ για να μην τον θεωρήσουν μετά το θάνατό του Θεό ζήτησε τα οστά του να πάνε στην Παλαιστίνη

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





*Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.*

Συνέχεια από εδώ: <http://www.diakonima.gr/?p=487564>

ε'. Ίσως όμως να πη κανείς, και για ποιο λόγο τα μετάφερε [ο Μωυσής τα οστά του Ιωσήφ] από την Αίγυπτο στην Παλαιστίνη; Κι είναι απαραίτητο να τα εξετάζει κανείς αυτά και μάλιστα όταν εορτάζεται μνήμη μαρτύρων.

Γιατί πολλοί λεπτολογούν για την ταφή τους και αφήνουν εντολή στους συγγενείς τους, αν τύχη και πεθάνουν σ' άλλον τόπο να τους φέρουν και να τους θάψουν αλλού.

Κι όταν εμείς τους πούμε μικρόψυχους γι' αυτό που είπαν, μας θυμίζουν αυτή την ιστορία.

Κι όταν τους πούμε ότι καμιά σημασία δεν έχει είτε στον τόπο του, είτε αλλού βρη τάφο κανείς, λένε· Λοιπόν για ποιο λόγο αν δεν έχη σημασία, πήρε ο Μωϋσής τα οστά του Ιωσήφ από την Αίγυπτο και τάφερε στην Παλαιστίνη;

Εγώ όμως θα πω κάτι περισσότερο, ότι όχι μόνο ο Μωϋσής τα πήρε, αλλά κι εκείνος έδωσε την ίδια εντολή όταν πέθαινε.

Κι είναι τούτο το περισσότερο· “Να σας προστατέψη με την προστασία του ο Θεός, και να φέρετε πίσω τα οστά μου”.

Για ποιο λόγο λοιπόν κι ο Ιωσήφ το είπε αυτό κι ο Μωϋσής υπάκουσε; γιατί αξίζει να το εξετάσωμε αυτό.

Τι λες; ο πατριάρχης που καταφρόνησε την παρούσα ζωή και απήφησε τα πάντα, που γι' αυτόν δεν άξιζε τίποτα ο κόσμος, ο ξένος και περαστικός, που ζούσε κάθε μέρα με το όραμα του ουρανού, που έβλεπε την ουράνια Ιερουσαλήμ, αυτός όταν ζούσε στερήθηκε και την πατρίδα και την ελευθερία του για το φόβο του Θεού, και κλείστηκε σε δεσμοτήριο και δεν υποτάχτηκε στους κακοθελητές του εκείνους, αυτός όταν ήταν να πεθάνη, τόσο λεπτολογεί ώστε να δείχνη τόσο ενδιαφέρον για τη μεταφορά των οστών του, και προστάζει να φέρουν πίσω τα λείψανά του από τόσο μακριά;

Και ποιος θα τάλεγε αυτά; γιατί ποιο θάταν το κέρδος ή ποιο το όφελος για τον πεθαμένο από τη μεταφορά των οστών του; Για ποιο λόγο το πρόσταξε αυτό; Όχι γιατί νοιαζόταν για τα οστά του, αλλά μπορεί να πη κανείς, γιατί φοβόταν την ασέβεια των Αιγυπτίων.

Εκείνος δηλαδή πολλά και μεγάλα καλά κατώρθωσε, και έγινε τροφός τους και προστάτης τους, και τους παρηγόρησε στο λιμό, κι αυτά που έμειναν άγνωστα τότε σ' όλους, αυτά πρώτος αυτός και μόνο αυτός τα εξήγησε και τα φανέρωσε, κι ερμηνεύοντας τα όνειρα όχι μόνο προφήτεψε το λιμό, αλλά και τον τρόπο της σωτηρίας βρήκε, γιατί γέμισε τις αποθήκες της Αιγύπτου με τρόπο που κανείς να μην τον πάρη είδηση.

Για να μην τον θεωρήσουν μετά το θάνατό του Θεό για τη μεγάλη ευεργεσία που έκαμε, αφού οι βάρβαροι εκείνοι εύκολα έκαναν τους ανθρώπους θεούς, για να εξαλείψη κάθε αιτία ασεβείας, άφησε εντολή να μεταφέρουν στην πατρίδα του τα οστά του.

Λοιπόν αυτή ήταν η μια αιτία.

*Απόσπασμα από την ομιλία του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου «Εις την αγίαν Δροσίδα και εις το να θυμάσαι το θανάτο», όπως δημοσιεύεται στην σειρά τόμων «Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, Κείμενον – Μετάφρασις, τόμος ε', Εγκωμιαστικά (β)», των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κων. Λουκάκης.*