

Ιερά Σύνοδος Πατριαρχείου Γεωργίας: «Απαράδεκτο να αμφιβάλλουμε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας»

/ Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων



Είναι απαράδεκτο να αμφιβάλλουμε για το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας τονίζει η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Γεωργίας

Συνεδρίασε χθες εκτάκτως για το ζήτημα της πανδημίας του κορωνοϊού η Ιερά Σύνοδος του Πατριαρχείου της Γεωργίας υπό την προεδρία του Καθολικού Πατριάρχη πάσης Γεωργίας κ.κ. Ηλία.

Ο Πατριάρχης τόνισε ότι τίποτα δεν μπορεί να συμβεί χωρίς τον Θεό, και ότι οι αρχές της χώρας στην παρούσα κατάσταση έχουν λάβει τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψουν την γρήγορη εξάπλωση του ιού. «Είναι μεγάλη ευθύνη να κάνουμε τη λάβουμε τη σωστή απόφαση. Πιστεύουμε ότι με την δύναμη και την βοήθεια του Αγίου Πνεύματος αυτό θα επιτευχθεί. Η αμφιβολία στην ουσία του Μυστηρίου και η εν πράξει έκφραση, για παράδειγμα να αρνηθούν την κοινή λαβίδα θεωρούσα ως πηγή της μετάδοσης της μόλυνσης, είναι απόλυτα απαράδεκτο.» ανέφερε αρχικά.

Ως γραμματέας της Ιεράς Συνόδου διορίστηκε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γκόρι και Ατένι κ. Ανδρέας (Γκβαζάβα).

Ο Πατριάρχης κ.κ. Ηλίας κάλεσε τους αρχιερείς να συμμετάσχουν ενεργά στη συζήτηση και τον λόγο έδωσε αρχικά στον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σενάκι και Τσχοτότσκου κ. Σίο (Μουτζίρι).

Ακολούθησαν οι τοποθετήσεις και άλλων Ιεραρχών.

Μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, εκδόθηκε το ανακοινωθέν της Ιεράς Συνόδου. Στις αποφάσεις που ελήφθησαν αναφέρεται πως «Η Θεία Ευχαριστία είναι η κύρια ουσία της χριστιανικής ζωής. Η Ευχαριστιακή κοινωνία μας ενώνει με τον Κύριο Ιησού Χριστό και μεταξύ μας. Η Θεία Κοινωνία αποτελεί την θεραπεία των πνευματικών και των σαρκικών νοσημάτων για όσους ακολουθούν πιστά και τους κανόνες της εκκλησίας».

Σχετικά με την τέλεση των Ιερών Ακολουθιών τονίζει πως αυτές θα συνεχιστούν κανονικά όπως ορίζουν οι τυπικές διατάξεις της Εκκλησίας.

Τέλος, καλεί τους πιστούς να ακολουθήσουν τις οδηγίες και τα μέτρα προστασίας που συστήνουν οι αρμόδιες κρατικές αρχές.

Αναλυτικά η απόφαση της Ιεράς Συνόδου:

Ο κόσμος σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με πολλές δυσκολίες και προκλήσεις. Ο νέος ιός έχει βάλει τους ανθρώπους σε μια άλλη μεγάλη δοκιμασία, για αυτό και απαιτείται η απάντηση (εκ μέρους της Εκκλησίας).

Πρώτον, πρέπει να κατανοήσουμε τις πνευματικές αιτίες αυτού του γεγονότος. Ο

κύριος λόγος είναι η απόσταση του συγχρόνου ανθρώπου από τον Θεό.

Οι δοκιμασίες του Θεού δεν είναι τυχαίες, αλλά αυτές γίνονται σύμφωνα με την βούληση του Θεού να γνωρίσουν τον εαυτό τους οι άνθρωποι, να μετανοήσουν και με εκκλησιαστική ζωή, να αποτάσουν τις αμαρτίες που καταστρέφουν την πνευματική και σωματική ζωή. Εμείς, τα μέλη της Εκκλησίας, δεν φοβόμαστε και δεν αποφεύγουμε τις δοκιμασίες, αλλά ταπεινά τις αποδεχόμαστε και αναζητούμε τους τρόπους να τις ξεπεράσουμε. Οι πιστοί σε τέτοιες εποχές, ειδικά κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Τεσσαρακοστής αυξάναν τις νηστείες και προσευχές.

Λόγω της παρούσης κατάστασης στην κοινωνία δημιουργήθηκαν ερωτήματα κατά πόσο επικίνδυνο είναι το πλήθος των πιστών στο ναό και τη συμμετοχή τους στις Ιερές Ακολουθίες.

Όλα τα Μυστήρια της Εκκλησίας είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος, κατά τα οποία γίνεται θεϊκό θαύμα, το οποίο θεώνει και δίνει την αιώνια ζωή στους ανθρώπου. Ειδικός τόπος της ενέργειας του Αγίου Πνεύματος είναι ο ναός.

Η Θεία Ευχαριστία είναι η κύρια ουσία της χριστιανικής ζωής. Η Ευχαριστιακή κοινωνία μας ενώνει με τον Κύριο Ιησού Χριστό και μεταξύ μας. Η Θεία Κοινωνία αποτελεί την θεραπεία των πνευματικών και των σαρκικών νοσημάτων για όσους ακολουθούν πιστά και τους κανόνες της εκκλησίας.

Η αμφιβολία στην ουσία του Μυστηρίου και η εν πράξει έκφραση, για παράδειγμα να αρνηθούν την κοινή λαβίδα θεωρούσα ως πηγή της μετάδοσης της μόλυνσης, είναι απόλυτα απαράδεκτο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, η Ιερά Σύνοδος θεωρεί κατάλληλες τις ακόλουθες συστάσεις:

Σε όλες τις εκκλησίες και τα μοναστήρια θα τελούνται οι Ιερές Ακολουθίες σε πλήρη τήρηση του τυπικού της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και το διάταγμα της Εκκλησίας.

Είναι επιθυμητό όλους τους ναούς, μέσα και έξω να εγκατασταθούν τα μεγάφωνα έτσι ώστε οι ενορίτες να μπορούν να παρακολουθήσουν προσευχή και στον ανοιχτό χώρο.

Μετά την κοινωνία λαμβάνοντας το γλυκό κρασί (σύμφωνα με την γεωργιανή εκκλησιαστική παράδοση μετά την Θεία Κοινωνία οι πιστοί λαμβάνουν το αντίδωρο και το γλυκό κρασί) επιτρέπονται να μοιραστεί με διαφορετικά σκεύη.

Τα άτομα που διατρέχουν κίνδυνο – οι ηλικιωμένοι, όσοι παρουσιάζουν

συμπτώματα μολυσματικών ασθενειών και εξασθενημένη ασυλία, καθώς και εκείνοι που έχουν αυτοαπομονωθεί ή βρίσκονται σε καραντίνα ή αυτοί που έχουν μολυνθεί από τον ιό, οι κληρικοί θα είναι διαθέσιμοι μετά από αίτημα να τους επισκεφτούν και να τους εξυπηρετήσουν (οι κληρικοί θα λάβουν πρόσθετες συστάσεις).

Εκτιμούμε τα συνεπή μέτρα που έλαβαν όλες οι δομές της Γεωργιανής Κυβέρνησης, ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι οποίοι ήταν ιδιαίτερα επαγγελματικοί.

Η Ιερά Σύνοδος παροτρύνει τους πιστούς να λάβουν υπόψη τις συστάσεις του κράτους και των ιατρών και να φροντίσουν την υγεία και τη ζωή τους. Αυτό αποτελεί μια εκδήλωση της αγάπης του πλησίου. Με αυτόν τον τρόπο, θα προστατεύσουμε την υγεία μας και θα αποφύγουμε να βλάψουμε και τους άλλους. Στην παρούσα κατάσταση, η ανθρώπινη καλοσύνη και η αμοιβαία υποστήριξη έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αυτό θα είναι ένας δείκτης της πίστης και της αξιοπρέπειάς μας.

Ενώ βρισκόμαστε σε μια δύσκολη κατάσταση στη χώρα, ας διαβάζουμε όλοι καθημερινά ένα κεφάλαιο από τα Ευαγγέλια, επίσης να προσεύχεσται καθημερινά λέγοντας: «Πάτερ Ημών», «Θεοτόκε Παρθένε» και «Της ευσπλαχνίας την πύλην άνοιξον ημίν». Έτσι να προσευχηθούμε στον Κύριο όσο για την Γεωργία τόσο και για ολόκληρο τον κόσμο.

Η Εκκλησία της Γεωργίας είναι έτοιμοι να παρέχει πνευματική φροντίδα στους συμπατριώτες μας που ζουν στα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας αλλά και στο εξωτερικό.

Τα ιατρικά ιδρύματα του Πατριαρχείου είναι επίσης έτοιμα να συνεργαστούν με τη Κυβέρνηση προκειμένου να λάβουν τους σχετικούς ασθενείς στην παρούσα κατάσταση.

Έχουμε υποστεί πολλές δοκιμασίες κατά τη διάρκεια των αιώνων: φυσικές καταστροφές, πολέμους, διάφορες επιδημίες. Πιστεύουμε βαθιά ότι με την χάρη Θεού και την βοήθεια της Παναγίας της Θεοτόκου, εμείς – ως λαός και κλήρος θα αντέξουμε αυτή τη δοκιμασία και θα απολαύσουμε τον ένδοξο εορτασμό της Ανάστασης του Χριστού.

«Κύριος φωτισμός μου καὶ σωτήρ μου· τίνα φοβηθήσομαι; Κύριος ὑπερασπιστὴς τῆς ζωῆς μου· ἀπὸ τίνος δειλιάσω;» (Ψαλμ. 26, 1). Ο Θεός να ευλογήσει τη Γεωργία και ολόκληρο τον κόσμο!

Μετάφραση από τα Γεωργιανά: Niko Gurgenidze

<https://video.ambebi.ge/files-6/2020/03-20//tsminda-sinodi-koronavirustan-dakavshirebit-shvitarebaze-dghes-skhdomas-gamartavs-221723.mp4>

Πηγή: www.orthodoxianewsagency.gr