

«Παρακαλώ τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς να μένουν στα σπίτια τους»

/ [Ορθοδοξία· Διεθνές Πρακτορείο Εκκλησιαστικών Ειδήσεων](#)



«Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, πρέπει σύμφωνα και με τις οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά, να μένουν όσο είναι δυνατόν στα σπίτια τους μέχρι να περάσει αυτή η δοκιμασία» αναφέρει, μεταξύ άλλων, σε μήνυμά του προς τους πιστούς για το μείζον θέμα του Κορωνοϊού ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Αμερικής κ. Σωτήριος, ενώ παράλληλα συμπληρώνει, «Όσο για τη Θεία Κοινωνία, να προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία με προσοχή και έστω μία φορά από τώρα μέχρι το Πάσχα».

Αναλυτικότερα αναφέρει, «Ευλογημένοι και αγαπημένοι μου χριστιανοί,

Γιατί βρεθήκαμε στη μεγάλη δοκιμασία του κορονοϊού, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ίσως για την απιστία των πολλών. Ίσως για την ολιγοπιστία τη δική μας. Ας μη το κρίνουμε αυτό. Ας το αφήσουμε στα χέρια του Θεού.

Εφ' όσον είμαστε σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, γνωρίζετε καλά, ότι έστειλα εγκύκλιο και το πρώτο πράγμα που ζήτησα είναι να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του

κράτους. Περισσότερο, όμως, από αυτό, θέλω να πω μερικά πράγματα ακόμη.

Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, πρέπει σύμφωνα και με τις οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά, να μένουν όσο είναι δυνατόν στα σπίτια τους μέχρι να περάσει αυτή η δοκιμασία. Και τις Κυριακές και τις γιορτές, παρακαλώ τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς να μένουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές Ακολουθίες από την τηλεόρασή τους. Να προσπαθούν κατά την ώρα αυτή ειλικρινά να προσεύχονται. Όσο για τη Θεία Κοινωνία, να προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία με προσοχή και έστω μία φορά από τώρα μέχρι το Πάσχα.

Η Εκκλησία μας ορίζει να κάνουμε νηστεία, τη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Επειδή βρισκόμαστε σ' αυτή τη δοκιμασία του κορονοϊού, πάλι, παρακαλώ τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς να ακολουθήσουν τις συμβουλές των γιατρών τους. Ο Θεός είναι Πατέρας και δεν θέλει τον παράκαιρο θάνατο των παιδιών Του. Ο ίδιος ο Θεός λέει, ότι δεν θέλει τον θάνατο ούτε του αμαρτωλού.

Δεν θα θυμώσει ούτε ο Θεός, ούτε οι άγιοι, αν κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας δεν ασπαζόμεθα τις εικόνες ή δεν φιλούμε το χέρι του παπά.

Βέβαια, απαραίτητο είναι όλοι μας να τηρούμε τους κανόνες της υγιεινής, ιδιαίτερα δε της καθαριότητας. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φημιζόμαστε για την νοικοκυροσύνη μας. Τώρα που περνάμε τη δοκιμασία αυτή, ας βάλουμε όλη την τέχνη μας.

Αγαπημένοι μου χριστιανοί. Είμαι μαζί σας σαν Επίσκοπος και πατέρας για 46 χρόνια. Πιστεύω, ότι ποτέ δεν σας ζήτησα τίποτα παράλογο. Και τώρα αυτά που σας ζητώ, όχι μόνο πιστεύω, ότι δεν είναι παράλογα, αλλά πιστεύω, ότι είναι το θέλημα του Θεού. Στο πάτερ ημών λέμε “γεννηθήτω το θέλημά σου”. Ας κάνουμε και τώρα το θέλημα του Θεού με πολλή ταπείνωση, ευλάβεια και υπακοή. Ο Θεός θα μας ανταποδώσει με τη χάρη Του, υγεία και προκοπή και ζωή υγιεινή, εδώ, αλλά και θα μας βάλει στην αγκαλιά Του στον παράδεισο.

Με πατρική αγάπη και θερμές προς τον Κύριο προσευχές

για τον καθένα σας και για το ξεπέρασμα αυτής της δοκιμασίας».



14 Μαρτίου 2020

Ευλογημένοι και αγαπημένοι μου χριστιανοί,

Γιατί βρεθήκαμε στη μεγάλη δοκιμασία του κορονοϊού, μόνο ο Θεός το γνωρίζει. Ίσως για την απιστία των πολλών. Ίσως για την αλιγοπιστία τη δική μας. Ας μη το κρίνουμε αυτό. Ας το αφήσουμε στα χέρια του Θεού.

Εφ' όσον είμαστε σε αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, γνωρίζετε καλά, ότι έστειλα εγκύκλιο και το πρώτο πράγμα που ζήτησα είναι να εφαρμόσουμε τις οδηγίες του κράτους. Περισσότερο, όμως, από αυτό, θέλω να πω μερικά πράγματα ακόμη.

Οι ηλικιωμένοι άνω των 65 ετών και μάλιστα εκείνοι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, πρέπει σύμφωνα και με τις οδηγίες των κυβερνήσεων του Καναδά, να μένουν όσο είναι δυνατόν στα σπίτια τους μέχρι να περάσει αυτή η δοκιμασία. Και τις Κυριακές και τις γιορτές, παρακαλώ τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς να μένουν στα σπίτια τους και να παρακολουθούν τη Θεία Λειτουργία και τις άλλες ιερές Ακολουθίες από την τηλεόρασή τους. Να προσπαθούν κατά την ώρα αυτή ειλικρινά να προσεύχονται. Όσο για τη Θεία Κοινωνία, να προσέλθουν στη Θεία Κοινωνία με προσοχή και έστω μία φορά από τώρα μέχρι το Πάσχα.

Η Εκκλησία μας ορίζει να κάνουμε νηστεία, τη νηστεία της Μεγάλης Σαρακοστής. Επειδή βρισκόμαστε σ' αυτή τη δοκιμασία του κορονοϊού, πάλι παρακαλώ τους ηλικιωμένους και τους ευπαθείς να ακολουθήσουν τις συμβουλές των γιατρών τους. Ο Θεός είναι Πατέρας και δεν θέλει τον παράκαιρο θάνατο των παιδιών Του. Ο ίδιος ο Θεός λέει, ότι δεν θέλει τον θάνατο ούτε του αμαρτωλού.

Δεν θα θυμώσει ούτε ο Θεός, ούτε οι άγιοι, αν κατά τη διάρκεια αυτής της δοκιμασίας δεν ασπαζόμεθα τις εικόνες ή δεν φιλούμε το χέρι του παπά.

Βέβαια, απαραίτητο είναι όλοι μας να τηρούμε τους κανόνες της υγιεινής, ιδιαίτερα δε της καθαριότητας. Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες φημιζόμαστε για την νοικοκυροσύνη μας. Τώρα που περνάμε τη δοκιμασία αυτή, ας βάλουμε όλη την τέχνη μας.