

16 Φεβρουαρίου 2020

Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Ο ληστής μπήκε στον ουρανό!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.

Συνέχεια από το: <http://www.diakonima.gr/?p=481691>

Τον παράδεισο, λένε, εδώ, δεν εννόησε τον παράδεισο αλλά με το όνομα του παραδείσου ονόμασε τη βασιλεία των ουρανών. Γιατί επειδή μιλούσε μ' ένα ληστή, άνθρωπο που δεν είχε ακούσει τίποτα από τ' ανώτερα δόγματα, που δεν ήξερε τίποτα για τους προφήτες, αλλά είχε ζήσει όλο τον καιρό στην ερημιά, και είχε κάνει φόνους και ποτέ δεν είχε πατήσει το πόδι του σ' εκκλησία, ούτε είχε ακούσει θεία ομιλία, που δεν ήξερε τι να είναι η βασιλεία των ουρανών, αυτό έλεγε· «Σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω»· με το πιο γνωστό και το πιο συνηθισμένο όνομα του παραδείσου εννοεί τη βασιλεία των ουρανών.

Από που είναι φανερό; Απ' όσα είπε, «Σήμερον θέλεις είσθαι μετ' εμού εν τω παραδείσω».

Αν όμως η λύση αυτή δεν είναι πιο φυσική ας φέρουμε την πιο καθαρή. Ποια λοιπόν είναι αυτή; Ο Χριστός είπε. «Όστις δεν πιστεύει εις τον Υιόν, είναι ήδη κεκριμένος».

Τι λοιπόν; Έχει τώρα πια κριθεί; Αν και δεν υπάρχει πια ανάσταση, ούτε κόλαση, ούτε τιμωρία; πώς λοιπόν έχει κριθεί τώρα πιά; Από την αμαρτία.

Και πάλι λέει: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν, μετέβη εκ του θανάτου εις την ζωήν». Και δεν είπε, θα πάει, αλλά τώρα πια «Μετέβη»· και ο ένας από τη σωστή πράξη και ο άλλος από το αμάρτημα.

Όπως λοιπόν ο ένας έχει κριθεί, χωρίς να κρίθηκε ποτέ και ο άλλος πέρασε στη

ζωή, χωρίς ποτέ να περάση, εκείνος για την σωστή πράξη και αυτός για το αμάρτημα, μιλάει, σαν να είναι πράγματα που έχουν γίνει ενώ δεν έχουν γίνει ακόμα· έτσι έλεγε και προς τον ληστή.

Γιατί οι γιατροί, όταν δουν κάποιον σε πολύ άσχημη κατάσταση, λένε, ότι τώρα πια έχει πεθάνει και είναι νεκρός, αν και τον βλέπουν ακόμα ν' αναπνέει.

Αλλά όπως εκείνος, επειδή δεν έχει ελπίδα σωτηρίας, έχει πεθάνει για τους γιατρούς· έτσι και ο ληστής επειδή δεν είχε πια το φόβο να ξαναγυρίσει στην καταστροφή, μπήκε στον ουρανό.

Έτσι κι' ο Αδάμ άκουσε, «Καθ' ην ημέραν φάγης απ' αυτού, θέλεις εξάπαντος αποθάνει». Τι λοιπόν, αυτή τη μέρα πέθανε; Καθόλου· αλλά, έζησε εννιακόσια χρόνια και πλέον, μετά από κείνη τη μέρα. Πώς λοιπόν έλεγε ο Θεός ότι την ίδια μέρα θα πεθάνετε; Κατά την απόφαση, όχι στην πραγματικότητα.

Έτσι και ο ληστής μπήκε στον ουρανό. Άκουσε λοιπόν τι λέει ο Παύλος, φανερώνοντας ότι κανείς ποτέ ως τώρα δεν πήρε την ανταπόδοση των αγαθών, γιατί μιλώντας για τους προφήτες και τους δίκαιους πρόσθεσε· «Εν πίστει απέθανον ούτοι πάντες, μη λαβόντες τας επαγγελίας, αλλά μακρόθεν ιδόντες αυτάς, και εγκολπωθέντες, διότι ο Θεός προέβλεψε καλήτερόν τι περί ημών, διά να μη λάβωσι την τελειότητα χωρίς ημών».

Αυτά σημειώστε τα, και να τα θυμάστε, και σ' αυτούς που δεν τάχουν ακούσει να τα διδάσκετε· αυτά και στην εκκλησία, και στην αγορά και στο σπίτι ας τα μελετάει ο καθένας. Γιατί τίποτα δεν είναι πιο γλυκό από την Θεία ομιλία.

Συνεχίζεται

Απόσπασμα από τον 7ο λόγο, στην «Γένεση», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όπως δημοσιεύεται σε μετάφραση, στο βιβλίο «Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, τόμος 7ος, Ερμηνευτικά Β'», των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κώστας Τσιρόπουλος.