

9 Φεβρουαρίου 2020

## **Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος: Δεν δίνει κανείς εντολή και νόμο σ' αυτόν που δεν γνωρίζει το καλό και το κακό!**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





*Άγιος Ιωάννης Χρυσόστομος.*

Συνέχεια εκ του προηγούμενου

(<http://www.diakonima.gr/?p=480447>)

β'. Ακούσατε λοιπόν πόση τιμωρία υπάρχει γι' αυτούς που δεν εμπορεύονται τα χρήματα τα δεσποτικά; Λοιπόν και ας φυλάξουμε και ας ασχοληθούμε και ας δείξουμε σ' αυτά, πολλήν εμπορικότητα.

Να μην πει κανείς, είμαι απλοϊκός, μαθητής είμαι, δεν μπορώ να διδάσκω αφού είμαι αμόρφωτος και άξιος για τίποτα. Κι' αν είσαι απλοϊκός, κι' αν είσαι αμόρφωτος, κι' αν σου εμπιστευθούν ένα τάλαντο, να το εργαστείς αυτό που σούδωσαν, και τον ίδιο με τον δάσκαλο θα πάρεις μισθό.

Αλλά ότι φυλάτε αυτά που είπαμε και με πολλή ακρίβεια τα προσέχετε, πάρα πολύ το πιστεύω. Για να μη ξοδέψουμε όλον τον λόγο σ' αυτά, ας προσθέσουμε και τα εξής σ' εκείνα που είπαμε χτες στην αγάπη σας, δίνοντάς σας αυτή την αμοιβή για τη φύλαξη.

Γιατί αυτός που πριν του εμπιστεύτηκαν και τα κράτησε, θα είναι άξιος και άλλα να πάρει.

Ποιο ήταν το ζήτημα που λέγαμε χτες; Ο λόγος ήταν για το δέντρο, και δείξαμε

ότι ήξερε ο άνθρωπος το καλό και το κακό, πριν να φάει από το δέντρο, και ήταν γεμάτος σοφία, από το ότι έδωσε ονόματα στα θηρία, από το ότι γνώρισε τη γυναίκα του, από το ότι είπε· “Τούτο είναι τώρα οστούν εκ των οστέων μου”· από το ότι μίλησε για το γάμο και για την γέννηση των παιδιών, και για την ένωση του πατέρα και της μητέρας, από το ότι πήρε εντολή.

Γιατί δεν δίνει κανείς εντολή και νόμο για το τι πρέπει να κάνει και να μη κάνει αυτός που δεν γνωρίζει το καλό και το κακό.

Σήμερα πρέπει να πούμε, για ποιο λόγο, αν δεν πήρε ο άνθρωπος τη γνώση από το δέντρο, έχει ονομαστεί το δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού· γιατί δεν είναι μικρό το να μάθει κανείς γιατί έχει κι' αυτό το όνομα.

Γιατί ο διάβολος είπε· “Καθ' ην ημέραν φάγητε απ' αυτόν, θέλουσιν ανοιχθή οι οφθαλμοί σας, και θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν”.

Πώς λοιπόν συ υποστηρίζεις λέει, ότι δεν του έβαλε τη γνώση του καλού και του κακού;

Γιατί, ποιος, πες μου την έβαλε; άραγε ο διάβολος; Ναι, λέει, αναφέροντας· “Θέλετε είσθαι ως θεοί, γνωρίζοντες το καλόν και το κακόν”. Έπειτα θα μου φέρεις τη μαρτυρία του εχθρού και του προδότη; Αν και αυτός είπε, ότι Και θεοί θα γίνετε, άραγε λοιπόν κι έγιναν θεοί; Όπως λοιπόν δεν έγιναν θεοί, έτσι ούτε τη γνώση του καλού και του κακού πήραν τότε.

Γιατί ψεύτης είναι κείνος, και τίποτα αληθινό δεν λέει. “Εκείνος”, λέει, “δεν μένει εν τη αληθεία”.

(Συνεχίζεται...)

*Απόσπασμα από τον 7ο λόγο, στην «Γένεση», του Αγίου Ιωάννη του Χρυσοστόμου, όπως δημοσιεύεται σε μετάφραση, στο βιβλίο «Ιωάννου του Χρυσοστόμου έργα, τόμος 7ος, Ερμηνευτικά Β'», των εκδόσεων ο Λόγος. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Κώστας Τσιρόπουλος.*