

9 Ιανουαρίου 2020

Γέρων Άνθιμος Αγιαννανίτης: Δημιουργεί ο Θεός, δημιουργεί και ο άνθρωπος!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





*Γέρων Άνθιμος Αγιαννανίτης (1913-1996). (Φωτογραφία
Αγιορειτική Φωτοθήκη).*

Ο άνθρωπος είναι το κατ' εξοχήν δημιούργημα του Θεού. Υπερτερεί όλων των άλλων δημιουργημάτων, διότι σε αυτό φανέρωσε ο Αόρατος, ο Ακατάληπτος, ο Απερίγραπτος Κύριος την παντοδυναμία Του, την πανσοφία Του, την Ισχύον Του.

Δημιούργησε έτσι τον άνθρωπο διπλό, "κατ' εικόνα και καθ' ομοίωσιν Θεού" και κατ' αίσθησιν, όπως είναι η άλλη κτίσις, η υλική.

Κατ' εικόνα· Πνεύμα ο Θεός και ο άνθρωπος πνεύμα, ο Θεός πανταχού παρών και ο άνθρωπος πηγαίνει με τον νου του παντού.

Ο Θεός δημιούργησε όσα βλέπουμε και όσα δεν βλέπουμε.

Αυτά που βλέπουμε είναι φθαρτά, αυτά που δεν βλέπουμε είναι άφθαρτα, αιώνια.

Ο άνθρωπος το σώμα του το βλέπει, γιατί είναι ύλη που αποτελείται από πέντε στοιχεία. Από την γη, από το νερό, από τον αέρα, από το πυρ και από τον αιθέρα.

Από την γη, τα οστά, από το νερό τα υγρά, όπως είναι το αίμα, από το πυρ η θερμοκρασία του σώματος, από τον αέρα όλα τα αερώδη συστατικά που κυκλοφορούν στο αίμα, όπως το απαραίτητο για την οξυγόνωση οξυγόνο και από

τον αιθέρα τα συστατικά της αναπνοής και της οσφρήσεως, που αναπνέει και οικονομείται η ζωή.

Αυτά, βέβαια, τα έχουν όλα τα ζώα και ο άνθρωπος. Ο τελευταίος, όμως, έχει ένα που δεν μπορεί να το εννοήσει, αλλά ούτε και να το αρνηθεί. Έχει το πνεύμα, που το ονομάζουμε ψυχή.

Το πνεύμα αυτό είναι μια ουσία, δεν είναι πέντε, όπως το σώμα, και αυτό είναι που δίνει την υπεροχή στον άνθρωπο.

Τα ζώα, να πούμε, έχουν αισθήσεις. Ο άνθρωπος έχει και τις αισθήσεις που έχουν τα ζώα, αλλά έχει και νου. Η βασιλικότερη αίσθηση του ανθρώπου είναι η όραση, που βλέπει τα πάντα γύρω του.

Αυτή την αίσθηση έχουν και τα ζώα. Η εμφαντικότερη, όμως, ενέργεια της ψυχής, που δεν διαθέτουν τα ζώα, είναι ο νους, ο οφθαλμός της ψυχής. Γι' αυτό με τον νου πηγαίνει παντού.

Όπως με τα μάτια βλέπει γύρω του πάντα τα υπαρκτά, με τον νου βλέπει πάντα τα νοητά. Δημιουργεί ο Θεός, δημιουργεί και ο άνθρωπος. Δημιουργεί από την ύλη. Χωρίς ύλη δεν μπορεί να κάνει τίποτα.

Δημιουργεί και κατασκευάζει σπίτια, αυτοκίνητα, εργαλεία, πλοία, αεροπλάνα. Κάνει αυτοκίνητα και τρέχει πιο πολύ από τους λαγούς και τα ζαρκάδια.

Κάνει πλοία στην θάλασσα, κάνει υποβρύχια μέσα στην θάλασσα με τα ψάρια μαζί. Κάνει σκάφανδρα κάτω στο βυθό με τα οστρακώδη. Πετάει ψηλά στον ουρανό, εκεί που μήτε τα πουλιά πηγαίνουν, πάνω από τα σύννεφα. Έφθασε μέχρι την σελήνη. Μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά ζώντες οργανισμοί εκτός του, ανθρώπου; Βλέπετε, αυτά μαρτυρούν το “κατ’ εικόνα” του ανθρώπου.

Απόσπασμα από το βιβλίο του δρ. Χαραλάμπους Μπούσια, ο “Γέρων Άνθιμος ο Αγιαννανίτης, ο σοφός και θεοφόρος σύγχρονος πατέρας του Άθωνος”, των εκδόσεων Μυγδονία.