

11 Δεκεμβρίου 2019

Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς: Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως οι περιστέρες!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)





Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης.

Θέλετε να μάθετε και αυτό το πράγμα, τι σημαίνει δηλαδή η συμβουλή που διαβάστηκε σήμερα στο Ευαγγέλιο του Κυρίου, σ' εκείνους που τους στέλνει μέσα στους λύκους.

“Γίνεσθε φρόνιμοι ως οι όφεις και ακέραιοι ως οι περιστέρές”
«Να γίνετε επιφυλακτικοί σαν τα φίδια και αγνοί σαν περιστέρια».

Το φίδι φυλάγει τον εαυτό του, αλλά και καταστρέφει τους άλλους διαθέτοντας συνάμα ορμή και δύναμη και για άμυνα και για καταστροφή, ενώ το περιστέρι είναι και άκακο και ούτε παίρνει μέτρα προφύλαξη.

Συμβουλεύει λοιπόν του μαθητές του ο Κύριος να μην προξενούν κακό σαν τα φίδια, ούτε όμως να μην φυλάγονται σαν τα περιστέρια, αλλά να συνδυάζουν με σύνεση την επιφυλακτικότητα με την ανεξικακία και να αντιστέκονται για τη διαφύλαξη και της ευσέβειας και της αρετής τους, και σ' αυτούς που τους προσβάλλουν να φέρονται με τέτοια ανεξικακία, με αποτέλεσμα ακόμη και να προσεύχονται γι' αυτούς με αυτόν τον τρόπο λοιπόν θα δημιουργηθεί φάρμακο για να ζήσουν, εκείνοι που θανατώθηκαν από το νοητό φίδι.

Όπως ακριβώς, λοιπόν, οι νεαροί μαθητές των γιατρών παίρνουν τη σάρκα του

φιδιού, την καθαρίζουν από το δηλητήριο, την ανακατεύουν με ορισμένες τροφές και με αυτήν την ίδια θεραπεύουν, όσους έχουν δαγκώσει τα φίδια, με τον ίδιο τρόπο και όποιος αναμείξει σε εποχή πειρασμών την επιφυλακτικότητα και τη φρονιμάδα του φιδιού με την αθωότητα του περιστεριού, δεν έκανε μόνο απρόσβλητο τον εαυτό του από τη φθορά του φιδιού, δηλαδή από την απάτη του διαβόλου, αλλά και όσους δαγκώνει το φίδι, δηλαδή τους πλανημένους, τους θεραπεύει, καταργώντας την κακία του φιδιού, που είναι η αμαρτία και η ασέβεια.

Απόσπασμα από την Ομιλία ΜΘ', του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, "Εις τον εν Αγίοις Μεγαλομάρτυρα και Θαυματουργόν και Μυροβλήτην Δημήτριον", όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο, "Άγιος Δημήτριος, Εγκωμιαστικοί Λόγοι επιφανών βυζαντινών λογίων". Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια Πέτρος Βλαχάκος. Εκδόσεις Ζήτρος.