

4 Δεκεμβρίου 2019

## **Οι «Πατημασιές στο χιόνι» θα γίνουν το soundtrack των φετινών μας Χριστουγέννων**

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Κοινωνιολογικά \(κοινωνική πρόνοια & οικογενειακά θέματα\)](#)  
[/ Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ο Γιώργος Χατζηπιερής μαζί με τους Απόστολο Ρίζο, Ελευθερία Αρβανιτάκη, Μάρκο Κούμαρη, Κορίνα Λεγάκη, Διονύση Σαββόπουλο και Σοφία Παπάζογλου μόλις μας χάρισαν το καλύτερο δώρο Χριστουγέννων.



Ο δημιουργός των αγαπημένων τραγουδιών του Τεμπέλη Δράκου, μας παρουσιάζει έξη νέα τραγούδια για τα Χριστούγεννα, την πρωτοχρονιά και τα Φώτα με το γενικό τίτλο «Πατημασιές στο Χιόνι».

Ο Απόστολος Ρίζος γίνεται βοσκός και μας εξιστορεί για το πως βίωσε το θαύμα της γέννησης του Χριστού ανατρέποντας τα δεδομένα που θέλουν πάντα τους βοσκούς άσημους και ανώνυμους.

Η Ελευθερία Αρβανιτάκη με πολλή χαρά και χάρη μας διηγείται μια ιστορία για ένα δέντρο που ξεκίνησε από το βουνό για να πάει να στολίζει την πλατεία της πόλης. Το συγκεκριμένο τραγούδι είναι εδώ και λίγες μέρες στο Youtube με ένα εξαιρετικό animation που έφτιαξε ο Μιχάλης Παπανικολάου και έχει ήδη εξαψήφιους αριθμούς θεάσεων.

Ο Μάρκος Κούμαρης, τραγουδιστής των Locomondo, σε μια πολύ τρυφερή μπαλάντα για το χρόνο που φεύγει και αφήνει τις πατημασιές του στο χιόνι. Μαζί του η χορωδία του 5ου Δημοτικού Σχολείου Αμαρουσίου υπό τη διεύθυνση του Θωμά Κοντογεώργη.

Η Κορίνα Λεγάκη αέρινη και με πολύ κέφι, μας λέει για τρεις χιονονιφάδες που άφησαν τον ουρανό τους και κατέληξαν σε μπαράκια να πίνουν λεμονάδες με πολλά παγάκια και να χορεύουν με νταούλια και ντέφια.

Ο Διονύση Σαββόπουλος μας μεταφέρει στην αυλή του καινούργιου χρόνου όπου οι

ώρες και τα λεπτά οργανώνουν γιορτή και ετοιμάζονται για να υποδεχθούν μία - μία τις εποχές του χρόνου.

Τέλος η Σοφία Παπάζογλου μαζί με παιδική χορωδία σε ένα έξω καρδιά τραγούδι για τα Φώτα, βασισμένο στα Κυπριακά κάλαντα των Φώτων και σε Κυπριακά έθιμα.

Στο τέλος του δίσκου υπάρχουν όλα τα τραγούδια ορχηστρικά που αναδεικνύουν τις εξαιρετες ενορχηστρώσεις του Μάριου Τακούση και Χρίστου Ανδρέου. Φυσικά όργανα από σπουδαίους μουσικούς σε μια πανδαισία ήχων και μελωδιών. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των τραγουδιών η φρέσκια και πρωτότυπη προσέγγιση στο θέμα των γιορτών του δωδεκαημέρου με κέφι, φαντασία και κυρίως Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα.

Τα Χριστούγεννα είναι η εποχή που επιστρέφουμε σε μια περιοχή αγνή και αμόλυντη και γινόμαστε για λίγο παιδιά. Χωρίς συστολές και σοβαροφάνειες, βάζουμε πολύχρωμα σκουφάκια, κρεμάμε λαμπάκια, τραγουδάμε μικροί μεγάλοι για ελαφάκια, κουδουνάκια και χιονάνθρωπους και ανάβουμε ένα μικρό φωτάκι ελπίδας και ζεστασιάς μέσα στο καταχείμωνο. Ελπίζουμε οι «Πατημασιές στο Χιόνι» να προσθέσουν ακόμη λίγο φως και ζεστασιά.



Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ο δίσκος κυκλοφορεί από το Label του Τεμπέλη Δράκου και διατίθεται στα καταστήματα Public.

Επίσης υπάρχει σε όλες τις ηλεκτρονικές μουσικές πλατφόρμες.

Μπορείτε να κατεβάσετε το εξώφυλλο από τα πιο κάτω λίνκς

[https://1drv.ms/b/s!An1Tc53Z8vGwIDINn-nT\\_w6g7LBT?e=5acMBJ](https://1drv.ms/b/s!An1Tc53Z8vGwIDINn-nT_w6g7LBT?e=5acMBJ)

<https://1drv.ms/b/s!An1Tc53Z8vGwID5-auLrb49CW8oD?e=KgRZLt>

Πηγή: [city.sigmalive.com](http://city.sigmalive.com)