

2 Δεκεμβρίου 2019

Πώς ο Γέροντας Ελπίδιος νουθέτησε τον βλάσφημο οδηγό...

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Ο Γέροντας, Ιερομόναχος, π. Ελπίδιος (1913-1983), δίδυμος αδελφός του Ιερομάρτυρα αγίου Φιλουμένου.

[Κάποτε ο Γέροντας Ελπίδιος είχε πάει μαζί με την αδελφή του Αλεξάνδρα να προσκυνήσουν το λείψανο του αγίου Νεομάρτυρος Πολυδώρου του Κυπρίου στην εκκλησία της Αγίας Αικατερίνης στην Πλάκα]: Όταν τελείωσαν από το προσκύνημα πήραν ταξί για να επιστρέψουν στο νοσοκομείο.

Μπαίνοντας στο αυτοκίνητο ο Γέροντας είπε στον οδηγό:

- Καλημέρα, Κώστα.
- Με γνωρίζετε, πάτερ; τον ρώτησε έκπληκτος ο ταξιτζής.
- Α, όχι ευλογημένε! Έτσι, το πα!, του απάντησε.

Ενώ προχωρούσαν ο οδηγός εκνευρίσθηκε από κάτι που συνέβη στον δρόμο και βλασφήμησε. Τότε ο π. Ελπίδιος, κτυπώντας τον ελαφρά στον ώμο, του είπε:

- Κώστα Κεφαλλονίτη, είσαι πολύ βλάσφημος.

Μετά από αυτό, τα έχασε εντελώς ο ταξιτζής:

- Καλά, πάτερ, του είπε, από πού ξέρεις ότι είμαι Κεφαλλονίτης;

Τότε ο π. Ελπίδιος του απάντησε αυστηρά:

- Δεν έχει σημασία πού και πώς σε ξέρω, αλλά το να μη βλασφημάς τα Θεία!

Εν τω μεταξύ είχαν φθάσει έξω από το νοσοκομείο. Πριν προλάβει να πει οτιδήποτε άλλο ο ταξιτζής, κατέβηκαν από το ταξί, πλήρωσαν, και ο π. Ελπίδιος κινήθηκε με γοργό βήμα προς τα μέσα.

Ο ταξιτζής έμεινε να περιμένει έκπληκτος και σαστισμένος. Έκανε να φύγει, αλλά σε λίγο επέστρεψε πίσω. Πλησίασε τον θυρωρό και του είπε:

- Πριν από λίγο έφερα έναν ιερέα, τον ξέρετε;
- Βεβαίως!, του απάντησε ο θυρωρός. Είναι ο εφημέριος τον νοσοκομείου μας.
- Και που μπορώ να τον βρω; ξαναρώτησε ο ταξιτζής.
- Α, είναι απλό. Μένει σε ένα δωματιάκι εδώ πίσω από το νοσοκομείο, είπε ο θυρωρός.

Αμέσως τότε ο ταξιτζής πήγε, τον βρήκε, συζήτησαν εκτενώς και αποχώρησε μετανωημένος. Ο Γέροντας ήταν πολύ αυστηρός, όταν όμως χρειαζόταν ακολουθούσε και άλλες οδούς για να νουθετήσει μια ψυχή.

Απόσπασμα από το βιβλίο ο "Γέροντας Ελπίδιος (1913-1983)", έκδοση Ιεράς Μονής Αγίου Νικολάου, Ορούντας Κύπρου.