

29 Νοεμβρίου 2019

## **Γέροντας Θαδδαίος: Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού δεν ανησυχεί για τίποτα!**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





*Γέροντας Θαυδαίος (1914-2003).*

Οι ασθένειες προκαλούνται από την πτώση των σκέψεων. Όλοι συνήθως σκέπτονται το καλό και το κακό. Με ό,τι είδους σκέψεις ασχολούμαστε, τέτοια είναι κι η ζωή μας.

Το πνεύμα τρέφεται με τις σκέψεις, ενώ το σώμα με τη φυσική τροφή. Όποιες, λοιπόν, οι σκέψεις σου, τέτοια είναι και η ζωή σου...

...Πώς μπορούμε να γνωρίζουμε αν ζούμε σύμφωνα με το θέλημα του Θεού ή όχι; Να πώς.

Αν θλίβεσαι για οποιοδήποτε λόγο, σημαίνει ότι δεν έχεις παραδοθεί πλήρως στο θέλημα του Θεού, ακόμα κι αν εξωτερικά φαίνεται ότι έχεις.

Όποιος ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού, εκείνος δεν ανησυχεί για τίποτα. Όταν κάτι χρειάζεται, παρακαλεί τον Θεό γι' αυτό, αν δεν το λάβει, παραμένει γαλήνιος σαν να το έλαβε.

Η ψυχή που παραδόθηκε στο θέλημα του Θεού δεν φοβάται τίποτα, ούτε την απειλή ούτε τους ληστές, κανέναν, και για ό,τι τη βρει λείει:

«Έτσι ήθελε ο Θεός».

Αν πρόκειται για ασθένεια, σκέπτεται, η ασθένεια μου δόθηκε για κάποια χρησιμότητα, αλλιώς ο Θεός δεν θα μου την έστελνε.

Έτσι διαφυλάττεται η ειρήνη στην ψυχή και το σώμα...

*Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Για την ασθένεια», από το βιβλίο «Γέρων Θαδδαίος, Ένας πνευματικός της εποχής μας», των εκδόσεων Πορφύρα.*