

15 Νοεμβρίου 2019

Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ: Οι άγιοι έλαβαν το θείο πυρ της αγάπης του Θεού!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Όσιος Παΐσιος Βελιτοκόφσκυ (1722-1794).

Ο Χριστός, ο αληθινός Θεός μας, λέει: «Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη»;

Το θείο αυτό πυρ οι άγιοι απόστολοι και μαθητές του Κυρίου το έλαβαν απ' τον ίδιο.

Και πυρπολημένοι απ' τη φλόγα της αγάπης για Εκείνον, εγκατέλειψαν τον κόσμο και τα του κόσμου, ήρθαν προς Αυτόν, ως προς τον Κύριο και Διδάσκαλό τους στο δρόμο της σωτηρίας και παραδόθηκαν ψυχικά και σωματικά, με απόλυτη υπακοή και εκκοπή του θελήματος και της γνώμης τους μέχρι τελευταίας τους αναπνοής και με μεγάλη κι ανέκφραστη χαρά έλεγαν προς αυτόν:

«Ιδού ημείς αφήκαμεν πάντα και ακολουθήσαμεν σοι» (Ματθ. ιθ' 27).

Είχαν αυτό το θείο πυρ στην καρδιά τους, ακολουθούσαν πάντα το θείο θέλημα του Κυρίου και Διδασκάλου τους και τηρούσαν την υπακοή αυτή ως κόρηνη οφθαλμού, μέχρι το τέλος της ζωής τους.

Και τη σφράγιζαν με υπομονή στους αμέτρητους πειρασμούς που αντιμετώπιζαν κι έχυναν ακόμα και την τελευταία σταγόνα του αίματός τους για την πίστη και την αγάπη τους προς τον Χριστό για να διατηρήσουν την υπακοή τους προς Αυτόν

μέχρι θανάτου, σαν αγνή και άσπιλη θυσία.

Οι άγιοι μάρτυρες έλαβαν το θείο αυτό πυρ της αγάπης του Θεού και υπέμειναν με ανέκφραστη χαρά πολλά βάσανα και άγριους θανάτους για το Χριστό και δέχτηκαν από Εκείνον τον στέφανο της θείας δόξας στη βασιλεία των ουρανών.

Όλοι οι άγιοι και θεοφόροι πατέρες έλαβαν το θείο αυτό πυρ κι εγκατέλειψαν τον κόσμο και τα εγκόσμια. Μερικοί απ' αυτούς παρέμειναν στην κοινοβιακή ζωή μέχρι την τελευταία τους αναπνοή, με απόλυτη υπακοή κι εκκοπή του θελήματός τους, κι έλαβαν μαρτυρικό στέφανο απ' τη δεξιά του Κυρίου μας.

Κι άλλοι αγωνίστηκαν στην έρημο και στα όρη, στα σπήλαια και στις οπές της γης (πρβλ. Εβρ. ια' 38), βαδίζοντας τη στενή οδό και φέροντας στο σώμα τους τη νέκρωση του Κυρίου Ιησού.

Συσταυρώθηκαν με τον Χριστό, υπέμεινα πείνα και δίψα και κάθε προσβολή του εχθρού με αδιάλειπτη προσευχή, ικεσίες και δάκρυα, πέρασαν τη ζωή τους με απόλυτη ακτημοσύνη, όπως ο Χριστός και οι άγιοι απόστολοι, τηρούσαν τις εντολές του ευαγγελίου σαν κόρη οφθαλμού κι αξιώθηκαν να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών.

Απόσπασμα από επιστολή του οσίου Παΐσιου Βελιτσκόφσκυ προς την Ηγουμένη Μαρία Π. Προτάσεβα, όπως δημοσιεύεται στο βιβλίο "Όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκυ". Η μετάφραση και η επιμέλεια του βιβλίου είναι του Πέτρου Μπότση.