

13 Νοεμβρίου 2019

# **Δεν έχω, Κύριε...**

/ [Μήνυμα ημέρας](#)

## Δεν έχω, Κύριε...



«**Δεν έχω** πονεμένη καρδιά, για να Σε αναζητήσω, δεν έχω Μετάνοια, ούτε Κατάνυξη, που επαναφέρουν τα τέκνα προς την κληρονομία τους. Δεν έχω, Δέσποτα, δάκρυ παρακλητικό.

**Ο νους μου** έχει σκοτισθεί απο τα βιωτικά και δεν μπορεί να ατενίσει προς Εσένα με οδύνη.

**Η καρδιά μου** έχει ψυχθεί απο το πλήθος των πειρασμών και δεν μπορεί να θερμανθεί με τα δάκρυα της Αγάπης προς Εσένα.

**Αλλά Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο Θησαυρός των Αγαθών,** δώρησε μου ολόκληρη την Μετάνοια και επίπονη καρδιά, για να εξέλθω ολοψύχως σε αναζήτηση Σου. Διότι χωρισμένος από εσένα, θα αποξενωθώ απο κάθε Αγαθό...

**Σε εγκατέλειψα, Εσύ μη με εγκαταλείψεις.** Εξήλθα από Εσένα, Εσυ έξελθε για να με αναζητήσεις, και οδήγησε με στην βοσκή Σου και βάλε με μαζί με τα Πρόβατα της εκλεκτής Σου Ποίμνης και διάθρεψε με μαζί με αυτά, στην χλόη των Θείων Σου Μυστηρίων.

**Αυτών των Μυστηρίων** είναι κατοικία η καθαρή καρδιά, και σ' αυτήν μέσα παρατηρείται η έλλαμψη των αποκαλύψεων Σου, που είναι παρηγοριά και αναψυχή όσων εκοπίασαν για Εσένα στις θλίψεις και τις παντοειδείς κακώσεις».





## Δεν έχω, Κύριε...



«**Δεν έχω** πονεμένη καρδιά, για να Σε αναζητήσω, δεν έχω Μετάνοια, ούτε Κατάνυξη, που επαναφέρουν τα τέκνα προς την κληρονομία τους. Δεν έχω, Δέσποτα, δάκρυ παρακλητικό.

**Ο νους μου** έχει σκοτισθεί απο τα βιωτικά και δεν μπορεί να ατενίσει προς Εσένα με οδύνη.

**Η καρδιά μου** έχει ψυχθεί απο το πλήθος των πειρασμών και δεν μπορεί να θερμανθεί με τα δάκρυα της Αγάπης προς Εσένα.

**Αλλά Εσύ, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ο Θησαυρός των Αγαθών,** δώρησε μου ολόκληρη την Μετάνοια και επίπονη καρδιά, για να εξέλθω ολοψύχως σε αναζήτηση Σου.

Διότι χωρισμένος από εσένα, θα αποξενωθώ απο κάθε Αγαθό...

**Σε εγκατέλειψα, Εσύ μη με εγκαταλείψεις.** Εξήλθα από Εσένα, Εσυ έξελθε για να με αναζητήσεις, και οδήγησε με στην βοσκή Σου και βάλε με μαζί με τα Πρόβατα της εκλεκτής Σου Ποίμνης και διάθρεψε με μαζί με αυτά, στην χλόη των Θείων Σου Μυστηρίων.

**Αυτών των Μυστηρίων** είναι κατοικία η καθαρή καρδιά, και σ' αυτήν μέσα παρατηρείται η έλλαμψη των αποκαλύψεων Σου, που είναι παρηγοριά και αναψυχή όσων εκοπίασαν για Εσένα στις θλίψεις και τις παντοειδείς κακώσεις».

