

27 Οκτωβρίου 2019

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός: Ο άνθρωπος καλείται να συντονίσει το θέλημά του προς το θέλημα του Θεού!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Γέροντας, π. Ιωσήφ Βατοπαιδινός.

Η μεταλλαγή των φυσικών κινήσεων του ανθρώπου εις πνευματικές δεν είναι αποτέλεσμα ανθρωπίνης προσπάθειας.

Η πνευματική θεωρία π.χ. δεν είναι μία απλή μεταστροφή της ανθρωπίνης σκέψεως, αυτό είναι πλάνη.

Η θεωρία είναι δώρον του Θεού.

Ο άνθρωπος καλείται να συντονίσει το θέλημά του προς το θέλημα του Θεού.

Διά του τρόπου αυτού η πράξις του θα γίνει φιλάδελφη, ταπεινή, το σώμα του θα καθαρθεί και η σκέψις του θα αναχθεί εις τον Θεόν.

Η εν ελευθερία τήρησις των εντολών και η εν αγάπη υποταγή παντός νοήματος εις το θέλημα του Χριστού είναι η θεμελιώδης ασκητική μέθοδος διά να έλθει εντός του ανθρώπου η χάρις, η οποία επιπίπτουσα τον μεταλλάσσει.

Εις την εισαγωγικήν κατάστασιν η υπακοή είναι τρόπον τινά παθητική, αλλά με την πάροdon του χρόνου αλλοιούται διά της αγάπης και του φωτισμού του Πνεύματος και γίνεται εν τω ανθρώπω κάτι σαν κυριότης.

Ο άνθρωπος έρχεται αίφνης εις αίσθησιν Θεού, είναι η επιπίπτουσα χάρις, η είσοδος του ανθρώπου εις τον χώρον της Αποκαλύψεως, οπότε αι φυσικάί κινήσεις του ανθρώπου υπερβαίνονται, μεταλλάσσονται, ο άνθρωπος γίνεται απελεύθερος Χριστού, ενεργεί και ομιλεί ως εξουσίαν έχων.

*Απο το βιβλίο του Γέροντος, π. Ιωσήφ Βατοπαιδινού "Λόγοι παρακλήσεως", έκδοση
Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπαιδίου.*