

Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης: Ας καταφύγουμε προς τον δυνάμενον να σώζει από τον θάνατο!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Απαύγασμα πατερικής Σοφίας](#)



Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης-Φωτό:diakonima.gr

Αδελφοί και πατέρες, καλή είναι η ασχολία σας, διότι από την αγρυπνία προχωρήσατε στην ακρόαση του λόγου. «Από το ένα επίπεδο δυνάμεως» σε άλλο πορευόμενοι. Κι αν δεν επιρρέει ο λόγος κατά τρόπο αυτάρκη, ώστε να είναι ολοκληρωμένος ο διάλογος, ας μιμηθούμε τους πατέρες.

Η μίμησή τους δεν είναι ανωφελής, αλλά πολύ ωφέλιμη. Γιατί και οι πατέρες μας εκοπιάζαν στο κήρυγμα και τη διδασκαλία μιμούμενοι τον μακάριο Απόστολο ο οποίος λέγει το βιβλίο των Πράξεων.

«Γι' αυτό να αγρυπνείτε και να θυμάστε ότι τρία χρόνια, συνέχεια, δεν έπαψα

νύκτα και μέρα να νουθετώ με δάκρυα τον καθένα σας».

Και σε άλλη περίπτωση λέγει:

«Οι πρεσβύτεροι που προϊστάται καλά να ανταμείβονται διπλά, γιατί λέγει ή Γραφή: Μη βάλεις φίμωτρο σε βόδι που αλωνίζει και στον εργάτη πρέπει να δοθεί όμισθός που του αξίζει».

Βλέπετε πόσο αναγκαία είναι η διδασκαλία; Επειδή όπως τα φυτά χρειάζονται το νερό προς καρποφορία, έτσι και οι μαθητευόμενοι έχουν ανάγκη της προτροπής του διδασκάλου για τα καλά έργα. Και όπως ακριβώς εκείνα τα φυτά που δεν ποτίζονται αποξηραίνονται, έτσι και αυτοί, μη διδασκόμενοι, εξαχρειώνονται.

Γι' αυτό εγώ ο ταπεινός προθυμοποιούμαι να σας παρακαλώ, να σας νουθετώ, να σας ελέγχω και να σας επιτιμώ, με σκοπό να μπορέσω μαζί με σας κι όλους που είναι μαζί μου να σωθούμε.

Σεις δε, αδελφοί μου, ντυθείτε με την πανοπλία που δίνει ο Θεός, για να μπορέσετε ν' αντιμετωπίσετε τα τεχνάσματα του διαβόλου. Διότι αυτός δεν κοιμάται, αλλά αγρυπνεί εναντίον σας και τόσο πολύ περισσότερο, όσο βλέπει ψυχές που αγωνίζονται.

Όταν λοιπόν επέλθει, και μάλιστα έρχεται νύκτα και μέρα, ας σταθούμε με γενναίο το φρόνημα, ας καταφύγουμε προς τον δυνάμενον να σώζει από τον θάνατο και γρήγορα ο πόλεμος θα αντιμετωπισθεί, γιατί στους ψαλμούς λέγει:

«Κάλεσέ με επίκουρο στην θλίψη σου τη μέρα, να σ' απαλλάξω απ' αυτή και συ να με δοξάσεις».

Απόσπασμα από την Κατήχηση ΡΚΒ (122), «Μικρά κατήχησις, Για το πώς να δουλεύουμε προς δόξαν του Κυρίου, με επιμονή, και ευψυχία διανύοντας τον δρόμο της ασκήσεώς μας (ευτόνως και αδιακόπως)», όπως δημοσιεύεται στο περιοδικό Ορθόδοξες Χριστιανικές Διαδρομές, τεύχος 2, Φεβρουάριος 2014. Νεοελληνική απόδοση Οικονόμος, π. Κωνσταντίνος Κούκος.