

11 Οκτωβρίου 2019

# Άφησαν σκουπίδια τους στην κορυφή του Ολύμπου! (φωτο)

[Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός / Οικολογία & Κλιματική Κρίση, Αρχιτεκτονική & Περιβάλλον  
\(χλωρίδα-πανίδα\)](#)



Από κονσέρβες και μπουκάλια μέχρι και μωρομάντηλα μπορεί να βρει κανείς στις χαραδρες και στις σχισμές της υψηλότερης κορυφής στην Ελλάδα.

Σοβαρό φαίνεται πως είναι το πρόβλημα των σκουπιδιών που αφήνουν ορειβάτες

στον Όλυμπο, φαινόμενο που παίρνει διαστάσεις του θερινούς μήνες όταν και αρκετοί επιχειρούν την ανάβαση στον Μύτικα.

Χαρακτηριστική είναι η ανάρτηση στο facebook ενός ορειβάτη που φωτογράφησε τα παντός είδους απορρίμματα που αφήνουν οι ασυνείδητοι ορειβάτες όπως κονσέρβες, μπουκάλια και άλλα.

«Έχοντας περάσει 3 συνεχόμενες μέρες στο Μύτικα είχα το χρόνο να γυρίσω λίγο την κορυφή και να ψάξω διαφορά σημεία. Με μεγάλη μου λύπη βρήκα πολλά σκουπίδια κρυμμένα σε διάφορα σημεία. Αρκετά ήταν κρυμμένα κάτω από πέτρες και άλλα πεταμένα μέσα σε σκισμές από βράχια. Σπασμένα μπουκάλια, κονσέρβες, μπαταρίες και ότι μπορείτε να φανταστείτε. Περιστό να πω για τα πεταμένα μωρομαντιλα κτλ. Πόσο μάλλον για αυτούς που είχαν την ιδέα να ουρισουν μέσα στο κενό», αναφέρει ο Κωνσταντίνος Βασιλακάκος.



Δείτε την ανάρτηση:

Αφήνω αυτό εδώ μόνο και μόνο από απελπισία. Έχοντας περάσει 3 συνεχόμενες μέρες στο Μύτικα είχα το χρόνο να γυρίσω λίγο την κορυφή και να ψάξω διαφορά σημεία. Με μεγάλη μου λύπη βρήκα πολλά σκουπίδια κρυμμένα σε διάφορα σημεία. Αρκετά ήταν κρυμμένα κάτω από πέτρες και άλλα πεταμένα μέσα σε σκισμές από βράχια.

Σπασμένα μπουκάλια, κονσέρβες, μπαταρίες και ότι μπορείτε να φανταστείτε. Περιττό να πω για τα πεταμένα μωρομαντιλα κτλ. Πόσο μάλλον για αυτούς που είχαν την ιδέα να ουρισουν μέσα στο κενό που έχουν τα βράχια στη κορυφή, το μοναδικό σημείο για μπιβι στη κορυφή του Μύτικα. Αυτό και αν είναι πρόβλημα, να θες να κοιμηθείς κορυφή και να βρωμάει από ούρα λες και σώθηκε ο χώρος στο Μύτικα.

Βρισκόμαστε σε μια εύθραυστη εποχή. Τα βουνά μας είναι στο μεταίχμιο της καταστροφής στο όνομα της εκμετάλλευσης ή της πράσινης ανάπτυξης. Είναι καλό να έχουμε όλοι μας ευθύνες για τον κόσμο που θα παραδώσουμε στην επόμενη γενιά. Ζω για τη στιγμή που θα πάω σε ένα βουνό, θα κοιμηθω και θα γυρίσω χωρίς να βρω ένα σκουπίδι στη διαδρομή.

Ας αγκαλιάσουμε τα βουνά πριν να είναι αργά.

Πηγή: [voria.gr](http://voria.gr)