

13 Νοεμβρίου 2019

Θαύματα Τιμίας Κάρας αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου στην Κύπρο (10-19 Νοεμβρίου 2007)

[Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Αγ. Ιωάννης Χρυσόστομος / Άγιοι - Πατέρες - Γέροντες / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#)





Από την υποδοχή της τιμίας κάρας του αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου στο αεροδρόμιο Λάρνακας, όπου αποδόθηκαν τιμές κράτους στον άγιο. Διακρίνονται ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής κ.κ. Ησαΐας με την κάρα του αγίου Χρυσοστόμου, ο τότε υπουργός Εθνικής Αμύνης κ. Ιωάννης Πλακιωτάκης και ο καθηγούμενος της Ι.Μ.Μ. Βατοπαιδίου Αρχιμ. Εφραίμ με την κάρα του αγίου Επιφανίου Κύπρου

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 1600 χρόνων από της κοιμήσεως του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου, αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου (407-2007) μεταφέρθηκε η τιμία κάρα του αγίου από την Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου, όπου φυλάσσεται, στη μεγαλόνησο Κύπρο. Την κάρα μετέφερε στην Κύπρο ο πανοσιολογιώτατος ηγούμενος Βατοπαιδίου, γέροντας Εφραίμ, με συνοδεία πατέρων της Μονής. Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Χρυσοστόμου Β΄.

Η τιμία κάρα μεταφέρθηκε εν πομπή στον ναό του Αγίου Χρυσοστόμου στη Λακατάμεια, όπου την υποδέχθηκε κόσμος· κληρικοί και λαϊκοί, για να προσκυνήσουν και να θαυμάσουν το εδώ και 16 αιώνες συντηρούμενο θαύμα, το άφθαρτο του δέρματος της κεφαλής και το άφθαρτον αριστερό αυτί του Αγίου.

Η διαρκής ευωδία της κάρας, αρκετές φορές μάλιστα πληρούσα τον Ναό κατά κύμματα, και η ζέση του δέρματός της ήταν από τα πρώτα θαυμαστά σημεία.

Αποκορύφωμα της ζωντανής και θαυματουργικής παρουσίας του οι διάφορες ιάσεις ανθρώπων από δύσκολες ασθένειες. Πάσχοντες από ημιπληγία, μυοπάθεια, φρικτούς και αφόρητους πόνους στο νευρικό σύστημα και τον σπόνδυλο, με σοβαρά προβλήματα δυσκινησίας, παιδί στα πρόθυρα του θανάτου, βρήκαν τη θεραπεία τους μετά την προσκύνηση του τιμίου λειψάνου ή μετά από έντονη προσευχή.

Προς δόξαν Θεού, αλλά και ενίσχυση της πίστης των χριστιανών, σημειώνουμε, χρεωστικώς προς τον Άγιο μας, τις εν τώ Ναώ του, αλλά και γενικότερον, θαυματουργικές του επεμβάσεις. Επεμβάσεις οι οποίες καθιστούν τον άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, εκτός των άλλων του ιδιοτήτων, θαυματουργό και στις μέρες μας.

α) Θεραπεία γυναικός με κάταγμα στο δεξιό πόδι. Μετά το πέρας του εσπερινού του Σαββάτου της 10ης Νοεμβρίου, η συγκεκριμένη κυρία (σεβόμενοι τήν επιθυμία των παθόντων τό θαύμα δέν δημοδιεύουμε τά ονόματά τους), αναχωρούσα από τον Ναό εσπευσμένα, κτύπησε, με αποτέλεσμα το σπάσιμο του δεξιού της ποδιού κόντα στο αστράγαλο. Στο Νοσοκομείο, όπου μετακομίσθηκε, το πόδι της τοποθετήθηκε στον γύψο με την εντολή η διακίνησή της να γίνεται μόνον με πατερίτσες όπου και όταν χρειάζεται. Ο πόλις της πόθος να διακονήσει στον Ναό κατά τους Εορτασμούς την έφερε το βράδυ του Σαββάτου πίσω, για να προσκυνήσει την κάρα εν μέσω φρικτών πόνων και υποβασταζόμενη. Μετά την προσκύνηση οι πόνοι ήρθησαν, το σπάσιμο στο πόδι αποκαταστάθηκε, άφησε τις πατερίτσες και αφαίρεσε τον γύψο.



Η εικόνα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ανθοστολισμένη, περιμένει να υποδεχθεί και αυτή... την Τιμία Κάρα του Αγίου

β) Θεραπεία δεκαεξάχρονου μαθητού από ημιπληγία. Κατόπιν εγκεφαλικών επεισοδίων και αιματομάτων δεκαεξάχρονος μαθητής, από τον Αρχάγγελο, κατέστη ημιπληγής με μούδιασμα και δυσκινησία ολόκληρης της αριστερής του πλευράς. Για διάστημα μάλιστα δύο εβδομάδων, προ της ελεύσεως της κάρας στην Κύπρο, νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Μετά την προσκύνηση της τιμίας κάρας, κατά ομολογία του ίδιου και των δικών του, η πάθησή του, προς

έκπληξη πάντων, έπαψε να υφίσταται. Το γεγονός τούτο, όπως και το προηγούμενο, πρόβληθηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

γ) Εξαφάνιση μεγάλου όγκου στον αυχένα και θεραπεία ανθρώπου με νευρολογικά προβλήματα, προβλήματα σπονδύλου και δυσκινησία. Πρόκειται για ανδρόγυνο εκ του οποίου η μέν γυναίκα είχε μεγάλο όγκο στον αυχένα, ο δε σύζυγος έπασχε από τις προαναφερθείσες ασθένειες. Με πολύ κόπο μπήκαν στην ουρά για να προσκυνήσουν. Κάποια στιγμή ο άνδρας ένιωσε δύο δάκτυλα να τον πιέζουν πίσω χαμηλά στη μέση. Οι πόνοι του έγιναν ακόμη δυνατότεροι και η αγωνία τους πιο έντονη για το κατά πόσον θα τα κατάφερναν να προσκυνήσουν. Όταν η ουρά γι' αυτούς έφθασε στο τέλος, και τελικά προσκύνησαν, με θαυμασμό διαπίστωσαν ότι της μιάς εξαφανίστηκε το κουβάρι (ο όγκος) και του άλλου η υγεία αποκαταστάθηκε πλήρως.

δ) Θεραπεία ανθρώπου με πρόβλημα δυσκινησίας της μέσης. Κατά ομολογία του ιδίου, σοβαρότατο πρόβλημα, το οποίο αντιμετώπιζε στη μέση του, κατά την προσκύνηση της κάρας και μετά από έντονο κραδασμό που ένιωσε όταν έσκυψε, για να προσκυνήσει, εξαφανίστηκε.

ε) Θεραπεία ετοιμοθάνατου παιδιού στη Σρι Λάνκα. Πρώην βουδίστρια, η οποία ασπάσθηκε την Ορθοδοξία στην Κύπρο και βαπτίσθηκε πρό-σφατα, με θερμή πίστη προσευχήθηκε στην κάρα του Αγίου όταν την προσκυνού-σε, παρακαλώντας τον για το ετοιμοθάνατο ανεπάκι της στη Σρι Λάνκα. Μετά απ' αυτό δέκτηκε ένα τηλεφώνημα από την πατρίδα της, με το οποίο της γνωστοποιούσαν ότι δεν υπήρχεν πλέον λόγος να ανησυχεί, διότι το παιδί ξεπέρασε τον κίνδυνο. Αυτή, γνωρίζοντας το τί προηγήθηκε, αντελήφθηκε ότι επρόκειτο για θαυματουργική ενέργεια του Αγίου, και ενημέρωσε σχετικά τους οικογενείς της στη Σρι Λάνκα. Αποτέλεσμα τούτου είναι ο έντονος προβληματισμός των εκεί συγγενών της γύρω από την ορθή πίστη και η διάθεσή τους για αναζήτηση της αλήθειας.

Τέλος, το μεγαλύτερο θαύμα, μεγαλύτερο και απ' αυτές ακόμη τις ιάσεις, είναι εκείνο της ανάστασης και ανάτασης των ψυχών των ανθρώπων, της ψυχικής και πνευματικής θεραπείας, της παρακίνησης προς μετάνοια και διόρθωση βίου. Θαύμα, το οποίο ο οφθαλμός δεν μπορεί να εντοπίσει και το αυτί αδυνατεί να αφουγκρασθεί. Ψηλαφείται όμως με την καρδιά του κάθε ανθρώπου και βιώνεται στα έγκατα της ύπαρξής του.

Μετά την αναχώρησή της από τον ναό του Αγίου Χρυσοστόμου στη Λακατάμεια, η τιμία κάρα μεταφέρθηκε επ' ολίγον στον ναό του αποστόλου Φιλίππου και εν συνεχεία στη Μονή του Αγίου Ηρακλειδίου, όπου τελέσθηκε ολονύκτια αγρυπνία. Την επομένη ταξίδευσε για την Πάφο, στον ναό του Αγίου Κενδέου, όπου παρέμεινε

για δύο ημέρες. Το βράδυ της Παρασκευής, 16 Νοεμβρίου, πήγε στον Μητροπολιτικό ναό της Λεμεσού, και το μεσημέρι της Κυριακής, 18 Νοεμβρίου, στη Μονή της Παναγίας του Μαχαιρά, απ' όπου, μετά απο ολονύκτια αγρυπνία, τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, ανεχώρησε για το Αεροδρόμιο Λάρνακας. Στις 12.30μ.μ. με μεταγωγικό στρατιωτικό αεροσκάφος πέταξε για τη Θεσσαλονίκη, και από εκεί μετά από συνεχόμενο οδικό και θαλάσσιο ταξίδι, κατάπλευσε τις πρώτες βραδυνές ώρες στη βάση της, τη Μονή Βατοπαιδίου, για να εξέλθει, «Κύριος οίδεν» πότε.

αποσπάσματα από: το Ιστολόγιο του Ιερού Ναού Αγίου Χρυσοστόμου Λακατάμιας Κύπρου