

17 Σεπτεμβρίου 2019

## **Αρχ. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης: Αγάπησε αυτούς που αγαπούν τον Θεό!**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





*Αρχιμανδρίτης, π. Αιμιλιανός Σιμωνοπετρίτης (1934-2019).*

*“Αγάπησον τους πιστούς, ίνα δι’ αυτών ελεηθής”.*

Αββάς Ησαΐας

Αγάπησε εκείνους που είναι στο περιβάλλον σου, στην Εκκλησία σου, στο μοναστήρι σου, τους πιστούς που είναι κοντά σου, μακριά σου, που μπορεί να τους γνωρίζεις ή όχι.

Αγάπησε τους ευκόλως γινομένους δικούς σου και τους δυσεντεύκτους, αυτούς που είναι δύσκολο να τους βρης, όπως λέγει ο Μέγας Βασίλειος, δηλαδή τους Γέροντες, τις πνευματικές προσωπικότητες.

Αγάπησε αυτούς που πιστεύουν στον Θεό, που αγαπούν τον Θεό, που έχουν λόγον Θεού.

Αγάπησε όσους έχουν στην ζωή τους την παρουσία, το χαμόγελο και την ειρήνη του Θεού, όσους υπηρετούν τον Θεόν. Αγάπησέ τους, για να ελεηθής δι’ αυτών. Ευθυμείσθε πόσο ο μέγας Παύλος, αλλά και όλοι οι άγιοι της Εκκλησίας ζητούσαν τις προσευχές των πιστών. Πόσοι είναι οι πιστοί; Απειράριθμοι, μόνο που εμείς δεν τους γνωρίζουμε.

Γεμίζουν κάθε ημέρα την βασιλεία των ουρανών αλλά εμείς νομίζουμε πως πάνε απ’ ευθείας στην κόλασι. Και όμως, ο Θεός ως παντοδύναμος προσδοκά πάντα την κατάλληλη στιγμή για να μπορέσει να μιλήσει στην κάθε ψυχή, να την φωτίσει, να την αλλοιώσει, να την κάνει πιστή σε Αυτόν.

Αγάπησε λοιπόν όλους τους πιστούς, πολύ δε περισσότερο όσους κατάδηλα είναι υπηρέτες του αγίου Θεού και μπορούν να ανεβάσουν την ζωή σου. Η προσευχή

τους, η μεσιτεία τους, το χαμόγελο τους, το μάτι τους, το γεμάτο ειρήνη και αγνότητα, ο λόγος τους ο χαριτωμένος, η σιωπή τους, η σοβαρότητά τους, η ταπείνωσής τους, θα ελεήσουν και σένα. Έχουν παρρησία ενώπιον του του Θεού. Τους ακούει εύκολα ο Θεός.

Πώς να ακούση εσένα, όταν είσαι μέσα στον βόρβορο; Όταν όμως ακουμπήσης επάνω τους, όταν ζητάς τις ευχές τους, όταν τρέχης να τους ακούσης, όταν τους αγαπάς περισσότερο από τους άλλους πιστούς, τότε μαζί με αυτούς ελεεί και σένα ο Θεός.

Ακούμε πολλούς να παρακαλούν: Θα τραβήξης και μένα στον παράδεισο; Έχομε ωραιότατες σχετικές ιστορίες από την ζωή των αγίων μας. Πριν φύγουν από την ζωή αυτή, ειδοποιούσαν: Θα σε πάρω σε μια εβδομάδα, σε σαράντα μέρες, σε έναν χρόνο. Και πράγματι, τον έπαιρναν.

Αγάπησε λοιπόν τους αγίους που είναι ακόμη εν τη ζωή, αυτούς που είναι τριγύρω σου. Πέσε στα πόδια τους, αγκάλιασέ τους, κάνε ό,τι μπορείς, ώστε να αρπάξης ότι έχουν στην ύπαρξί τους. Προ πάντων όμως, άρπαξε την προσευχή τους, η οποία κάθε μέρα κάνει θαύματα μυστικά.

Πόθησε όχι μόνον τους ζώντας αγίους, αλλά και αυτούς οι οποίοι προσεδρεύουν κάθε μέρα στον Θεόν, οι οποίοι δοξάσθηκαν και δοξάζουν τον Θεόν· ομοίως και τους αγγέλους.

*Από το βιβλίο του Αρχ. Αιμιλιανού Σιμωνοπετρίτη, "Λόγιο ασκητικοί, Ερμηνεία στον αββά Ησαΐα", των εκδόσεων Ίνδικτος.*