

13 Σεπτεμβρίου 2019

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Με την ακολουθία του αγιασμού ξεκίνησε σήμερα η νέα σχολική χρονιά σε όλες τις σχολικές μονάδες της Ιεράς Μητροπόλεώς μας.



Ο Σεβασμιώτατος Ποιμενάρχης μας, Μητροπολίτης Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμάς τέλεσε την ακολουθία του αγιασμού στο 1ο Λύκειο Αγρινίου και κατόπιν στο 2ο Λύκειο Ιεράς Πόλεως Μεσολογγίου.

Κατά την σύντομη προσφώνησή του προς τους εκπαιδευτικούς, τους μαθητές και τις μαθήτριες, ο Σεβασμιώτατος ευχήθηκε ένα δημιουργικό και ευλογημένο, κατά πάντα, σχολικό έτος, με χαρά και υγεία.

Επίσης παρότρυνε τα παιδιά να ζουν ενωμένα με τον Τριαδικό Θεό, ο οποίος είναι το φως το αληθινό, να αγωνίζονται στη ζωή τους για την κατάκτηση του αγαθού, να «πεινούν» και να «διψούν» για την καλλιέργεια και την απόκτηση της αγάπης, της αλήθειας, της παιδείας και της μάθησης.

Ο Σεβασμιώτατος, κατά την επίσκεψή του, είχε επίσης την ευκαιρία να συνομιλήσει με τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές και να γίνει αποδέκτης των προβληματισμών και των ανησυχιών τους.

Σημειώνουμε, ότι σε όλα τα Σχολεία της Ιεράς Μητροπόλεως οι Ιερείς, μετά τον αγιασμό που τέλεσαν, ανέγνωσαν και τα μηνύματα του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κοσμά, για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.

Εκ του Γραφείου Τύπου και Επικοινωνίας
της Ιεράς Μητροπόλεως

Ακολουθούν τα μηνύματα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου:



Μήνυμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά
προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων

Αγαπητά μου, παιδιά,

Οι διακοπές τελείωσαν και τώρα πάλι γεμίσατε τις αυλές των σχολείων σας με χαρά. Καλώς ήλθατε στη νέα σας τάξι. Εύχομαι με υγεία και με αγάπη στη μάθησι να περάσετε την εφετεινή σας σχολική χρονιά.

Οι δάσκαλοί σας, σας περιμένουν και είναι έτοιμοι να σας μάθουν πολλά και σπουδαία πράγματα. Να σας μεταδώσουν γνώσεις που θα σας βοηθήσουν να γίνετε καλύτεροι άνθρωποι.

Για να επιτύχετε, όμως, όλα αυτά, είναι ανάγκη κι εσείς να βοηθήσετε. Να έχετε αγάπη μεταξύ σας, να έχετε ειλικρινή συνεργασία, να σέβεσθε και να υπακούτε τους δασκάλους σας.

Να αγαπάτε τα βιβλία σας. Να διαβάζετε όλα τα μαθήματά σας με συνέπεια. Να

αποφύγετε τις άσχημες συναναστροφές, γιατί αυτές σας απομακρύνουν από την αληθινή μελέτη και την καθαρή σας πορεία. Να μη λησμονείτε τον εκκλησιασμό σας την Κυριακή και το κατηχητικό σχολείο κάθε εβδομάδα. Αν τα προσέξετε και τα ζήσετε όλα αυτά, τότε αληθινά θα προοδεύσετε στη ζωή σας.

Εύχομαι υγεία και φωτισμό στους δασκάλους σας. Εύχομαι υγεία και αληθινή προσφορά στους γονείς σας. Και σε εσάς, εύχομαι με υγεία και επιτυχία να περάσετε το νέο σχολικό έτος.

Με πατρική αγάπη.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ



Μήνυμα του Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά
προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων

Αγαπητά μου παιδιά,

Ο Κύριος και Θεός μας, Ιησούς Χριστός στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιό Του μας λέει: «Μακάριοι», ευτυχείς δηλαδή, «είναι όσοι πεινούν και διψούν γιατί αυτοί θα χορτάσουν» (Ματθ. ε', 6). Η πείνα και η δίψα στην οποία αναφέρεται ο Χριστός έχει πνευματική έννοια. Είναι ο δρόμος που οδηγεί τον άνθρωπο στη γνώσι της αληθινής σοφίας και της επιστήμης • στην καταξίωσι της ζωής.

Είναι γεγονός πως πολλοί στην εποχή μας προσπαθούν να σας πείσουν να πεινάτε

και να διψάτε για συγκεκριμένα και προσωρινά, ακόμη και ψεύτικα πράγματα, όπως είναι η ευημερία, η οικονομική επιφάνεια, η ανθρώπινη δύναμι, η κατάκτησι της ψευτοηδονής.

Ως πνευματικός σας Πατέρας, που σας αγαπώ και προσεύχομαι αδιάκοπα για την υγεία και την πρόδοό σας, θα ήθελα να σας αναφέρω κάποιους στόχους τους οποίους με πείνα και δίψα εφέτος να επιτύχετε.

α) Πείνα και δίψα να έχετε για την καλλιέργεια της αληθινής, της αγνής, της καθαρής αγάπης. Να αγαπήσετε με όλη σας τη δύναμι τον Χριστό μας, τους εκπαιδευτικούς σας και τους συμμαθητές σας.

β) Πείνα και δίψα να έχετε για την απόκτησι και την καλλιέργεια της αλήθειας. Μόνο εάν διψάτε και πεινάτε για την καθαρή αλήθεια θα μπορέσετε να δώσετε απάντησι στα εφηβικά σας προβλήματα, να ειρηνεύσετε, να θέσετε αληθινά θεμέλια για την οικοδομή του εαυτού σας.

γ) Να έχετε πείνα και δίψα για την καθαρή παιδεία και τη μάθησι. Να σκύψετε με πόθο και κόπο στο βιβλίο σας. Να το αγαπήσετε και να το μελετήσετε καλά.

Αυτή η πείνα και η δίψα θα σας χορτάσει, θα σας γεμίσει, θα σας ολοκληρώσει. Εμείς θα είμαστε κοντά σας • θα προσευχόμαστε για εσάς.

Εύχομαι υγεία, φωτισμό και κάθε αγαθό στους καλούς εκπαιδευτικούς σας. Τους ευχαριστώ και τους συγχαίρω.

Και σε εσάς, παιδιά μου, εύχομαι καλή, απρόσκοπτη και αποδοτική χρονιά.

Ο Θεός μας να είναι κοντά σας.

Με την αγάπη του Χριστού μας

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ