

11 Σεπτεμβρίου 2019

Αικατερίνη Δέρβα: Να είσαι ταπεινός σε όλες σου τις εκδηλώσεις, η έπαρση δεν αρέσει σε κανέναν!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





Η μακαριστή Αικατερίνα Δέρβα.

Η φύση είναι ένα βιβλίο ανοιχτό. Χιλιάδες φωνές μυστικές μιλούν για τον Δημιουργό. Όμως πρέπει να είσαι μάστορας, αλλά και χασομέρης, και τότε θα μπορέσεις να μάθεις την γλώσσα τους.

Αν η καθημερινή ζωή σου είναι φτωχή, μην την περιφρονήσεις. Κρίνε τον εαυτό σου που δεν είναι αρκετά ποιητής για κάνει τη ζωή ένα ωραίο ποίημα και μία όμορφη μουσική.

Μη χαίρεσαι, όταν κερδίζεις οποιοδήποτε κέρδος, ακόμη και πνευματικό να είναι και ανεβαίνεις. Υπάρχει φόβος να πέσεις.

Μη στεναχωριέσαι όταν χάνεις. Αυτό σε κατεβάζει. Πατάς χαμηλά στην γη και δεν υπάρχει φόβος να πέσεις.

Τους πειρασμούς μην τους φοβάσαι. Είναι κοπριά. Το δέντρο που έχει κοπριά στην ρίζα του μην το φοβάσαι. Θα μεγαλώσει. Αλίμονο στο δέντρο που δεν έχει κοπριά. (πειρασμούς)

Πες μία καλημέρα στον εχθρό σου με αγάπη και να ξέρεις ότι εκείνη την ώρα κάνεις ένα μεγάλο δώρο στον Θεό.

Ο εγωιστής είναι αλάδωτη μηχανή που κάνει θόρυβο, τρώει τα σωθικά της και κουράζει και τους άλλους.

Να είσαι ταπεινός σε όλες τις εκδηλώσεις γιατί η έπαρση δεν αρέσει σε κανέναν, ούτε στον Θεό ούτε στους ανθρώπους.

Αν οι πράξεις μας είναι καλές και η συνείδηση μας καθαρή, δεν φοβόμαστε τον Θεό.

Από το βιβλίο «Ασκητές μέσα στον κόσμο», τόμος Β', Άγιον Όρος.