

4 Σεπτεμβρίου 2019

## **Γέροντας, π. Εφραίμ Κατουνακιώτης: “Αδικούμε τους αποθαμένους, εάν δεν τους μνημονεύουμε”!**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)





*Ο Γέροντας, Ιερομόναχος, π. Εφραίμ Κατουνακιώτης (1912-1988).*

Επιστολή του Γέροντα, π. Εφραίμ Κατουνακιώτη

Κατουνάκια Αγίου Όρους  
τη 1-14 Μαρτίου 1987

Εν Χριστώ

Αγαπητέ αδελφέ κ. Γεώργιε

Εύχομαι όπως ο Κύριος ο Θεός εξαποστείλει τον Άγγελο Αυτού και κατευθύνει τα διαβήματα Υμών και διανοήματα εις οδόν ειρήνης, εις οδόν αγάπης, εις οδόν αγιασμού, κατά το Άγιον Αυτού Θέλημα. Αμήν.

Πήρα το γράμμα Σας και έρχομαι να Σας απαντήσω...

Φεύγοντας από το σπίτι μου, μου αφήσατε μερικά ονόματα να μνημονεύω, τα οποία αμέσως κατέγραψα στα δίπτυχά μου και τα μνημονεύουμε κάθε μέρα, καθότι κάθε μέρα λειτουργάμε.

Τα ονόματα είναι τα εξής...

Αποθαμένα δεν βλέπω. Νομίζω πως αδικούμε τους αποθαμένους, εάν δεν τους μνημονεύουμε.

Εάν δε είναι Πατέρας ή Μητέρα, τότε αμαρτάνουμε. Ότι κάνουμε εμείς στους γονείς μας, το ίδιο θα κάνουν τα παιδιά μας σε μας.

Καλή Σαρακοστή και καλό Πάσχα.

Με πατρικές ευχές  
Παπα-Εφραίμ

*Η επιστολή του Γέροντα, π. Εφραίμ Κατουνακιώτη δημοσιεύεται στο βιβλίο του καθηγητή Γεώργιου Κρουσταλάκη, "Γέρων Εφραίμ Κατουνακιώτης, Ο Θεολόγος και Παιδαγωγός της ερήμου" των εκδόσεων εν Πλω.*