

22 Αυγούστου 2019

## «Χαριτωμένες παραινέσεις», μια νέα ενότητα στο «Διακόνημα»!

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Χαριτωμένες παραινέσεις](#)



Γράφει ο **Στέλιος Κούκος**

Ο ελληνικός 20ός αιώνας με τις ποικίλες ιστορικές του περιπέτειες, θριάμβους και τραγωδίες (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Μικρασιατική τραγωδία, έπος του '40, γερμανική κατοχή, εμφύλιος πόλεμος, ενωτικός αγώνας της Κύπρου, εισβολή των Τούρκων στην Μεγαλόνησο κτλ), μοιάζει να αποτελεί συγχρόνως και ένα τεράστιο εργαστήριο πνευματικότητας και αγιότητας!

Ένας γαλαξίας αγίων, γερόντων και ευλαβών λαϊκών που έζησαν τις αγωνίες του γένους και παράλληλα αναζήτησαν και βίωσαν το πλήρες νόημα, βρίσκοντας στο πρόσωπο του Χριστού την Οδό, την Αλήθεια και την Ζωή που δικαιολογεί και χαριτώνει κάθε προσπάθεια. Άλλωστε, όπως έχει γραφεί “εάν κτίζεις για να κτίζεις πλέκεις τα σάβανα σου” (Αρχ. Βασίλειος Ιβηρίτης).

Ευλογημένες ψυχές που πίστεψαν ακράδαντα και καρδιακά στην προτροπή του Χριστού πως “ενός εστί χρεία”. Αυτό το ένα που έχουμε άμεση ανάγκη για να ζήσουμε πραγματικά! Το ένα που ενοποιεί τα πάντα και είναι ο ίδιος ο Θεός που θεώνει τους αναζητητές και φίλους Του και χαριτώνει τα έργα και τις ενέργειές τους.

Οι πνεύμονες και η καρδιά της Εκκλησίας είναι πάντα τα χαρισματούχα μέλη της, οι άγιοι της οι οποίοι αποτελούν νησίδες ειρήνης και ζωής, η φανέρωση του θείου θελήματος και της χάριτος στον κόσμο.

Γύρω από αυτούς ένα πλήθος πιστών βρίσκει ανάπαυση, παρηγοριά, καθοδήγηση και πάσης φύσεως συνδρομή σε όλες τους τις ανάγκες. Ο λόγος τους παρηγορεί, ενδυναμώνει, θεραπεύει, φέρνει ελπίδα, ανοίγει δρόμους, συμφιλιώνει με τον Θεό και τους συνανθρώπους, ανοίγει διάπλατα τις θύρες του ελέους και δίνει περίσσια ζωή.

«Βρες την ειρήνη μέσα σου και χιλιάδες άνθρωποι θα ειρηνεύσουν κοντά σου»! έλεγε ο Άγιος Σεραφείμ του Σαρώφ και τον λόγο του επιβεβαιώνουν τα πλήθη των πιστών που μαθήτευσαν πλάι σε χαριτόβρυτες, ειρηνοφόρες καρδιές.

Οι ίδιοι, δεν έπαψαν και μετά την κοίμησή τους, να βρίσκονται ανάμεσά μας και να παρηγορούν και να εμψυχώνουν όσους τους επικαλούνται. Μερικές φορές, μάλιστα, επεμβαίνουν αυτοπροαιρέτως!

Ιδιαίτερη, όμως, παραμυθία προσφέρουν και οι χαριτωμένοι λόγοι τους, οι συνομιλίες που είχαν όπως καταγράφηκαν, η αλληλογραφία τους! Πρόκειται για ποικίλες παραινέσεις χάριτος που έχει μεγάλη ανάγκη ο σύγχρονος κουρασμένος

και πεφορτισμένος άνθρωπος.

«Χαριτωμένες παραινέσεις» τιτλοφορείται η νέα ενότητα που εγκαινιάζουμε σήμερα και σ' αυτήν θα μπορείτε να διαβάσετε αποσπάσματα σύντομων λόγων, απαύγασμα της οσιακής ζωής Χαριτωμένων Οσίων, Κληρικών, Γερόντων, Γεροντισσών, Μοναχών και λαϊκών, καρπό της πνευματικής τους ζωής και αγωνίας καθώς και της πυρπολημένης από θεία αγάπη καρδιάς τους.