

31 Ιουλίου 2019

Στον Μητροπολίτη Φθιώτιδος Νικόλαο ευγνωμοσύνης αντίδωρον

Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα



του αρχιμανδρίτη Τιμοθέου Ηλιάκη

Ήταν Αύγουστος του 1991 νέος εγώ και άγνωστος τότε κληρικός είχα αφοσιωθεί στο έργο που μου είχε αναθέσει η Εκκλησία με σεπτή εντολή του μακαριστού Γέροντα μου, Μητροπολίτου Ν.Ιωνίας Τιμοθέου, στην αποπεράτωση του Ιερού Ναού

των Αγίων Βασιλείου και Κοσμά του Αιτωλού Ν.Φιλαδελφείας.

Ένα πρωινό με ειδοποίησαν πως με ζητάει στο τηλέφωνο ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, αρχιμανδρίτης Νικόλαος Πρωτοπαπάς. Απόρησα, τι να με θέλει άραγε σκέφθηκα, δεν τον γνωρίζω ούτε με γνωρίζει, τι συμβαίνει;

- Πάτερ Τιμόθεε ευλόγησον, άκουσα από την άλλη μεριά του τηλεφώνου, είμαι ο Διευθυντής του Ραδιοφωνικού Σταθμού της Εκκλησίας, θέλω να σου κάνω μια πρόταση, θέλω να αναλάβεις μια εκπομπή στο Ραδιόφωνο και συγκεκριμένα την παρουσίαση του Συναξαριστή της ημέρας κάθε πρωί.

- Μα εγώ είμαι άπειρος, νέος κληρικός και ξένος με το αντικείμενο του ραδιοφώνου, απάντησα.



- Θέλω πάτερ μου να αναδείξω νέους Κληρικούς, να τους δώσω βήμα και μαζί την ευκαιρία να δουλέψουν και να βγουν από την αφάνεια να είναι έτοιμοι για τις αυριανές προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν, λοιπόν πάρε ευχή από τον Δεσπότη σου και αύριο σε περιμένω στα Γραφεία στη Σύνοδο. Ξεκινάμε δουλειά τον Σεπτέμβριο μου είπε γελώντας αλλά και με ύφος που δεν σήκωνε αντίρρηση.

Έτσι και έγινε. Συνεργάστηκα μαζί του για ένα ολόκληρο χρόνο και εκείνη η συνεργασία παραμένει ένα από τα πιο πολύτιμα εφόδια που απέκτησα στην ιερατική μου πορεία και ταπεινή διακονία.

Σήμερα στο κατευόδιό του καταθέτω δάκρυα ευγνωμοσύνης μαζί με την ευχή ο Κύριος να τον έχει στα δεξιά Του στον Παράδεισο απ όπου θα συνεχίσει είμαι σίγουρος να μας ευεργετεί με τις προσευχές του.

Καλή Ανάσταση Δεσπότη μου !

Αρχιμ. Τιμόθεος Ηλιάκης

Πηγή: ektimotheou.blogspot.com