

## **Τον Γιάννη τον αγαπάμε γιατί σε αυτόν βλέπουμε αυτό που θα έπρεπε να είναι ο καθένας που ζει σε αυτήν την χώρα**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)



Ο χώρος όπου έπαιζε μικρός σείστηκε από τις ιαχές του κόσμου που φώναζαν «MVP» - Antetokounbros Academy για παιδιά που δεν έχουν οικονομική δυνατότητα.

Την αποθέωση, όπως ήταν αναμενόμενο, γνώρισαν στα Σεπόλια ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέρφια του που βρέθηκαν στη γιορτή που διεξήχθη στο γήπεδο όπου ο MVP του NBA έκανε τα πρώτα βήματά του στο μπάσκετ.

Ο χαμογελαστός Γιάννης έφτασε στο event μαζί με τα αδέρφια του με το γήπεδο να... σείεται από τις ιαχές του κόσμου που φώναζε συνεχώς «MVP, MVP».

Ο χώρος μάλιστα ήταν ασφυκτικά γεμάτος καθώς όλοι έτρεξαν να δουν τον αστέρα του NBA.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για την επιστροφή του στο γήπεδο του Τρίτωνα στα Σεπόλια κι εν συνεχεία ανέλαβε ρόλο προπονητή στην κατηγορία U18 του τουρνουά 3on3, η οποία μάλιστα αναδείχθηκε νικήτρια με σκορ 12-11.

«Ποιος θα περίμενε ποτέ ότι θα γινόταν κάτι τέτοιο εδώ στο γήπεδο, στα Σεπόλια... Ειλικρινά ανατριχιάζω που είμαι στο ίδιο γήπεδο που μεγάλωσα κι έπαιξα μπάσκετ! Είναι φανταστικό αυτό που γίνεται σήμερα εδώ. Ό,τι κι αν πετύχεις στη ζωή, δεν πρέπει να ξεχνάς από που ξεκίνησες και γι' αυτό ακριβώς θέλω να κάνω το event της NIKE στα Σεπόλια. Δεν θα ξεχάσω ποτέ από που ξεκίνησα κι αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα στη ζωή. Σημαίνει πάρα πολλά αυτό το βραβείο του MVP. Η οικογένειά μου είναι πάρα πολύ χαρούμενη και περήφανη», είπε ο Γιάννης.

Στο περιθώριο, μάλιστα, των εκδηλώσεων ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο ανακοίνωσαν τη δημιουργία της «Antetokounbros Academy» όπου θα έχουν προτεραιότητα οι νεαροί αθλητές που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κυνηγήσουν το όνειρό τους!

Παρεμπιπτόντως, έχουν ήδη συγκεντρωθεί 25.000 ευρώ από το event στα Σεπόλια και θα ακολουθήσουν κι άλλες δραστηριότητες.

**[Πηγή: voria.gr](http://voria.gr)**



Τον Γιάννη και όλη του την οικογένεια, τους αγαπάμε και έχουν την καθολική αναγνώριση και σεβασμό, γιατί σε αυτούς βλέπουμε αυτό που θα έπρεπε να είναι κάθε Έλληνας, γηγενής και μη, και κάθε μετανάστης και κάθε ένας που ζει σε αυτή τη χώρα, ανεξαρτήτως καταγωγής, φυλής, χρώματος και θρησκείας: ένας τίμιος άνθρωπος, με αρχές και ιδανικά, ένας μαχητής της ζωής, αυτός που δεν το έβαλε κάτω και πάλεψε και πέτυχε σε αυτό που ήθελε, ένας άνθρωπος που σεβάστηκε τον (ξένο) τόπο στον οποίο ήρθαν οι γονείς του, ένας άνθρωπος που ΑΓΑΠΗΣΕ τον (ξένο) τόπο στον οποίο γεννήθηκε και μεγάλωσε, παρά το γεγονός ότι ο τόπος αυτός δεν του φέρθηκε πάντα με τον καλύτερο τρόπο.

Όλα αυτά και άλλα πολλά χαρακτηριστικά του Γιάννη, όπως η παιδεία του, η φυσική του ευγένεια, η κοινωνική του μόρφωση, η φιλοσοφία ζωής του, η σπάνια αίσθηση χρέους προς την κοινωνία που έχει, είναι πράγματα που του διδάχθηκαν από σπουδαίους, πολύ σπουδαίους, γονείς:

Τον Τσάρλς και την Βερόνικα Αντετοκούνμπο. Αυτοί του έμαθαν ό,τι πραγματικά αξίζει από αυτά που ξέρει. Αυτοί του έμαθαν ότι υπάρχουν κι άλλα πράγματα πέρα από το μπάσκετ και τα λεφτά, αυτοί του έμαθαν να νοιάζεται για την κοινωνία (θυμίζω μια φράση του στο περιοδικό TIME: “Before I leave this earth, I’m going to help people have a better future”), αυτοί του εξήγησαν στην εφηβεία του ότι εδώ γεννήθηκε και αυτή θα είναι από δω και πέρα η πατρίδα του, την οποία οφείλει να αγαπά, να τιμά, να σέβεται και να προσφέρει σε αυτή όπως μπορεί. Αυτοί του

εμφύσησαν αρχές και ιδανικά, τα οποία στην κοινωνία που τους φιλοξενούσε θεωρούνται... ντεπασέ.

Αυτά θαυμάζουμε πρώτα απ' όλα στον Γιάννη και ύστερα τα μπασκετικά του προσόντα, τις διακρίσεις του και την διαφήμιση που κάνει στην Ελλάδα. Για όλα αυτά, ο Γιάννης είναι δικαίως ένα πραγματικό ίνδαλμα. Είχε καιρό να αποκτήσει αυτή η κοινωνία ένα ίνδαλμα. Ένα γνήσιο πρότυπο που να εκφράζει κάτι αυθεντικά θετικό. Και είναι μεγάλη τύχη που αυτό το ίνδαλμα δεν έχει το ίδιο χρώμα δέρματος με εμάς, δεν έχει την ίδια καταγωγή με εμάς, αλλά πήρε και κουβαλάει (ακόμα να καταλάβω πώς) ο,τι καλύτερο από εμάς για να μας το ξαναδώσει πίσω καθαρό και ατόφιο.

Ο Γιάννης είναι από σήμερα τα ξημερώματα ο MVP του NBA.

Ο Τσαρλς και η Βερόνικα θα είναι πάντα οι Πολυτιμότεροι Παίκτες μιας κοινωνίας.

Πηγή: [iellada.gr](http://iellada.gr)