

25 Ιουνίου 2019

Ο Δράμας Παύλος στα 100ά γενέθλεια του π. Αγγελου Δικμάνη (ΦΩΤΟ)

/ [Γενικά Θέματα](#)



Την Πέμπτη 20 Ιουνίου ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Δράμας Παύλος

συνοδευόμενος από τον Πρωτοσύγκελλο της Ι.Μ.Δράμας π. Γεώργιο Τσακίρογλου και τον εφημέριο του Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων Δράμας π. Δημήτριο Αχθοφορίδη επισκέφθηκαν στην οικία του τον συνταξιούχο Ιερέα π. Άγγελο Δικμάνη με την ευκαιρία της συμπληρώσεως του χρυσού ιωβηλαίου (100 ετών) ώστε να ευχηθούν στον γέροντα ιερέα.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Μητρόπολης: «Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα όλων των παρευρισκομένων , ιδιαιτέρως όμως στο πρόσωπο του π. Αγγέλου στον οποίο ο Μητροπολίτης μας δώρισε εικόνα του Αγ. Μελετίου και κομποσκήνι τα οποία έλαβε με ιδιαίτερη ικανοποίηση ο π. Άγγελος ευχαριστώντας τον Μητροπολίτη μας για αυτήν του την κίνηση- επίσκεψη.

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΔΙΚΜΑΝΗΣ (ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΤΗ ΙΕΡΩΣΥΝΗΣ)

Ο π. Άγγελος Δικμάνης γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1919 στο χωριό Πετρούσα Δράμας. Οι γονείς του Κωνσταντίνος και Αικατερίνη ήταν αγρότες. Αποφοίτησε από το δημοτικό σχολείο Πετρούσης και κατόπιν από τη Σχολή Αγροοικονομίας Αλιστράτης. Νυμφεύθηκε τη συγχωριανή του Χρυσάνθη Βαλαβάνη, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά , τον Κωνσταντίνο, ήδη συνταξιούχο υπάλληλο της ΔΕΗ, και τον Αθανάσιο, ο οποίος διατηρεί φαρμακείο στην Πετρούσα. Τα δύο παιδιά του χάρισαν έξι εγγόνια και τρία δισέγγονα. Από μικρός εκδήλωσε την κλίση του για την ιερωσύνη. Διακονούσε στο αναλόγιο του Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου Πετρούσης ως κανονάρχης και ήταν ιδιαίτερα φιλακόλουθος. Χειροτονήθηκε διάκονος την Κυριακή του Τυφλού τον Μάιο του 1952 στο ναό του χωριού του και την Πέμπτη της Αναλήψεως του ιδίου έτους ιερέας στον παλαιό Μητροπολιτικό Ναό Δράμας από τον τότε Μητροπολίτη Δράμας κυρό Γεώργιο Μισαηλίδη (1942-1958) του οποίου υπήρξε και η πρώτη χειροτονία.

Από την ημέρα της χειροτονίας του ο π. Άγγελος τοποθετήθηκε εφημέριος στον Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων Δράμας στον οποίο ιερουργούσε μέχρι πριν 3 έτη παρότι συνταξιοδοτήθηκε την 30 η Νοεμβρίου 2007. Φοίτησε στα Εκκλησιαστικά Φροντιστήρια Φλωρίνης (1952) και Θεσσαλονίκης (1953). Το έτος 1959 παρακολούθησε μαθήματα στο Πνευματικό Φροντιστήριο της Ι.Μ. Πετράκη και διακονούσε το μυστήριο της εξομολογήσεως μέχρι προ ολίγων ετών.

Το έτος 1955 ίδρυσε τον Σύλλογο Φιλοπτώχου του Ι.Ν. Αγ. Αναργύρων Δράμας και το επόμενο έτος τα συσσίτια του ναού (πρότυπα για την εποχή) . Με τον σύλλογο επισκεπτόταν τις φυλακές της πόλης, το Δημοτικό Νοσοκομείο, το Γηροκομείο, το Ορφανοτροφείο και το Στρατιωτικό Νοσοκομείο προσφέροντας δέματα ενίσχυσης και διάφορες ευλογίες με τη παρουσία της χορωδίας του ναού. Διακρίνεται ως σήμερα για την καλλιφωνία και τη στεντόρεια ψαλμωδία του όπως επίσης και για



λοί από
ότι τα
ικό της
. Ν. Αγ.
για 45
8 έτη



"Στέφανος
χερόντων, τέκνα τέκνων,
καύχημα δε τέκνων
"πατέρες αυτών"
(Παροιμ. 17,6).



Πηγή: vimaorthodoxias.gr