

13 Ιουνίου 2019

Για 1η φορά αμοντάριστη συνέντευξη μάνας Αυξεντίου: “Θέλω 2 λόγια”

[Θέατρο, Κινηματογράφος, Ντοκυμανταίρ, TV και Διαδίκτυο / Πολυμέσα - Multimedia](#)



Αμοντάριστα πλάνα από την συνέντευξη της Αντωνούς Αυξεντίου που προβλήθηκε από το ΡΙΚ δημοσιεύει η σελίδα «Ιστορικές μνήμες ΕΟΚΑ».

Στη συνέντευξή της η μάνα του ήρωα λέει το ποίημα που έγραψε για τον μονάκριβό της που έμελλε να γίνει ο επικήδειός μιας ηρωίδας μάνας. Ο επικήδειος

της μάνας του Αυξεντίου μελοποιήθηκε από τον Γιώργο Θεοφάνους και ερμηνεύθηκε από την Μαρινέλλα.

Μεταξύ άλλων η Αντωνού εξιστορεί τις μέρες που έψαχνε η Αστυνομία τον Αυξεντίου και λέει πως δεν τον είδε εκείνες τις μέρες, παρόλο που ο Γλιόρης έψαξε και βρήκε καταφύγιο στο σπίτι της αρραβωνιαστικιάς του αλλά και στο σπίτι της αδελφής του. Η μάνα του λέει ότι δεν γνώριζε ότι ο γιος της ήταν στην ΕΟΚΑ. «Εν έμαθα εν μου ελαλούσαν εμένα. Ελάλουν της Βασιλούς ότι αρκεί να έρτει να ππέσει, ελάλε μου φαίνεστε σου».

Ο Αυξεντίου είχε πάει στην Άλωνα λέει η μάνα του. Νωρίτερα η αδελφή του, όταν είχε πάει στο σπίτι της, του είπε ότι τον ψάχνει η Αστυνομία, της είπε «φύετε που έσσο τζιαι αν έρτει κανέννας εννά ανοίξω εγώ».

Η μάνα του Σταυραετού του Μαχαιρά θυμάται τον γιο της μικρό και λέει τι του άρεσε να κάνει. Του άρεσε να ακούει από τον παπά του ιστορίες για τον Αθανάσιο Διάκο, για τους ήρωες του 1821. Ρωτούσε τον παπά του και ήθελε να ακούει ιστορίες. Μεγαλώνοντας, ήθελε να πάει στην Ελλάδα, στην Σχολή Ευελπίδων.

Ξύπνα Γλιόρη μου να δεις που κόντεψεν η Νίκη, τζι εσέναν βάλλουσιν μπροστά γιατί σ' εσέν' ανήκει. Ξύπνα να δεις τους κόπους σου

***Να δεις τα βάσανά σου που νυκτοξημερώνεσουν μες τα κρησφύγετά σου
Ενυχτοξημερώνεσουν μες τα κρησφύγετά σου τζιαι εκέρτισες ότι ήθελες
τζιαι επήρες τα μητά σου. Ξύπνα να δεις τη μάνα σου που στέκεται κοντά
σου τζιαι έκαμε σίερη καρκιά όπως τη λεβεντιά σου***

***Θέλω θκυο λόγια να μου πεις, γιέ μου που την καρκιά σου. Μεν κλαίεις
μάνα, μεν κλαίεις πως έχασες το γιο σου την ώρα του θανάτου σου εννά
είμαι στο πλευρό σου.***

***Την ώρα του θανάτου μου πριχού τα μάτια κλείσω πέρκι σε δω λεβέντη
μου τζιαι σε ξαναφιλήσω. Γεια σου Γλιόρη αθάνατε ήρωα των ηρώων τζιαι
τ' όνομα σου έφηκες παντοτινά στον κόσμο. Γεια σου Γλιόρη αθάνατε ας
έχουμε υγεία που σιώνοσες το γαίμα σου ναι την ελευθερία.***

***Χαλάλιν της Πατρίδος μου ο γιος μου, η ζωή μου, τζι αφού εν
επαραδόθηκεν τζι έμεινεν τζι εσκοτώθηκεν ας έσει την ευτζήν μου.***

Εχόγλασε το γαίμα μου, όπλο θέλω να πάρω πας τα βουνά του Μασιαιρά τζιειπάνω να πεθάνω. Τζιειπάνω που θυσίασε ο γιος μου τη ζωή του, τζιειπάνω να θυσιαστώ να είμαι τζιαι γω μαζί του.

Αιωνία σου η μνήμη Γλιόρη μου αθάνατε, τ' όνομα σου εννά μείνει.

Πηγή: sigmalive.com