

Σωτήρης Μουστάκας. Αγωνίστηκε για την απελευθέρωση της Κύπρου και την ένωση με την Ελλάδα. Οι Άγγλοι τον «περιποιήθηκαν» και τον φυλάκισαν για 7 μήνες σε ηλικία 15 ετών. Ποιος ήταν μεγαλύτερός του φόβος...

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)





Ο Σωτήρης Μουστάκας ήταν ένας γνήσιος κωμικός ηθοποιός. Παρόλο που στην καριέρα του ερμήνευσε και κλασικούς ρόλους, είχε ταυτίσει το όνομά του με το γέλιο. Ήταν ένα από τα βασικά ονόματα της επιθεώρησης, που δε δίσταζε να τσαλακώνει την εικόνα του.

Οι ρόλοι και οι μεταμφιέσεις του άφησαν εποχή. Οι περισσότεροι που τον θαύμαζαν στο θέατρο και τον κινηματογράφο, δεν γνωρίζουν ότι ο Μουστάκας ήταν Κύπριος και σε νεαρή ηλικία συμμετείχε στον ένοπλο απελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ. Η Εθνική Οργάνωση Κυπρίων Αγωνιστών αγωνίστηκε την περίοδο 1955 - 1959 κατά της Βρετανικής κυριαρχίας. Σκοπός ήταν η απελευθέρωση της Κύπρου και η ένωσή της με την Ελλάδα.

Ο Μουστάκας γεννήθηκε το 1940 και ήταν τότε 15 χρονών. Όπως χιλιάδες συμμαθητές του, έτσι και εκείνος, μύηθηκε στον αγώνα των Κυπρίων και πήρε ενεργό μέρος στη εξέγερση. Ήταν το πρώτο απελευθερωτικό κίνημα, που βασίστηκε σε μαθητές του Λυκείου.

Ο Μουστάκας μοίραζε φυλλάδια και έγραφε συνθήματα στους τοίχους. Ο νεαρός Σωτήρης όμως έγινε αντιληπτός από τους Άγγλους. Συνελήφθη και οδηγήθηκε στη φυλακή, όπου κρατήθηκε για επτά μήνες και υπέστη όλες τις βρετανικές «περιποιήσεις». Η φυλάκισή του, αν και δεν ήταν κάτι ασυνήθιστο για την εποχή, τον αναστάτωσε πολύ, γιατί ο 15χρονος τότε μαθητής φοβήθηκε και πίστεψε ότι

δεν θα γινόταν ποτέ ηθοποιός. Ο λόγος ήταν ο εξής.

Ο μοιραία συνάντηση με τον Σταυρίδη

Ο Μουστάκας, πριν από την περιπέτειά του με την ΕΟΚΑ, είχε ήδη αποφασίσει ότι ήθελε να ασχοληθεί με την υποκριτική. Για τον ίδιο, στάθηκε μοιραία μια παράσταση που παρακολούθησε στη Λεμεσό με τον Νίκο Σταυρίδη. Μετά το τέλος του έργου, ο Σωτήρης πήρε το θάρρος και επισκέφτηκε τον μεγάλο ηθοποιό στο καμαρίνι του και του ομολόγησε ότι ήθελε να ακολουθήσει τα χνάρια του.

Ο Σταυρίδης του είπε να πάει να τον βρει στην Αθήνα όταν τελειώσει το σχολείο. Ο Μουστάκας ήταν ενθουσιασμένος. Γι' αυτό, όταν λίγο καιρό μετά βρέθηκε στη φυλακή, απογοητεύτηκε. Νόμιζε ότι θα έχανε για πάντα το ραντεβού του με το Σταυρίδη και με την υποκριτική. Παρά τις ανησυχίες του, το 1958, αφού τελείωσε την Εμπορική Ακαδημία Λεμεσού, κατάφερε να βρεθεί στην Αθήνα με πλαστό διαβατήριο. Στις πρώτες εξετάσεις για τη δραματική σχολή απέτυχε, αλλά δεν το έβαλε κάτω. Έδωσε για δεύτερη φορά και τα κατάφερε.

Ο δρόμος για την καριέρα που ονειρευόταν, είχε ανοίξει. Δεν είναι γνωστό αν πήγε τελικά στο ραντεβού με τον Νίκο Σταυρίδη, αλλά σίγουρα πέτυχε το όνειρό του. Έγινε ένας μεγάλος και πολύ αγαπητός ηθοποιός, που υπηρέτησε την τέχνη έως το τέλος της ζωής του στις 4 Ιουνίου 2007.

Πηγή: mixanitouxronou.gr