

19 Απριλίου 2019

Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης: Ο Άρτος της ζωής είναι σημείον αντιλεγόμενον

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#) / [Πολυμέσα - Multimedia](#)





Μας ζωοποιεί με το Σώμα και το Αίμα Του. Γινόμαστε συγγενείς Του, σύσσωμοι και σύναιμοι. Κι έτσι γινόμαστε και συγγενείς με την Κυρία Θεοτόκο, μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων μας.

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2019» και στην 3η ακολουθία του Ακαθίστου Ύμνου προς την Υπεραγία Θεοτόκο, που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, την Παρασκευή 12 Απριλίου, ιερούργησε και μίλησε προς τους πιστούς, ο Αρχιμανδρίτης Βαρνάβας Θεοχάρης, της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Τι λόγο άξιο τιμής μπορούμε να προσφέρουμε προς την Υπεραγία Θεοτόκο, αναρωτήθηκε ο π. Βαρνάβας. Ιλιγγιά ο νους μας και είναι σαν την άμμο της θάλασσας οι πολλές αρετές Της.

Μεταξύ των πολλών αρετών Της, ανεδείχθη τράπεζα, η οποία εβάστασε τον άρτο της ζωής.

Πως ζωοποιεί τον κόσμο ο Κύριος μας; Με τα λόγια Του και την διδασκαλία Του. Οι αλήθειες του ιερού Ευαγγελίου, είναι το ψωμί που τρέφει τους ανθρώπους.

«Μας ζωοποιεί με το Σώμα και το Αίμα Του. Γινόμαστε συγγενείς Του, σύσσωμοι και σύναιμοι. Κι έτσι γινόμαστε και συγγενείς με την Κυρία Θεοτόκο, μητέρα του Κυρίου μας και μητέρα όλων μας.»

Ο Άρτος της ζωής, συνέχισε, είναι σημείον αντιλεγόμενον. Ο Κύριος μας, στο λόγο, την διδασκαλία και τα θαύματα Του, ελέγχει την αμαρτία, πράγμα όχι

ευχάριστο.

Και όπως τόνισε, εμείς σπείραμε ανυπακοή και θερίζουμε αναρχία. Σπείραμε κακία και θερίζουμε πολέμους. Σπείραμε τον υλισμό και θερίζουμε ληστείες.

Η Κυρία Θεοτόκος, υπήρξε πρότυπο υπακοής στους λόγους του Κυρίου μας. Υπήρξε υπόδειγμα μητέρας, δοχείο χάριτος.

Και έκλεισε με τους λόγους του Αγίου Κοσμά του Αιτωλού:

«Η Δέσποινα μας η Θεοτόκος, είναι κυρά και βασίλισσα του ουρανού και της γης. Ποτέ δεν παύει να παρακαλεί για τις αμαρτίες μας.

Πήρε ο Θεός την Θεοτόκο και την έκανε βασίλισσα και τίμησε το γένος μας. Γι' αυτό πρέπει να Την τιμούμε, με νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και καλά έργα».

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

Την ομιλία μπορείτε να παρακολουθήσετε εδώ: