

11 Απριλίου 2019

Η Πάτρα τιμά τον Θανάση Βέγγο με ένα γιγαντιαίο γκράφιτι

/ [Επιστήμες, Τέχνες & Πολιτισμός](#)





Η Πάτρα συνηθίζει να πρωτοπορεί και αυτό είναι κάτι το οποίο μας αποδεικνύει αρκετά συχνά. Αυτή τη φορά, οι πατρινοί βρήκαν ένα νέο και ιδιαίτερο τρόπο για να τιμήσουν τη μνήμη του δημοφιλούς στο πανελλήνιο ηθοποιό Θανάση Βέγγο.... Πλέον, ο εξωτερικός τοίχος μιας πολυκατοικίας έχει στολιστεί με ένα ιδιαίτερο γκράφιτι. Το γκράφιτι, απεικονίζει τον Θανάση Βέγγο να τρέχει. Αυτή είναι μια συνηθισμένη εικόνα για το Θανάση Βέγγο, με την οποία τον έχουμε ταυτίσει αφού

όπως πάντα στις ταινίες του στις οποίες πρωταγωνιστούσε ο “καλός μας άνθρωπος”, εμφανίζεται φουριόζος να τρέχει.

Το γκράφιτι έχει τίτλο «Πάλι στον πόλεμο Θανάση;» ενώ δημιουργήθηκε από τους politicalstencil.com με τον τοίχο να βρίσκεται σε πολυκατοικία επί της Λεωφόρου Γούναρη. Η τοιχογραφία έγινε με χορηγία της Κινηματογραφικής Λέσχης Πατρών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν στην ιστοσελίδα τους:

«Ο καλός μας άνθρωπος.

Ο μονίμως κατατρεγμένος φουκαράς, ο μπεσαλής μεροκαματιάρης, ο βιοπαλαιστής της διπλανής πόρτας και ο παλαβός πράκτορας. Ο χαμηλών τόνων ηλικιωμένος στις Ήσυχες Μέρες του Αυγούστου όπως επίσης ο θηροφύλακας που τουφεκίζει εν ψυχρώ τον παράνομο λαθροθήρα. Αλλά και ο Βέγγος της στρατιωτικής θητείας στην Μακρόνησο ως “ανεπιθύμητος” λόγω των πολιτικών φρονημάτων του πατέρα του, ήρωα της αντίστασης απέναντι στους Ναζί.

Γι’ αυτόν τον Βέγγο, που αγωνίζεται, τρέχει, σακατεύεται αλλά παίρνει θέση πάντα στο πλευρό των απλών και κατατρεγμένων ανθρώπων, δημιουργήθηκε η τοιχογραφία στα πλαίσια της διοργάνωσης ArtWalk 3, Art In Progress από την ομάδα politicalstencil.com.

Ο Θανάσης Βέγγος (Νέο Φάληρο 29 Μαΐου 1926 - Αθήνα 3 Μαΐου 2011), ήταν Έλληνας κωμικός ηθοποιός του κινηματογράφου, του θεάτρου και ιδρυτής της εταιρείας ΘΒ Ταινίες Γέλιου. Είχε παίξει σε 126 ταινίες, σε 52 από τις οποίες ως πρωταγωνιστής και είχε σκηνοθετήσει (πρωταγωνιστώντας ταυτόχρονα) ακόμη επτά ταινίες. Θεωρείται ένας από τους πιο δημοφιλείς κωμικούς του ελληνικού κινηματογράφου, ενώ μέχρι και το τέλος της ζωής του συνέχιζε να εμφανίζεται σε ταινίες, στην τηλεόραση και το θέατρο. Θα μείνει γνωστός πάντα ως ο «Καλός μας άνθρωπος».

Πηγή: iellada.gr