

7 Απριλίου 2019

## **Αρχιμ. Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος: Αυτό που θα μας σώσει, είναι η μετάνοια**

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία / Θεολογία και Ζωή / Πολυμέσα - Multimedia](#)





Μπορούμε να γίνουμε όσοι μέσα στην ζωή και στην δύσκολη εποχή που ζούμε, που δυστυχώς κάποιοι θέλουν να απαλείψουν και τον Χριστό, και τον Σταυρό και να παραχαράξουν και αποδομήσουν τα δίκαια και όσα μας, που ομολογούμε και πιστεύουμε αιώνες.

Κατανυκτική ιερά αγρυπνία τελέσθηκε στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πειραιώς, το Σάββατο 6 Απριλίου, παραμονή της Δ' Κυριακής των Νηστειών, του Οσίου Ιωάννου της Κλίμακος.

Στην ακολουθία του Όρθρου και την Θεία Λειτουργία, ιερούργησε και μίλησε στους πιστούς, ο Αρχιμανδρίτης Ιωαννίκιος Κουλιανόπουλος, από την Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Η ιερά αγρυπνία και η ομιλία εντάσσονται στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ 2019».

Η Κυριακή, τόνισε στην ομιλία του ο π. Ιωαννίκιος, είναι η κατεξοχήν ημέρα που τιμούμε και βιώνουμε την όντως Ανάσταση. Τον ίδιο τον Ιησού Χριστό.

Και πως τον ζει ο χριστιανός, πως είναι αυτό το υπαρξιακό συναίσθημα της κοινωνίας με τον ίδιο τον Χριστό; Μεταλαμβάνοντας το Σώμα και το Αίμα του Χριστού.

«Όταν έτσι, αγιάζεται το σώμα και η ψυχή μας, θωρακιζόμαστε από τις επιδρομές των άορατων κακοποιών δυνάμεων του σκότους, και ενισχυόμαστε, και

ευλογούμεστε κάθε ημέρα της ζωής μας».

Οι Πατέρες της Εκκλησίας, συνέχισε, καθιέρωσαν τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, να τιμούμε μεγάλους οσίους και οσίες, που πέρασαν από την οδό της αμαρτίας, στην αιώνια οδό της όντως ζωής και πορείας, που είναι μόνο Ανάσταση, χαρά και ευλογία.

Ο Ιησούς Χριστός είναι Εκείνος που εμποτίζει και δυναμώνει τις ψυχές των ανθρώπων, ανά τους αιώνες.

Ο Όσιος Ιωάννης της Κλίμακος, ήταν άνθρωπος, όπως κι εμείς. Κλίμακα είναι η σκάλα, στην οποία ανεβαίνουμε ένα-ένα τα σκαλοπάτια και πατάμε σιγά και σταθερά.

«Πάντοτε ως άνθρωποι, αμαρτάνουμε. Όταν όμως πέσουμε, να έχουμε την δύναμη να σηκωθούμε, προστρέχοντας στο πετραχήλι του πνευματικού και ομολογώντας την αμαρτία μας».

Αυτό που θα μας σώσει, είναι η μετάνοια, υπογράμμισε ο π. Ιωαννίκιος. Ο Χριστός θέλει την πίστη μας, την ομολογία μας, την μετάνοια μας, την συντριβή της καρδιάς μας.

«Μπορούμε να γίνουμε όσιοι μέσα στην ζωή και στην δύσκολη εποχή που ζούμε, που δυστυχώς κάποιοι θέλουν να απαλείψουν και τον Χριστό, και τον Σταυρό και να παραχαράξουν και αποδομήσουν τα δίκαια και όσια μας, που ομολογούμε και πιστεύουμε αιώνες.

Και αυτό που έχουμε, να το διδάξουμε και να δώσουμε τα νάματα της πίστεως μας, στις νέες γενιές».

Του Σταμάτη Μιχαλακόπουλου / Ι. Ν. Ευαγγελιστρίας Πειραιώς

Την ομιλία μπορείτε να την παρακολουθήσετε εδώ: