

30 Μαρτίου 2019

Ο γνωστός δημοσιογράφος και το θαύμα που έζησε από τον άγιο Πορφύριο

[Ορθοδοξία και Ορθοπραξία](#) / [Θαύματα και θαυμαστά γεγονότα](#) / [Θεολογία και Ζωή](#)



Καταθέτω δημόσια τη μαρτυρία μου για τον Μεγάλο Άγιο της Ορθοδοξίας μας, τον Άγιο γέροντα Πορφύριο:

Ήταν το 2013, 5 εβδομάδες πριν το Πάσχα όταν είχα προτείνει στη σύσκεψη στην πρωινή εκπομπή του MEGA, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΩΡΑ MEGA, να κάνω ένα αφιέρωμα για τον

γέροντα Πορφύριο. Έγινε δεκτή η πρόταση μου από τον Γιώργο Οικονομέα και τον Δημήτρη Καμπουράκη.

Είχα κάνει πρόταση στο γραφείο του Αρχιεπισκόπου να μιλήσει ενώ ταυτόχρονα έκανα επαφές και στο μοναστήρι που έχτισε ο γέροντας Πορφύριος στο Μήλεσι Αττικής.

Περνάγανε οι ημέρες, οι εβδομάδες χωρίς να έχω καταφέρει να εξασφαλίσω ούτε μία δήλωση...

Δεν σας κρύβω ότι απογοητεύτηκαν. Πλησίαζε η σύσκεψη, συγκεκριμένα γινότανε κάθε Δευτέρα στο κανάλι. Και δεν ήξερα τι να πω....

Ήταν η τελευταία ευκαιρία διότι θα έπρεπε να βρω άλλο θέμα-αφιέρωμα που θα έπαιζε την Μεγάλη Εβδομάδα.

Έφτασα λίγο πριν την απελπισία, και το λέω αυτό διότι επιθυμούσα από καρδιάς να το κάνω.

Ήταν Δευτέρα πρωί. Στην εκπομπή συνήθως όλοι οι συντάκτες πηγαίναμε από τις 5:30 καθώς στις 6:45 έβγαινε η εκπομπή. Στις 6:30 περίπου με φωνάζει μία συνάδελφος που σήκωσε το τηλέφωνο της εκπομπής και ήταν μία γυναίκα που ρωτούσε ποιός θα κάνει το αφιέρωμα στον γέροντα Πορφύριο.

Μου δίνει το τηλέφωνο η συνάδελφος και ρώτησα αρχικά ποιά είστε; Μου είπε, δεν έχει σημασία αυτό, σημασία έχει που πας να κάνεις.

Μα δεν θα γίνει κυρία μου, δυστυχώς, απάντησα.

Μα εγώ για αυτό σας πήρα τηλέφωνο διότι αυτό θα γίνει. Να έχετε την ευλογία του, ήδη ο πατήρ Πορφύριος είναι στους Οσίους πατέρες, μου εξήγησε.

Μα κυρία μου ποια είστε, τι μου λέτε πρωί πρωί, Δεν θα το κάνω το αφιέρωμα διότι δεν μιλάει κανείς.

Σας χαιρετώ με αγάπη Χριστού, αυτά μου είπε και η μελωδική φωνή της χάθηκε....

Έμεινα άναυδος. Οι συνάδελφοι μου έλεγαν καμία τρελή θα είναι πρωι πρωι, όπως συνήθως παίρνουν στα κανάλια.

Μετά από δυο ώρες περίπου μου τηλεφωνεί ο νυν Μητροπολίτης Θεσσαλίωτιδος Τιμόθεος ο οποίος τότε ήταν υπεύθυνος Τύπου της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και μου ανακοινώνει ότι ο Μακαριώτατος θα μιλήσει για τον γέροντα Πορφύριο.

Στη συνέχεια, με παίρνουν από το μοναστήρι από το Μήλεσι και μου δώσανε το τηλέφωνο του 11χρονου κοριτσιού που έψαλλε στον γέροντα Πορφύριο και σήμερα είναι η γνωστή ψάλτρια και τραγουδοποιός Νεκταρία Καρατζή. Έφευγε όμως για εξωτερικό για μία συναυλία και μου αρνήθηκε.

Μετά την ανταπόκριση του Αρχιεπισκόπου πήρα την απόφαση πάμε με το συνεργείο στο εκκλησάκι του Αγίου Γερασίμου που είναι δίπλα από την Πολυκλινική Αθηνών στην Ομόνοια.

Ε λοιπόν, εκεί εξεπλάγησαν και τα παιδιά με το συνεργείο με αυτά που μας συνέβησαν. Παγώσανε.

Εκεί που έκανα το standup έξω από την Πολυκλινική κάποιος με χτύπησε στην πλάτη, γυρίζω και αντικρίζω μία ψηλή πανέμορφη κοπέλα. Και μου λέει, Γειά σας, είμαι η Νεκταρία Καρατζή.

Μα πως έγινε αυτό, δεν πετούσατε το πρωί;

Ακυρώθηκε η πτήση, μου απαντά. Και άρχισε με δάκρυα στα μάτια να μου μιλά για τον γέροντα Πορφύριο.

Κατευθυνθήκαμε στο εσωτερικό του Ναού και αρχίσαμε τα γυρίσματα με την Νεκταρία.

Όσο μου μιλούσε η Νεκταρία, απέναντι μου ξαφνικά ήρθε και κάθησε ένας νεαρός που είχε δεμένο το χέρι με γύψο.

Μου κοίταγε επίμονα. Μετά το γύρισμα, με πλησίασε και μου λέει; Κάνετε αφιέρωμα για τον γέροντα Πορφύριο;

Ναι κάνουμε αλλά με μεγάλη προσπάθεια για να βγει κάτι πολύ καλό.

Ο πνευματικός μου, πατέρας Γεώργιος Αλευράς, ήταν στην αδελφότητα του γέροντα Πορφύριου στο Άγιο Όρος. Στα χέρια του πατέρα Γεωργίου κοιμήθηκε ο γέροντας Πορφύριος, μου λέει.

Και που να τον βρούμε τώρα τον πατέρα Γεώργιο ; Τον ρωτώ...

Είναι εδώ πιο κάτω σε ένα Ναό και φεύγει το απόγευμα για τα Καυσοκαλύβια στο Άγιο Όρος. Να πάτε και στην Πολυκλινική να σας μιλήσουν, μου εξήγησε.

Εκεί συγκλονίστηκε. Τα λόγια είναι πολύ φτωχά να περιγράψουν αυτά που ζήσαμε στην Πολυκλινική μαζί με τον πατέρα Γεώργιο.

Αφού μας μίλησε ο πατήρ Γεώργιος στους χώρους που γύριζε ο γέροντας Πορφύριος ξαφνικά μας πλησιάζει μία ηλικιωμένη γυναίκα και με ρωτά: Μήπως κάνετε κάτι για γέροντα Πορφύριο; Και αφού της απάντησε μου είπε ότι : Παιδί μου έχω να έρθω εδώ 10 χρόνια, από τότε που συνταξιοδοτήθηκα. Και ήρθα σήμερα να πάρω κάτι χαρτιά τι μου λέτε.... ήμουν 30 χρόνια νοσοκόμα εδώ, ο γέροντας Πορφύριος ήταν Άγιος. Τον έβλεπαν στην Ομόνοια να ίπταται. Τον είδα κι εδώ πολλές φορές. Κι αφού της απάντησε μου είπε ότι: Παιδί μου έχω να έρθω εδώ 10 χρόνια, από τότε που συνταξιοδοτήθηκα.

Εδώ αρχίζει να στερεύουν τα λόγια....

Εν τέλει, μίλησαν ο Αρχιεπίσκοπος, ο καθηγητής Κρουσταλάκης, η Νεκταρία Καρατζή, ο π. Νικόδημος Καβαρνός, κι άλλα πνευματικά παιδιά του γέροντα που προέκυψαν....

Αυτός ήταν ο Άγιος Πορφύριος

Δείτε το επίμαχο βίντεο για τον Άγιο Πορφύριο:

Πηγή: briefingnews.gr